

Doopsel en Vormsel voor volwassenen

Na het volgen van de Alphacursus kan uw interesse gewekt zijn om toe te treden tot de RK kerk.

Ter voorbereiding op het H.Doopsel en / of H. Vormsel kunt u deelnemen aan de catechumenaatsgroep.

Na afloop van deze cursus wordt in overleg met het pastoraal team een datum en locatie bepaald voor het in de gemeenschap vieren van het H. Doopsel en / of H. Vormsel.

Wie nog niet eerder gedoopt was, ontvangt in één viering de sacramenten van H. Doopsel en H. Vormsel, en kan direct daarna deelnemen aan de Eucharistie. Wie in een van de Protestantse kerken gedoopt is wordt meestal niet overgedoopt. De toetreding gebeurt dan door het sacrament van het H. Vormsel, gevolgd door deelname aan de Eucharistie.

De voorgangers in de doop – of vormselviering zijn de priesters van het pastoraal team, die hiervoor gedelegeerd worden door de Bisschop.

Meedoen?

U kunt zich voor één van deze cursussen aanmelden via het Centraal Secretariaat van de parochie. Zij beschikken over de juiste informatie wat betreft startdata, locaties en contactpersonen.

Voorafgaand aan de beide cursussen vindt een kennismakingsgesprek plaats, waarin de wensen besproken worden, nadere toelichting gegeven wordt en het te volgen traject bepaald wordt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag bij en van de cursussen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Centraal Secretariaat van de parochie, elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Centraal Secretariaat
Parochie Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort
Kerklaan 22
3828 EB Hoogland
033-4893599
centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl



Katholiek zijn Katholiek worden in de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Informatie over
(hernieuwd) kennismaken
met het RK geloof en de RK Kerk
en de begeleiding
die daarbij geboden wordt

Eerste kennismaking met het geloof: De Alphacursus

De Alphacursus is een reeks van 10 avonden plus één zaterdag om vrijblijvend kennis te maken met het christelijk geloof. Het biedt op ontspannen en gezellige manier de gelegenheid om meer te weten te komen.

De Alphacursus is een eigentijdse cursus over de kernpunten van het christelijk geloof. Alles draait om ontmoeting, uitleg en gesprekken. De Alpha-avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt een inleiding op één van de tien thema's. Na de koffie is er een uur om hierover in een kleine groep verder te praten.

De Alphacursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten van het christelijk geloof, maar ook voor hen die de 'basics' van hun geloof nog eens willen doordenken.

De eerste avond is een open avond. Het is mogelijk om alleen deze avond mee te doen, of na deze avond te beslissen of de hele cursus meegedaan wordt.

Thema's uit de Alphacursus

Wie is Jezus?
Waarom stierf Hij aan het kruis?
Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof
Wat is geloven?
De Bijbel lezen: waarom en hoe?
Bidden: waarom en hoe?
Wie is de Heilige Geest?
Wat doet de Heilige Geest?
Hoe kan ik het kwade weerstaan?
Hoe kan ik het goede doen?
Hoe leidt God ons?
Geneest God ook vandaag nog?
Hoe kan ik God meer ervaren?
Waarom het aan anderen vertellen?
Hoe zit dat met de Kerk?
Wat doe ik met de rest van mijn leven?
Hoe nu verder?

Thema's uit RK voor Beginners

De cursus volgt het kerkelijk jaar. Hierin komen kerkelijke feesten zoals Kerstmis en Pasen en hun voorbereidingstijd aan bod. Maar ook feesten als Allerzielen en Allerheiligen. Verder is er aandacht voor: Bidden, de 7 sacramenten, met in het bijzonder de Eucharistie, Heiligen, met bijzondere aandacht voor Maria en de geloofsbelijdenis.

Vorbereiding op toetreding tot de Rooms Katholieke Kerk: RK voor Beginners

Wie overweegt om toe te treden tot de Rooms Katholieke Kerk volgt hiervoor een cursus, RK voor beginners. Dit is een zgn. catechumenaatsgroep.

In deze catechumenaatsgroep bereiden mensen zich in 10 bijeenkomsten voor op een mogelijke toetreding tot de katholieke kerk door doop en/of vormsel, meestal met Pasen. Ook 'herintreders' en twijfelaars kunnen mee doen.

RK voor beginners is bedoeld voor wie uitgebreid en serieus wil kennismaken met of zich wil verdiepen in de geloofsinhouden en vormen van de Katholieke Kerk.

De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met kernbegrippen uit het kerkelijk leven, inhoud en vorm van het kerkelijk jaar en het gelovig leven. Elke bijeenkomst start met een informatief gedeelte, waarna er ruimte is voor gesprek met elkaar. Een rondleiding door de kerk, een bezoek aan een museum en eventueel kloosterbezoek maken ook deel uit van het programma.