



Het Manteltje

No 01, 2017, 43^e jaargang.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Agenda Theo Groenhuisenzaal, wo. 11 jan. t/m wo. 1 feb.

Wo. 11 jan. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 18 jan. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 25 jan. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 1 feb. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Donderdagmiddagviering.

In verband met de geringe belangstelling, gaat deze viering voorlopig niet meer door.

Dorsvloer vol Confetti, boekbespreking en film

Franca Treur schreef het boek Dorsvloer vol Confetti, over de jonge Katelijne die opgroeit in een streng gelovig boeren gezin in Zeeland. Als enig meisje tussen zes broers heeft zij nauwelijks deel aan het boerenwerk, en de gesprekken daarover. Daarom vlucht zij weg in boeken en verhalen; zelfs in sprookjes, al mag ze die eigenlijk niet lezen. Dorsvloer vol Confetti is een liefdevol portret van een orthodoxe boerengemeenschap in Zeeland. Het boek werd in 2014 verfilmd.

Wilt u meedoen aan de **boekbespreking**, meld u zich dan liefst van te voren even aan via edithvos@kpnmail.nl.

Op 12 januari komen we van 14.00-16.00 uur bij elkaar in De Leeskamer op de St.Martinuspastorie.

Wilt u naar de **film**, met korte inleiding en nagesprek met een drankje, dan dient u zich aan te melden.

Dat kan bij Edith Vos: edithvos@kpnmail.nl of

Josephine van Pampus: jvanpampus@casema.nl

Op 20 januari start de film om 19.30 uur op de St.Martinuspastorie in Hoogland.

Spreuk van de maand:

Met één hand kun je niet klappen.

(gehoord tijdens een gesprek bij iemand thuis)

In memoriam Zuster Marthe Kool.

(uitgesproken tijdens haar uitvaart op 30 december 2016.)

Een bijzondere, lieve vrouw is van ons heengegaan. Jaren heeft Zuster Marthe in het Soesterkwartier, in de pastorie van de St. Henricuskerk gewoond. Eerst met Zuster Hilde Zijp op de eerste etage... Toen Hilde en ook de laatste pastor was vertrokken, verhuisde Marthe naar beneden... Daar had ze een prachtig appartement... Ze voelde zich daar helemaal thuis... Iedere ochtend kwamen de mensen die in het secretariaat werkten bij haar koffie drinken. Als de telefoon ging om 10.00 uur was het: de koffie is klaar.... Daar in haar huiskamer zijn heel wat gesprekken gevoerd. Hoe groter de kring, hoe fijner ze dat vond. Ze zette wel weer koffie bij!!

Zr. Marthe heeft veel voor onze geloofsgemeenschap betekend... Alles opnoemen duurt veel te lang, maar ik wil toch graag enkele kwaliteiten van Marthe noemen.

Marthe was een echte tuin-vrouw. Toen haar lichaam het nog kon, was Marthe veel in de tuin te vinden.. Samen met Mevrouw van Herwijnen, hield ze de tuin goed bij. Zowel voor als achter de pastorie.... Niets was haar toen te veel..... Vol trots gaf ze een kleine rondleiding, als er weer iets bijzonders in bloei stond...

Verder was Marthe een vrouw die sterk betrokken was op kerk en maatschappij. Zij had daar ook duidelijk haar eigen mening over... Zij wist veel activiteiten te ontplooiën, die gericht waren op de mens in nood, dichtbij en veraf... Ze was actief bij de voorbereiding van de jaarlijkse creatieve markt... Ze maakte daar allerlei mooie dingen voor, die dan verkocht werden... Wat Marthe maakte:... jam, erwtensoep, bakte lekkere wafels en maakte kaarten en boekenleggers... Ze had in de pastorie zelfs een schilderclubje en een eigen kaartclub... Daar was ze heel trots op. Haar serre was daar een ideale plaats voor... Ze was druk voor de jaarlijkse boekenmarkt. Ze deed zelfs aan boekbinden toen ze nog wat jonger was... Het was een veelzijdige vrouw... Toen Zuster Chantal stopte met naailes geven, nam Marthe dat van haar over... Ik had graag met Marthe te doen... Ze kon goed luisteren, had veel aandacht voor iedereen...

Marthe was een diep gelovige vrouw. Ze kon intens van de vieringen genieten... Ze zat altijd op haar eigen plekje in de kerk. Als ze er een keer niet was, gingen we maar even bij haar kijken, je weet maar nooit, toch?

Toen ik een keer bij haar was en ik zei: het is nog te vroeg om naar de kerk te gaan zei ze: in de kerk is altijd werk... Dus daar ging ik....

Voordat Marthe bij ons kwam, had ze in Utrecht in de hulpdienst gewerkt... Bij haar afscheid had ze een ovale klok gekregen, waar ze heel trots op was.. Dat bleef een dierbare herinnering... Utrecht was een bijzondere periode in haar leven. Met hart en ziel heeft ze daar voor mensen klaar gestaan... Ze had het er ook nog vaak over... Jaarlijks kwamen er nog burens uit die tijd, haar feliciteren op haar verjaardag... Daar genoot ze zichtbaar van..

Dat onze kerk ging sluiten, was ook voor Marthe heel moeilijk. Want de pastorie werd met de kerk verkocht... Waar moet ik nu heen?? Uiteindelijk ging ze hier naar het moederhuis... Toen ze voor het laatst in de pastorie was en mij haar sleutels gaf zei ze:...

Giny, ik hoop dat ik je een hele tijd niet meer zie...

Hoezo Marthe?

Anders krijg ik het veel te moeilijk om te wennen...

En... Marthe heeft ook hier haar weg weer gevonden op haar geheel eigene manier...

Jacqueline die in de pastorie veel voor Marthe heeft gedaan heeft haar ook hier, weer met veel liefde bijgestaan...

Lieve Marthe, wij allemaal van de Henricusgeloofsgemeenschap, zijn je heel dankbaar, voor de vrouw die je voor ons geweest bent. We zullen nog vaak aan de koffie over je praten...

Jouw levenscirkel is nu rond. Rust nu, in het eeuwige Licht bij God.

Kerkbalans 2017. (21 jan. tot 2 feb.)

Dit jaar gaan we het iets anders doen met de Kerkbalans.

De lopers hoeven niet persé meer aan te bellen. De enveloppen in de brievenbus doen is voldoende. Ik hoop echt van harte dat u de inhoud van de envelop goed leest. Daarin staat belangrijke informatie. De enveloppen hoeven ook niet meer door de lopers opgehaald te worden. Wel hopen we dat u de ingesloten envelop retour zendt (zonder postzegel) of in de brievenbus bij Alie Hoksbergen (Math. Withoosstr. 28G)of bij Giny Wierenga (Noordewierweg 183) Onze lopers worden ouder, en nieuwe zijn moeilijk of niet te vinden. Maar ik vertrouw op uw medewerking. Giny.

Danken opent

Natuurlijk kunnen we klagen en kritiek hebben, zelfs over die ene bloem die slap hangt. Wie klaagt en in de kritiek blijft steken, nekt zichzelf, want het opent hem of haar niet voor 'verder', noch naar de toekomst, noch naar andere mensen. Wie echter dankt en lof brengt zoals de engelen bij de stal en zoals de herders, die staat open voor 'verder'. Wie dankt, blijft niet bij zichzelf steken, maar is een toekomstmens. Wie dankt, kijkt breder en heeft anderen op het oog.

Zalig Nieuwjaar!

(Joost Jansen, norbertijn van de Abdij van Berne te Heeswijk)

Tweede informatieavond

8 daagse parochiereis naar Cyprus:

21 tot en met 28 april 2017

Na een geslaagde informatieavond in december, willen we degenen die dit gemist hebben nogmaals de kans geven om kennis te nemen van de parochiereis naar Cyprus die we gaan maken in april.

Cyprus is het eiland van Aphrodite, van Paulus en Barnabas, van moskeeën, fresco's en Byzantijnse kerken. In combinatie met een indrukwekkende natuur en vriendelijke mensen heeft dit eiland vrijwel alles wat je zou kunnen wensen.

In april gaan we in acht dagen over het eiland. Daarbij volgen we sporen van de oude Griekse Mythologie, van de eerste eeuwen van het Christendom en de Oosters Orthodoxe Kerk.

We komen bij opgravingen van Bijbelse steden als Salamis en Famagusta en in het Troödos gebergte zoeken we piepkleine kapelletjes met eeuwenoude fresco's en iconen op. We nemen er ook ruim de tijd om het beroemde Kykkosklooster te bekijken. In het noorden zijn de burchten uit de late Middeleeuwen, in het zuiden de bijna perfect bewaarde mozaïekvloeren van Kourion en Paphos. Het wordt een reis die je niet snel zal vergeten!

Reisleiding: Edith Vos en Josephine van Pampus

Data: 21 tot en met 28 april 2017

Prijs: € 1260,- inclusief eigenlijk alles

(maaltijden, toegangsprijzen, fooien en transfers)

2^e Informatie- en aanmeldingsavond: woensdag 18 januari om 20.00 uur in de St.Franciscus Xaveriuspastorie op 't Zand. Fijn als u zich voor deze avond aan wilt melden.

Josephine van Pampus: ivanpampus@casema.nl

Edith Vos: edithvos@kpnmail.nl