



# Het Manteltje

No 03, 2017, 43<sup>e</sup> jaargang.

E-mail: [st-henricus@katholiekamersfoort.nl](mailto:st-henricus@katholiekamersfoort.nl)

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

---

Agenda Theo Groenhuisenzaal, wo. 22 feb. t/m wo. 22 mrt.

Wo. 22 feb. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 1 mrt. (Aswoensdag) 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 8 mrt. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Vr. 10 mrt. 15.00u.: Vastenviering.

Wo. 22 feb. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

## Koffie ochtend op 15 Maart.

In verband met de verkiezingen is de zaal de hele dag bezet. Dus geen inloopkoffie. En ook de dinsdagavond ervoor als de zaal gereed gemaakt is, kan het koor er niet gaan zingen.

Overige Agenda, wo. 22 feb. t/m wo. 22 mrt.

**Woensdag 22 februari:** Om **15.30 uur** vergadering van Zorg om mensen aan de Noordewierweg 183.

**Maandag 6 maart:** Om **14.30 uur:** Woord en communie viering in Puntenburg, in ruimte Welzijn. Van harte uitgenodigd!

**Donderdag 9 maart:** Om **19.00 uur:** Vergadering van de Pastoraatsgroep in de Torenkamer.(ingang Paulus Borstraat.)

---

## Dank, veel dank,

Aan iedereen die heeft meegewerkt om alle Kerkbalans brieven in de brievenbus te krijgen. Dat is altijd een enorme klus. Het waren er ongeveer 600 stuks en we hebben het met 12 personen gedaan. De een, een kleine stapel en een ander meerdere stapels.

Namens de pastoraatsgroep, nogmaals heel veel dank. *Giny.*

---

## Vespers in de Sint Joriskerk.

Om de 2 maanden is er op zaterdagmiddag een vesper in de Joriskerk. Een moment van stilte, muziek, zang, Bijbelwoorden en gebeden. Het is fijn om na een drukke week zo samen te zijn. Even terugtrekken in een sfeervolle ruimte. Eerstvolgende datum: **4 maart.**

**Tijd: 17.00 uur** en het duurt ongeveer 3 kwartier...

*Van harte aanbevolen...*

## In memoriam.

Op 16 februari is Bertha Mossel op 79 jarige leeftijd in alle rust overleden.

Op jonge leeftijd kwam ze in de St. Bonifaciusstraat te wonen. En ze is het Soesterkwartier niet meer uit geweest. Bertha heeft zich heel veel voor andere mensen ingezet. Als ze zag of hoorde dat er ergens hulp nodig was, dan was ze daar van de partij. Ze is haar leven alleen gebleven. Het was een echte familie vrouw. Wat heeft ze geleden onder het sterven van haar broer Laurens en een paar jaar later haar zus Greet. En binnen een paar jaar haar zwager Piet en schoonzus Han. Ze had het er zo vaak over, en ze miste ze ook zo erg. Bertha is veel ziek geweest. Ondanks dat het bijna niet meer ging heeft ze lang aan de Dollardstraat gewoond. Helaas kon haar lichaam niet meer verder en moest ze verhuizen naar de Liendert, waar ze heel goed verzorgd is. Bertha was een gelovige vrouw. De rozenkrans is jaren, dagelijks, door haar vingers gegaan. En ook Maria had een hele bijzondere plaats in haar hart. Ze heeft genoten van vele Maria-liederen die ze op CD had. Doordat Bertha steeds slechter ging zien veranderde haar leven heel erg. Toch heeft ze zich daar heel krachtig doorheen geworsteld. Het was niet gemakkelijk voor haar. Maar ze was nooit echt negatief. Ze kon genieten van wat ze nog wel kon. Ik heb dat in haar zo vaak bewonderd. Je zult maar zo zijn, dacht ik dan bij mezelf...

Op dinsdag 21 februari 2017 is ze op Maranatha aan de aarde toevertrouwd. Nu mag ze genieten van het samenzijn met haar broer, zus en ouders, waar ze zo naar verlangde. Rust zacht, in het eeuwige Licht bij God. *Giny.*

---

## Ziekmelding Edith Vos,

Eind Januari regen we het verdrietige bericht dat Edith Vos ernstig ziek is. Ze heeft al haar werkzaamheden stil gelegd. Gelukkig heet Ellen Hogema een aantal uren erbij gekregen, zodat een deel van Edith haar werk kan doorgaan.

We wensen Edith en ook haar man Gert, veel kracht en Gods zegen toe. *Giny.*

---

*Spreuk van de maand:  
Menselijkheid is een vindplaats van God.*

## Vieringen in de vasten..

Ook dit jaar gaan we samen op weg naar Pasen.

Iedere vrijdagmiddag, in de vasten komen we om 15.00 uur bij elkaar in de Theo Groenhuijsen zaal. We staan stil bij de kruiswegstaties, we bidden en zingen en steken een lichtje aan.

Tijdens de gebedsviering is de collecte voor het Vastenproject in **EI Salvador**. (zie verder in dit Manteltje)

Data:10 – 17 – 24 – 31 Maart en 7 April. **Niet** in de week van Aswoensdag en **niet op Goede vrijdag!**

Dan zijn er vieringen in de andere kerken. Zie daarvoor Mirakel.

---

## Vastenproject 2017.

### Jeugdhuis voor kinderen in Popotlan..

Dit jaar is ons campagneproject **EI Salvador**. Dit land ligt in Midden-Amerika en het heeft een prachtige natuur. Het is een vruchtbaar land en mensen die een tuin hebben, proberen vaak wat groente of fruit te verbouwen. Toch heeft het land ook minder mooie aspecten. Voor ons project bezochten we Popotlan, een wijk van San Salvador, de hoofdstad van El Salvador. Het leven in een grote stad is voor kinderen best gevaarlijk. Er rijdt bijvoorbeeld veel verkeer en er zijn veel vrachtwagens en grote bussen. Die geven vieze uitlaatgassen, dus het stinkt hier en daar heel erg als je op drukke plekken bent. Niet zo goed voor je gezondheid dus. De chauffeurs houden zich ook niet altijd even netjes aan de verkeersregels zoals we dat in Nederland gewend zijn, dus je moet goed opletten op straat. In sommige wijken moeten de mensen nog meer opletten: daar zijn drugsbendes actief. Die vechten vaak met elkaar, bijvoorbeeld over wie er de baas is in een bepaalde straat. In de wijk Popotlan is het zelfs erg ingewikkeld, omdat er drie bendes zijn. Die vechten regelmatig met elkaar én met de politie. Daarom moeten de kinderen in Popotlan extra voorzichtig zijn op straat en veel ouders hebben zelfs liever niet dat hun kinderen op straat spelen. De zusters van de Beschermengel hebben in Popotlan een jeugdhuis opgericht. Iedereen weet dat dit jeugdhuis van de zusters is en de kinderen kunnen hier dus veilig komen om te spelen en om lessen te volgen. Dat varieert van dansen en muziek tot sporten, maar de kinderen leren er ook hoe ze ruzies en meningsverschillen kunnen oplossen zonder met elkaar te vechten of te schelden.  
*Van harte aanbevolen tijdens de vastenviering en tijdens de vasten in het koffiepote.*

# Indebuurt033 biedt samen met WELZIN

een vierdelige cursus aan voor mensen die zorgen voor naasten die een vorm van dementie hebben.

Wat kunt u verwachten?

- U krijgt informatie over dementie en adviezen hoe u met dit ingrijpende proces om kunt gaan.
- Aandacht gaat uit naar het leren herkennen van belasting bij uzelf en het vragen van ondersteuning aan anderen.
- U krijgt informatie over verschillende ondersteuningsmogelijkheden
- U kunt in gesprek gaan met andere mantelzorgers om ervaringen en tips uit te wisselen.

**Data: woensdagmiddag 15, 22, 29 maart en 12 april**

Tijd: 13:30 – 15:30 uur.

Locatie: Drentse straat 14. Gratis parkeren kan in de omgeving aan de Dollardstraat.

Kosten: 25,-. Graag contant te voldoen bij de eerste bijeenkomst.

Het is de bedoeling dat u alle keren aanwezig bent. Voor de cursus maakt het niet uit of u enkele uren per week of dagelijkse zorg biedt.

## **Informatie en aanmelding:**

*Heleen Vonk, mantelzorgmakelaar bij Indebuurt033 via mail [mantelzorgers@indebuurt.nl](mailto:mantelzorgers@indebuurt.nl) of bel naar 06-4255 5709 ( Heleen Vonk)*

---

## Vasten.

### *Vasten*

onthouden, behouden  
het goede  
herontdekken  
hoe het voelt  
nee te zeggen  
tegen het Ja van alle dag.

### *Vasten*

is bezinnen  
op wie je bent,  
wie je zou willen zijn.  
Ontdekken hoe  
en waar God  
aanwezig is.

### *Vasten*

een vasthouden  
aan wat goed is  
niet gedaan  
de bron verloren.

### *Vasten*

een gebaar van vragen  
afvragen waarom  
Gods bestaan  
het hele leven draagt.

(Uit: 'Met Oog Voor' van Margriet te Morsche)

## **Nagekomen berichten.**

In de nacht van 18 op 19 maart wordt de Stille Omgang gehouden. Een bijzondere bidprocessie die ieder jaar omstreeks deze tijd door Amsterdam trekt ter Herdenking aan het Mirakel van Amsterdam op 15 maart 1345.

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2017 als intentie:

Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte (Dag Hammarskjöld)

Opstapplaats: St. Josephkerk in Hooglanderveen (20.35 uur) met als laatste opstapplaats St. Martinuskerk Hoogland (21:00 uur) In de Begijnenhofkapel wordt om 22:30 uur de eucharistieviering gehouden, waarna de Stille Omgang wordt gelopen. Om ca. 1:45 uur zijn we weer terug in Hoogland. Opgave vóór 12 maart bij Riet van der Heijden (tel. 033-2538145 of 06-22103330 of e-mailadres [vdheijdenriet@gmail.com](mailto:vdheijdenriet@gmail.com)) Kosten deelname € 22,00

Beste mensen,

Graag wil ik u bedanken voor alle lieve kaartjes, mailtjes, teksten en berichtjes die ik de afgelopen weken mocht ontvangen. In deze onzekere tijd doen ze mij en Gert erg goed, en ik voel mij gesteund door uw gebeden en medeleven.

Vorige week ben ik twee keer geopereerd en zijn wij verhuisd naar een mooi plekje in Amersfoort. Hier probeer ik nu wat aan te sterken en bij te komen. In maart hopen we dan te horen of de benodigde operatie mogelijk is. We verkeren dus nog in onzekerheid, en zijn dankbaar voor uw gebed.

Hartelijke groet, ook namens Gert,  
Edith Vos