



Het Manteltje

No 05, 2017, 43^e jaargang.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Agenda Theo Groenhuisenzaal, wo. 12 apr. t/m wo. 3 mei.

Wo. 12 apr. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Vr. 21 apr. 14.30u. Paas-viering voor ouderen.

Wo. 19 apr. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 26 apr. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 3 mei 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 12 apr. t/m wo. 3 mei.

Maandag 1 mei: om **14.30 uur:** Woord en communie viering in Puntenburg o.l.v. Frank Sieraal, in ruimte Welzijn.

Beste medeparochianen,

Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de vieringen op Witte Donderdag en Paaszaterdag in de H. Kruiskerk.

De Witte Donderdagviering begint om 19.00 uur. Tijdens deze viering zullen enkele kerkgangers worden uitgenodigd voor de voetwassing. Het zou mooi zijn als ook parochianen van uw geloofsgemeenschap daaraan deel kunnen nemen.

Er zal na de viering een korte nachtwake zijn tot 24.00 uur.

De Paaswake op Paaszaterdag begint om 21.00 uur. Alle geloofsgemeenschappen worden verzocht de wijwaterflessen van vorig jaar - indien mogelijk - mee te brengen naar de viering. De nieuwe Paaskaarsen graag uiterlijk één uur tevoren met kandelaar en nagels aanleveren, zodat ze ruimschoots voor de viering kunnen worden geplaatst.

Van harte welkom!

Namens de geloofsgemeenschap van het H. Kruis,
Jacques van de Pas, voorzitter Pastoraatsgroep

Parochiereis.

Langs deze weg wens ik iedereen die mee gaat een fijne, inspirerende reis toe. *Giny.*

Vieringen in de Goede week.

In de Emmaüs kerk is er iedere avond in de Stille week een vesper viering om 19.00 uur. Op woensdag 12 april mag ik er voorgaan. Iedereen is van harte uitgenodigd. *Giny*.

Voor de vieringen in de katholieke kerken staat alle informatie in Mirakel.
Voor vervoer neemt u gerust contact op met Giny: 033 - 4611651.

'Doorgeef' Rozenactie

op Diaconale Dag Amersfoortse kerken

Op zaterdag 22 april 2017 wordt de Diaconale Dag van de kerken in Amersfoort gehouden. Vrijwilligers van 20 kerken staan bij winkels om rozen uit te delen. Niet om zelf te houden maar om door te geven aan iemand in je eigen buurt. Om hem of haar een hart onder de riem te steken. De actie wordt voor de tweede keer georganiseerd. In 2015 zijn 600 rozen uitgedeeld op 12 punten in de stad en in Noord. Op de Diaconale Dag staan mensen centraal die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld een overbelaste mantelzorger die intensief voor zijn dementerende partner zorgt of iemand die zijn baan is kwijtgeraakt en moeite moet doen om financieel rond te komen. Of de overbuurman die alleen woont en door hoge leeftijd niet zelfstandig meer naar buiten kan. Hij vereenzaamt. Of een gezin dat door de zorg van een gehandicapt kind geïsoleerd raakt. Met de Rozenactie worden al deze mensen in het zonnetje gezet. Vrijwilligers van de St. Joriskerk doen naast de Rozenactie nog andere activiteiten zoals klussen bij mensen thuis en iets gezelligs met de bewoners van het St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis.

Voor meer informatie:

Joke Koolhof, diaconaal opbouwwerker Protestantse Gemeente Amersfoort, dowamersfoort@solcon.nl,
033 - 463 77 95 / 06 - 20513437

*Van de Pastoraatsgroep van de Henricus doen er ook een paar mee.
Hier in de wijk delen wij bloemen uit.*

Spreuk van de maand:

Hebben we deze keer niet,

maar misschien kunnen we met het volgende uit de voeten:

"Wie geen fouten maakt ...

We werken er aan om de zin af te maken.

Binnen gekomen berichten

ADEMPAUZE & ZONDAGSGEEST

Op elke 2e zondagmiddag van de maand: **Adempauze**, een korte viering van woord, gebed en zang. Adempauze begint om 14.00u. en duurt 15 - 20 minuten. Aansluitend is er koffie/thee met lekkers en sluiten tevens de gasten van Zondagsgeest aan.

Vanaf 15.00u. volgt dan het programma van Zondagsgeest, zoals gebruikelijk. Adempauze-bezoekers zijn van harte welkom hieraan mee te doen en andersom zijn Zondagsgeestbezoekers van harte welkom bij Adempauze. Het programma is tot eind mei als volgt:

23 april Zondagsgeest.

14.30u. t/m 16.30u.: Spelletjesmiddag.

14 mei Adempauze & Zondagsgeest.

14.00u. t/m 14.20u.: Adempauze.

14.30u. t/m 16.30u.: Bakken zonder oven.

28 mei Zondagsgeest.

14.30u. t/m 16.30u.: Collages maken op kleur.

kruiswegwandeling door Volendam

van 1 maart t/m 2^e Paasdag 17 april 2017

Het woord *statie* is afgeleid van het Latijnse woord *statio*, dat *het staan of stilstaan* betekent. In de RK-geloofstraditie wordt sinds de 15^e eeuw de kruisweg gebeden.

De 150 jaar oude kruiswegstaties van de Sint Vincentiuskerk behoren tot het Volendammer erfgoed. Dagen de voorstellingen op de schilderijen oud en jong vandaag de dag nog uit? Zegt het hun iets? Voorzien van eigentijdse inspirerende teksten zijn de staties in de Vastentijd op 14 plaatsen in Volendam neergezet.

Ervaar het zelf. Wandel door Volendam. Het startpunt van de kruiswegroute is art hotel Spaander, Haven 15-19. De wandeling eindigt in de Sint Vincentiuskerk. De wandeling, ongeveer 1½ uur, was vorig jaar een succes. Minstens 2.500 mensen hebben de wandeling afgelegd. Onderweg is voldoende gelegenheid om even uit te rusten.

De kruiswegroute door Volendam is een initiatief van de R.K. Parochie HH Maria en Vincentius, Kerkpad 1 1131 XN Volendam en de Familie Kras.

Voor meer informatie: bezoek de website van de parochie www.kerkvolendam.nl; emailadres: info@kerkvolendam.nl.

Facebook: www.facebook.com/Kruisweg-in-Volendam;

U kunt ook de VVV benaderen.

Telefoon: +31(0)299-36 37 47 of: www.vvv-volendam.nl

Comité Kruiswegwandeling Volendam

Goede Vrijdag.

Terwijl de hele wereld rondtolt
staat het kruis van Jezus rechtop,
want op het kruis heeft de Liefde overwonnen.
Omdat God liefde is en wij naar zijn beeld zijn geschapen
heeft alleen de liefde toekomst, de echte liefde.
En af en toe zie je hoe het beeld van God
doorbreekt in mensen.

Je zag het in de solidariteit en verbondenheid
voor de derde wereld.

Je ziet het in liefdevolle inzet van vrijwilligers.
Je ziet het in trouwe en wijze inzet
van ouders voor hun kinderen
en van zo velen die
niet enkel eigen gewin,
maar ook het echte geluk
van hun medemens op het oog hebben.

Soms breekt Gods beeld door in mensen.
Dan zie je hoe Jezus' gegevenheid tot op het kruis
vruchtbaar wordt in mensen.
Gods herscheppende Geest
waait ook vandaag nog over de aarde.
Laat u door Hem bezielen.

Het wordt Pasen!

Pasen.

Ik zocht je en ik vond je niet.
Je ging en liet mij achter.
Waar ben je?
Ken je mijn verdriet,
mijn liefde, mijn verwachten?

Ik zag de leegte van je graf.
Er ging een wereld onder.
Mijn tranen schermden alles af.
De toekomst werd zo donker.

Ik zocht je en ik vond je niet.
Je ging en liet me achter.
Ik zong mijn stille liefdeslied,
droeg jou in mijn gedachten.

Ik zag de leegte van je graf.
Er ging een wereld onder.
Tot jij mijn naam jouw kleuren gaf:
"Maria..."

't was een wonder.

Margreet Spoelstra.