



Het Manteltje

No 06, 2017, 43^e jaargang.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Agenda Theo Groenhuisenzaal, wo. 3 mei t/m wo. 24 mei.

Wo. 3 mei 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 10 mei 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 17 mei 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 24 mei 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 3 mei t/m wo. 24 mei.

Pastoraatsgroep 18 mei: om **19.00 uur**, in de Torenkamer.
(ingang Paulusborstraat).

Opbrengst Vastenactie.

Op veel momenten is er tijdens de vasten gecollecteerd voor het kinderen- en jongerenwerk in El Salvador: tijdens de viering in Puntenburg, de vastenvieringen, het koffiepoteje en de viering voor ouderen. Totaal heeft het € 320,00 opgebracht!!!

Heel hartelijke bedankt hiervoor. Het geld is al overgemaakt. Giny.

Dodenherdenking op 4 mei.

Om 19.00 uur komen we samen in de Emmaüs kerk. In de bijeenkomst vindt een gesprek plaats met ouderen en een paar jongeren, o.l.v. Aad Kamsteeg. Het onderwerp is het jaarthema: Hoe geef je vrijheid door? We zingen een paar liederen en gaan vanuit de Emmaüs kerk in stilte naar de Joodse begraafplaats. Daar speelt Jos Konings de Last Post en worden er nog enkele teksten gesproken.

We leggen bloemen bij het monument en gaan weer in stilte naar de Emmaüs kerk. Daar vindt nog een nagesprek plaats.

Gesprekspartner daar is Mevr. Evers, lid Joodse gemeente Amersfoort. *Van harte uitgenodigd. Giny.*

Spreuk van de maand:

Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.

(Mahatma Gandhi)

Gospelkoor Testify! zoekt mannen en een bassist

Gospelkoor Testify! is op zoek naar een bassist om het koor te begeleiden en naar mannen om te komen zingen in het koor. Testify! is een 4-stemmig koor uit Amersfoort en staat onder leiding van dirigente Jolanda Brus. Ons repertoire bestaat met name uit Engelstalige en enkele Nederlandstalige liederen. Zo zingen we bijvoorbeeld liederen van Casting Crowns, Chris Tomlin, Kirk Franklin en enkele nummers van Sela.

Mannen gezocht; op dit moment telt het koor 27 vrouwen en 4 mannen, we zijn daarom hard op zoek naar mannen om ons koor te versterken. Ben je bas of tenor en houd je van zingen of twijfel je of dit iets voor je is? Kom dan een keertje luisteren en meezingen bij een koorrepetitie! Het is geen vereiste om zang- of koorervaring te hebben, maar we vragen onze leden wel om thuis te oefenen en aanwezig te zijn bij de repetities.

Bassist gezocht; het koor wordt begeleid door een band met op het moment een pianist, gitarist en percussionist. We zijn nog op zoek naar een bassist. De band begeleid het koor bij optredens en ook regelmatig bij koorrepetities (dit wordt vaker als een optreden voor deur staat). Kun jij goed basgitaar spelen, ben je muzikaal, hou je van gospelmuziek en koren, kom dan een keer vrijblijvend langs om te kijken of het wat voor je is!

Repetities; we repeteren elke woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in Wijkcentrum Het Middelpunt (Spinetpad 2, Amersfoort). Voor het bijwonen van een repetitie hoef je niet te overleggen, je kunt gewoon langskomen. In de vakanties kan het voorkomen dat een repetitie niet doorgaat, kijk daarom even in de agenda op onze website of de repetitie doorgaat. Kijkt voor meer informatie op onze website: www.gospelkoortestify.nl of stuur een mailtje naar gospelkoortestify@gmail.com.

Graag tot ziens!

Uitnodiging.

Voor het bijwonen van de diaken wijding van Mauricio Meneses Santiago op zaterdag 6 mei 2017 om 11.00 uur in de Kathedrale kerk van Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36, te Utrecht. Mauricio heeft in onze parochie stage gelopen.

De kerk open, elke zondag in de zomer

De hele zomer is de Sint-Joriskerk op zondagmiddag open van 14:30 t/m 17:00 uur voor bezichtiging. Tweemaal is er in de kapel van de kerk Momentum. Dat is een programma van ruim een kwartier met prachtige live muziek of zang, Schriftlezing, Onze Vader en zegenbede. Het is een missionaire activiteit van de Raad van Kerken Amersfoort en bedoeld voor winkelend publiek en toeristen die de kerk binnenlopen om deze te bekijken. Er zijn ook altijd mensen die speciaal komen om dit aan God gewijde moment op deze prachtige plek te beleven én om de medewerkers te steunen. Wees welkom om dit Momentum een keer bij te wonen. Ben je op zoek naar een manier om actief te zijn in de kerk? misschien omdat je net belijdenis hebt gedaan? We zijn nog hard op zoek naar nieuwe gastheren en gastvrouwen, het liefst 20ers en 30ers maar iedereen is welkom. Neem dan contact op met Christiaan Trommel christiaantrommel@filternet.nl tel: 06-81685271

LICHT

Langzaam loop ik naar de volgende kapel. Terwijl ik naar binnenloop verandert er iets: het licht. Een zonnestraal heeft zich door het wolkendek weten

te breken en schijnt door het kleine raampje op het tafereel voor mij: Franciscus die op een ezel naar Porziuncola gevoerd wordt. Heel even licht een deel van deze kapel op. Ik moet denken aan de overleden zanger en tekstschrijver Leonard Cohen. In 'the Anthem', een van zijn vele bijzondere liedteksten, staat het volgende: *'There is a crack in everything, that's how the light gets in.'*

Je kunt dat als volgt vertalen: 'Er is een barst in alles, zo komt het licht erin.' Dus hoe donker het ook is, er is of ontstaat altijd wel ergens een barst of een kier waardoor het licht naar binnen komt. Het licht vindt altijd wel een uitweg. Je kunt het ook andersom interpreteren: niets is volmaakt, geen ding, geen mens. Je loopt altijd wel een krasje op, maar juist die onregelmatigheid, die beschadiging is niet erg. Het maakt dat er iets anders kan gebeuren, dat er nieuw licht kan komen, bijvoorbeeld een nieuwe ontwikkeling in je leven. De barst of beschadiging, die een mens met zich meedraagt, vormt juist een aanvulling in je leven. Het zijn jouw tekens van verandering, de momenten waarop nieuw licht ontstond, een idee, een besluit of een nieuw voornemen. Het licht valt telkens anders...

Ook in het leven van Franciscus was er die duisternis. Maar telkens in zijn leven trok hij zich terug en dan ontstak in hem weer een innerlijk licht, van waaruit hij weer gesterkt verder ging met zijn opdracht.

Felicia Dekkers, Franciscus, Sacro Monte en het Ortameer. Verschijnt op 3 mei 2017 bij Berne Media.