



Het Manteltje

No 08, 2017, 43^e jaargang.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 14 jun t/m wo. 5 juli.

Wo. 14 juni 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 21 juni 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 28 juni 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 5 juli 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 14 jun t/m wo. 5 juli.

Pastoraatsgroep 22 juni: om **19.00 uur**, in de Torenkamer.

Maandag 3 juli: om **14.30 uur**: Woord en communie viering in Puntenburg o.l.v. Frank Sieraal, in ruimte Welzijn.

Iedereen is hierbij van harte welkom.

Afscheid Ds. Paul van der Harst.

Op 14 mei j.l. heeft Paul van der Harst afscheid genomen in de Emmaüs kerk. Hij is met pensioen gegaan.

Met hart en ziel heeft hij zich, 18 jaar lang, ingezet in het Soesterkwartier. Hij heeft veel voor de oecumene betekend. Het was een prachtige viering. Veel dank werd er uitgesproken. Namens de Henricus geloofsgemeenschap heb ik hem toegesproken en hem een boek met als titel: de Woestijnvaders, aangeboden.

We wensen Paul een goede toekomst toe.

Giny.

Heeft u, toevallig nog DE punten liggen waar u eigenlijk niets meer mee doet of kunt?

Bij de Voedselbank zijn ze er heel blij mee. We kunnen ze gaan verzamelen, dat doet de Emmaüs kerk n.m.l. ook. Breng ze gerust op woensdagmorgen bij de koffie mee, of geef ze aan iemand mee als u zelf geen koffie komt drinken. Bij voorbaat dank je wel. Giny.

Spreek van de maand:

*Kijken doe je met je ogen,
zien met je ziel.*

(Jeroen Krabbe)

Binnengekomen post:

In november zullen wij o.a. in Nijkerk in de Fontein een concert organiseren met de **Young Messiah**.

Het concert is er 1 van de 10 concerten die wij landelijk organiseren. Het unieke is dat wij deze concerten uitvoeren met een projectkoor.

De mensen die zich voor dit projectkoor opgeven krijgen de mogelijkheid om meerdere concerten in het land mee te zingen.

Op dit moment is onze actie om koorleden te werven waar we in september en oktober in 2 dagen het programma gaan in studeren. Om koorleden te werven kunt u ons op een geweldige wijze helpen. Wilt u deze activiteit middels dit persbericht bekend maken bij uw achterban.

Ook kan ik u flyers (zie onder en bijlage) opsturen die op de leeuwtafel gelegd kunnen worden. Ik hoor graag van U

Dirk en Siebren Verburg
Stichting Local Gospel Alphen aan den Rijn
Events4christ Aalsmeer

Can't Stop Praising - 17 juni 2017

Op 17 juni 2017 geeft Gospelkoor Masjiach een concert!

Tijdens dit concert presenteren we onze nieuwe samenstelling en zullen we een vernieuwd en interactief programma voor en met u ten gehore brengen. Onder de titel "Can't Stop Praising" laten we u kennis maken met het nieuwe Masjiach, onder leiding van Johanna Steffens. De avond staat in het teken van Praise, waarbij we samen met u de Heer prijzen. Ook is er de nodige gezelligheid met heerlijke hapjes (gratis!) en drankjes (tegen een kleine vergoeding).

Bent u geïnteresseerd? Houdt dan onze [Facebook pagina](#) in de gaten, en [bekijk onze site](#) om vast uw plaats te reserveren!

Wanneer: 17 juni 2017

Waar: De Achthoek te Scherpenzeel, Molenweg 1.

Zaal open: 19.30 uur

Aanvang: 20.00 uur

Entree: €7,50

Kaarten: via [onze site](#) of info@masjiach.nl

Kerkennacht 2017.

In onze wijk zijn er dit jaar geen activiteiten georganiseerd. Wel wordt iedereen van harte uitgenodigd om naar het centrale programma te gaan. Deze ziet er als volgt uit:

Het centrale programma in de St. Joriskerk (Hof 1)

- 19:00 - 20:00 uur Bijbelleesmarathon.
In aanwezigheid van de Raad van kerken, de burgemeester Lucas Bolsius en hopelijk nog vele anderen.
 - 20:00 - 20:30 uur Enkele toespraken.
 - 20:30 - 21:15 uur Megaprojectkoor
 - Vanaf 21:15 Presentatie van o.a. migrantenkerken en andere kerken. Met ruimte om elkaar te ontmoeten met koffie, thee en een drankje.
-

Zomer parade in het Soesterkwartier.

Het was een fijne ervaring, om met een aantal gezamenlijke kerken met een kraam op de zomer parade te staan. Een aantal leden van de Westerkerk hadden hiertoe het initiatief genomen. Verder was Gerrie Huizinga van de Keistad kerk erbij. Alie, Mineke en ik waren vanuit de Henricus vertegenwoordigd.

Ons doel was om ons als kerken te presenteren. Niet om te evangeliseren. We deden dat door mensen een fakkel aan te bieden en een flyer met de nodige informatie over de kerken. Aan de fakkel zat een kaartje met als tekst: *Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft...* Een fakkel, want die is voor iedereen geschikt. Verder konden de mensen een kaarsje opsteken, of een kaart sturen naar iemand in de wijk. Deze werden dan, later, door de vrijwilligers thuis bezorgd. Er waren mooie gesprekjes aan de kraam of zomaar bij het uitdelen van de fakkel. We hebben al gezegd: We gaan vaker iets samen doen.

Giny.

Ter bezinning.

Niet haat of nijd,
niet vijandschap of eigenbelang
maakt een mens tot mens.

Niet wat iemand bezit
of de functie die iemand bekleedt,
maakt een mens tot mens.

Je bent pas echt iemand,
als er liefde in je groeit,
als je leeft vanuit liefde
voor God, mens en wereld.

Liefde is als een bron
met een overvloed aan energie.
Zij geeft kracht
om boven jezelf uit te stijgen.
Door haar worden je grenzen verlegd.
Anderen en ook dé Ander
kunnen bij je binnen komen.
Zij raken je aan
om te zien door hun ogen.
Door hen worden je woorden
in daden omgezet.
Er komt ruimte in je vrij
om nieuwe wegen te gaan,
wegen van solidariteit,
van vrede en geluk.

Liefde voor God en mens
is een onuitputtelijke bron
van weldadige energie.