



Het Manteltje

No 09, 2017, 43^e jaargang.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 5 juli t/m wo. 26 juli.

Wo. 5 juli 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 12 juli 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 19 juli 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 26 juli 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Donderdag 6 juli 2017

'Doe mij maar een bakkie troost'

'In gesprek over aandacht voor elkaar'

Hebt u ook van tijd tot tijd behoefte om te praten over vakantie, goede herinneringen daaraan op te halen en te delen?

Wat is vakantie gevoel voor u: lange reizen maken, leuke dagjes uit of gewoon lekker niks...

Misschien gaan de kinderen de hele wereld over en zit u thuis, vindt u dat misschien wel heerlijk rustig? Of komt het alleen-zijn nu in deze tijd extra op u af?

U bent van harte uitgenodigd hierover van gedachten te wisselen op donderdag 6 juli bij 'Doe mij maar een bakkie troost'.

Door: Nynke Hellema

Locatie: Puntenburg, Ruimte Welzijn, Puntenburgerlaan 100.

Aanvang: 14.45 –16.00 uur.

Toegang: gratis, inclusief een 'bakkie troost'

Aanmelden: Iedereen welkom!!

Activiteiten bij *Bosschardt*.

Het programma van de maand Juli is teveel om in dit Manteltje te plaatsen. Heeft u interesse?

Tijdens de koffie ochtenden liggen de programma's op de tafel en kunt u er eentje meenemen. Voor u zelf of om te verspreiden.

Vakantie week Havelte.

Ook dit jaar was het weer een feest om samen met een groep (vanuit De Nieuwe Sleutel) op vakantie te zijn in het Nivon huis te Havelte. Een prachtige en praktische locatie met veel bomen en heidevelden en een hunebed als buur! We hebben allerlei uitstapjes gemaakt. O.a. naar het Hunebed- centrum in Borger, het Vlechtmuseum in Noordwolde en naar het Veenmuseum in Emmercompasuum. Dank zij de vele sponsors konden we ook dit jaar weer met 2 busjes reizen, waardoor het vervoer geen enkel probleem was. We kregen bezoek van de Piratenladies. (een vrouwelijke Shanty-koor) Dat was geweldig, en zij zongen soms niet alleen!! Naast de maaltijden die we zelf verzorgden zijn we ook lekker uit eten geweest, en dat was genieten!

Gelukkig was het niet meer zo warm. Af en toe een flinke stortbui, maar och, die gaat weer voorbij. Naast alle uitstapjes werd er gezellig gekaart, gepuzzeld en er waren hele ontroerende gesprekken. Fijn dat er dan zo veel onderlinge vertrouwen is, zodat de emoties gedeeld kunnen worden. En natuurlijk ontbrak de Bingo niet! Ook daar hadden we leuke prijsje voor gekregen, van betrokken wijkmensen. Ook is er deze week weer veel gelachen. Waarom? Dat is niet na te vertellen, want voor een buitenstaander zegt dat niets... Al met al, weer een groot succes. Wij als vrijwilligers (Alie, Mineke en ik) hebben naast de zorg voor de groep, zelf ook enorm genoten. We zien al weer uit naar het volgend jaar. Ook dan zijn we weer van plan om naar Havelte te gaan. Er is nog zoveel te zien en te beleven. Hopelijk vinden we dan ook weer sponsors die ons financieel ondersteunen. Mocht u daarvoor een bijdrage willen geven, neemt u dan gerust contact met mij op. Giny.

Spreek van de maand:

Als je kwetsbaar bent, zien mensen ook je kracht.

Als je louter kracht uitstraalt, bouw je een muur om je heen

(Twee uitspraken, auteur onbekend)

Opening expositie “Ouderenzorg Wijkmuseum”.

Op zaterdag 1 juli om 12.00 uur vond de opening plaats van de expositie: Ouderenzorg Wijkmuseum Marie-Louise Hehenkamp verzorgde op zaterdag 1 juli de opening van de expositie over Ouderenzorg in de Thema-Kamer van het Wijkmuseum Soesterkwartier 61 in Amersfoort. De Thema-Kamer is via de ervoor gelegen museumwoning bereikbaar. Deze tentoonstelling duurt de gehele maand juli en maakt deel uit van de serie 'Gezondheidszorg, Toen en Nu' waaraan tot eind november aandacht wordt besteed. Verpleegkundige Hehenkamp heeft veel ervaring op het gebied van ouderenzorg, waarin ze al geruime tijd met hart en ziel werkzaam is en in Amersfoort over een uitgebreid netwerk beschikt. Het wijkmuseum is iedere zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur gratis toegankelijk.

Groepen kunnen ook op andere dagen worden rondgeleid. Hiervoor kunnen gegadigden Internetsite www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl inzien en zich aanmelden. Voor koffie en thee wordt één euro gerekend en vrijwillige bijdragen worden erg op prijs gesteld.

Van harte aanbevolen.

“Blijf bij ons, God, als een goede herder”

Toen U de apostelen uitzond
gaf U die zending eigenlijk aan elke christen, God,
en dus ook aan mij:

op weg gaan naar het kleine en het zwakke.
In uw naam en met de tederheid van Jezus
zorg dragen voor al wie kwetsbaar en eenzaam is,
en de hemel op aarde voelbaar en erfahrbaar maken,
door met uw liefde
van mensen te houden.

Alleen kan ik dat niet.

Wil daarom bij me blijven en me liefhebben
als een goede herder en een trouwe vriend
in goede en kwade dagen, altijd, tot in eeuwigheid.

Erwin Roosen