



# Het Manteltje

No 1, 2018, 44<sup>e</sup> jaargang.

E-mail: [st-henricus@katholiekamersfoort.nl](mailto:st-henricus@katholiekamersfoort.nl)

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

---

Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 3 jan. t/m wo. 24 jan.

Wo. 3 jan. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 10 jan. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 17 jan. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 24 jan. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 3 jan. t/m wo. 24 jan.

- **Maandag 8 januari, om 14.30 uur:** Woord en communie viering in Puntenburg o.l.v. Frank Sieraal, in ruimte Welzijn. Van harte uitgenodigd.
- Op **zondag 14 januari van 12.00 tot 14.00** uur is de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van OLVA, in de pastorie van Hoogland. Het is een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een goed nieuwjaar te wensen.
- Op dinsdag **16 Januari om 15.00 uur** vergadering van “*de Zorg om mensen groep*”, bij Mevr. T. van Houten.

---

Waar zingt het Henricus dameskoor??

**Zaterdag 20 januari** bij de Zusters van St. Jozef, aan de B.W.laan 55.Amersfoort.

**Zondag 21 januari** in de St. Martinus te Hoogland.

---

Opbrengst Advent-collecte.

De totale opbrengst voor het Advents-project: de kwetsbare vrouwen in de Congo, is: € 121,00 (het koffie - potje en de collecte tijdens de viering voor ouderen.) Hiervoor hartelijke dank.

---

*Spreuk van de maand:*

*Sluit vriendschap met het goede van de mens,  
niet met zijn goederen.*

## In memoriam.

In het vorige Manteltje heeft al het bericht gestaan over het plotselinge overlijden van **Franka Bosman**, op vrijdag 15 december 2017 in Londen. Velen van ons zijn daar heel verdrietig over. Het is bijna niet te geloven. Toch mogen we ook zeggen, dat Franka een langdurig ziekbed bespaard is gebleven, en niet in haar eentje is gestorven, maar in de armen van haar dochter.

*Haar uitvaart is vrijdag 5 januari om 14.45 uur in de Martinuskerk te Hoogland. U bent hierbij van harte uitgenodigd.*

*Op haar verzoek zingt het Henricus Dameskoor samen met het Parochiekoor van de Martinus.*

Correspondentie adres:

Hetty Bosman (dochter),  
Stengelweg 3,  
3813 TB AMERSFOORT.

Op **donderdag 28 december** heeft de afscheidsviering en crematie plaats gevonden van **Mevrouw Riek Tempelman – Jansen**.

Ze overleed op donderdag 21 december op 84 jarige leeftijd in het ziekenhuis. Haar dochter die uit Zwitserland kwam, heeft gelukkig nog afscheid van haar kunnen nemen. Riek heeft jaren in onze wijk gewoond. Na het plotseling overlijden van haar man, door een verkeersongeval, woonde ze in de Puntenburg. Riek is jaren actief geweest in de Wijkwinkel, waar ze veel voor de wijk heeft betekend. Ook was ze vroeger lid van de "zorg om mensengroep". Ze heeft met liefde en aandacht veel bezoeken bij de mensen gebracht.

Op zondag avond waren er steevast contacten met Leida van Keken. Die bezoeken waar voor hen beide goud waard.

Wij wensen haar kinderen, haar zus Joke (Hielckert) en verder familieleden veel kracht toe.

*Giny.*

---

## Dank.

Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik heel graag Frans Snijder hartelijk bedanken voor het verzorgen (uitvoering) van het Manteltje, gedurende het afgelopen jaar. Ik maak altijd de platte tekst, maar Frans verzorgt altijd trouw de lay-out.

Ook dank aan Guus Hielckert, die de verzending verzorgde en aan Timo, die het op de website zette.

*Dank. Giny.*

# Grote activiteit in januari 2018...

Zoals ieder jaar komt in Januari de actie kerkbalans weer voorbij. Nee, niet voorbij, maar aan de deur.

## Deze keer samen met het parochieblad Mirakel.

En nu hebben we een groot probleem. Want dat wordt een hele grote klus. En daar hebben we geen mensen genoeg voor. Nu is mijn dringend verzoek:

Wie wil ons eenmalig helpen om deze klus te klaren?? Voor de kerkbalans hoef je niet aan te bellen. De envelop kan gewoon, met Mirakel in de brievenbus.

De coördinatie ervan moet ook nog gebeuren...

Mocht je ook daar mee willen helpen, dan stellen we dat zeer op prijs. Als er meer mensen zijn, wordt de klus voor iedereen kleiner...

Contactpersonen: Alie Hoksbergen, tel; 033-4618965  
Giny Wierenga, tel: 033-4611651

## Verder een herhaalde oproep:

Wie zou er 1x in de 5 á 6 weken, op zondag met de Heer Janzen, met de auto, naar de St. Ansfridus-kerk willen rijden??

De belasting wordt voor de anderen een beetje te zwaar...

Samen staan we sterker, als u bereid bent om eens in de 5 á 6 weken naar de St. Ansfridus te gaan rijden laat het mij weten.

Giny Wierenga, telefoon: 033-4611651

## Gebed bij Oud en Nieuw.

Ik hoop in het nieuwe jaar op mensen  
die bergen verzetten,  
die door blijven gaan met hun kop in de wind.

Ik bid om mensen  
die risico's nemen,  
die vol blijven houden  
met het geloof van een kind.

Ik bid om mensen  
die dingen beginnen  
waar niemand van weet wat de afloop zal zijn.

Ik bid om mensen  
die met vallen en opstaan  
niet willen weten van water in de wijn.

Ik hoop op mensen  
die blijven vertrouwen,  
die van tevoren niet vragen  
voor hoeveel en waarom.

Ik bid om mensen  
die door blijven douwen  
van doe het maar wel  
en kijk maar niet om.

Ik bid om het beste  
van vandaag en van morgen,  
ik bid voor het mooiste waar ik van hou.

Ik zoek naar het maximum  
wat er nog in zit,  
in vandaag en in morgen,  
in mij en in jou.

*(Kees Harte, naar: Paul van Vliet; show: 'Vandaag of morgen')*