



# Het Manteltje

No 2, 2018, 44<sup>e</sup> jaargang.

E-mail: [st-henricus@katholiekamersfoort.nl](mailto:st-henricus@katholiekamersfoort.nl)

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

---

Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 24 jan. t/m wo. 14 feb.

Wo. 24 jan. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 31 jan. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 7 feb. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 14 feb. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 24 jan. t/m wo. 14 feb.

- **Maandag 5 februari, om 14.30 uur:** Woord en communie viering in Puntenburg o.l.v. Frank Sieraal, in ruimte Welzijn. Van harte uitgenodigd.

---

## Waar zingt het Henricus dameskoor??

Woensdag 14 februari (**Aswoensdag**), in de St. Ansfridus kerk.

Zaterdag 17 februari, bij de zusters aan de B.W.laan 55.

Zondag 25 februari, in de St. Ansfridus kerk.

---

## Repaircafé soesterkwartier

*Tweede kans voor defecte spullen.*

Meubelen, kleding, mechanica, elektra, en elektronica kunnen op donderdag 1 februari van 13.30 tot 15.30 uur worden gerepareerd bij het repaircafé Soesterkwartier locatie "Bij Bosshardt Soesterkwartier" Noordewierweg 131 3812DD Amersfoort (Emmaüskerk)

U neemt van thuis kapotte spullen mee. In het Repaircafé gaat u samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Aan de reparaties zijn geen kosten verbonden maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. *Van harte aanbevolen.*

---

## Spreuk van de maand:

*Durven is even je evenwicht te verliezen,  
niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen.*

*(Soren Kierkegaard)*

# Gebedsweek om eenheid voor de christenen, 2018 biddend verbonden

*Van harte welkom op deze plaats !*

## **Een estafette van gebed**

Wereldwijd bidden miljoenen christenen deze week om eenheid. Zo tonen ze dat wat hen bindt sterker is dan wat hen onderscheidt. Kerken in Amersfoort geven dat gezamenlijk vorm met onder meer een gebedsestafette die dwars door de hele stad loopt. Elke dag wordt ergens gebeden voor eenheid. Doe mee!

## **Steentje**

Christenen uit de Carribean hebben voor deze week het thema 'bevrijding' aangedragen. Daarbij is in Amersfoort gekozen voor een steentje als symbool. Het steentje herinnert aan wat een mens op zijn hart heeft, wat hij of zij meedraagt en biddend in gesprek met de Eeuwige brengt. Op elke estafette plek liggen steentjes klaar. Je kan er een meenemen, bewaren, lang of kort, maar ook weer achterlaten op een andere plek van gebed als teken van bevrijding en loslaten. Zo staan alle vieringen die bij de gebedsestafette zijn betrokken, met elkaar in verbinding.

- *De Week van gebed om eenheid is op uitnodiging van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van christenen.*
- *De gebedsestafette is een initiatief van de stuurgroep 'Oecumene Actief' van oecumenisch centrum Het Brandpunt in Amersfoort en wordt gedragen door diverse voorgangers van kerken te Amersfoort.*
- *Info: Josephine van Pampus, [jvanpampus@casema.nl](mailto:jvanpampus@casema.nl) vz RvK Amersfoort*
- *Facebook: [www.facebook.com/OecumenischAmersfoort/](http://www.facebook.com/OecumenischAmersfoort/)*

## **Wat is er te doen?**

Afgelopen zaterdag is de aftrap geweest met een Oecumenisch vesper in de St Josephkerk: **De start !**

Opening van de estafette met een vesper voorbereid door vijf kerken van Amersfoort Noord. Eshter Kruiter leidt met mantra zang toe naar gebed en bevrijding. In de avond was een Rozenkransmeditatie in de St Ansfriiduskerk, aan de Jacob Catslaan 28

Maandag 22 januari: **Gebedsvesper in Vathorst in Het Kruispunt**  
19.30-20u. Terschellingkade 22.

Dinsdag 23 januari: **Oecumenisch morgengebed in Het Brandpunt**  
Lezing, stilte en zang in de oecumenische stilleruimte  
10-10.30u. Laan naar Emiclaer 101  
<http://www.facebook.com/HetBrandpunt>

**Gebedsvesper in Vathorst in Het Kruispunt**  
19.30-20u. Terschellingkade 22.

Woensdag 24 januari: **Hoop en herstel in het Soesterkwartier**  
13-13.45u. Middaggebed in de huiskamer van de Emmaüskerk  
Noordewierweg 131

**Avondgebed Amersfoort Zuid in de Bergkerk**  
19.30-20u. Doctor Abraham Kuiperlaan 2

**Avondgebed Amersfoort Binnenstad in de Joriskerk**  
19-19.45u. Hof 1

**Avondgebed Amersfoort Oost in de Adventkerk**  
19.30u.-20u. Ringweg Kruiskamp 74

**Gebedsvesper in Vathorst in Het Kruispunt**  
19.30-20u. Terschellingkade 22.

Donderdag 25 januari:

**Avondgebed Amersfoort Binnenstad in de Oud-Katholieke kerk**  
19-19.45u. 't Zand 13

**Avondgebed Amersfoort Noord in Het Brandpunt**  
19-19.45u. Laan naar Emiclaer 101

Liederen uit verschillende tradities en verstillings

**Gebedsvesper in Vathorst in Het Kruispunt**  
19.30-20u. Terschellingkade 22.

Vrijdag 26 januari:

**Meditatieve morgenwandeling in Hoogland, De Inham**  
9-11.30u. Hamseweg 40. Na korte meditatie wandelen in stilte

Zaterdag 27 januari:

**Viering over verbinding met projectkoor in Amersfoortse Zwaan**  
16-17u. Zing mee! Thuis zelf muziek instuderen, repetitie 14.30u.  
olv Cees-Willem v Vliet, opgave [amersfoortsezwaan@gmail.com](mailto:amersfoortsezwaan@gmail.com)  
Viering, Langestraat 61, Luthersekerk

**Eucharistische aanbidding**

19-20.00u. Met gebed, voorbeden en aanbidding de consecratie  
eren, Liendertseweg 46-48

*vervolg op volgende bladzijde*

Zondag 28 januari:

**Slotviering Amersfoort Noord in Het Brandpunt**

10.45u., Laan naar Emiclaer 101

**Vijf kerken van de Binnenstad vieren in de St Franciscus Xaverius**

10.30u. Met Spirituals van bevrijding door Wouter Verhage, en koor 't Zand 31

**Vier kerken van Amersfoort Zuid vieren in de St Ansfiduskerk**

11.00u. Jacob Catslaan 28.

---

## Mantelzorg en dementie

### *Vierdelige cursus voor mantelzorgers die zorgen voor hun naaste met dementie*

Naar schatting lijden 300.000 mensen in Nederland aan dementie. Dementie is een ingrijpend proces, niet alleen voor degene met dementie, maar ook voor de naaste omgeving. Indebuurt033 biedt samen met WELZIN een vierdelige cursus aan voor mensen die zorgen voor naasten die een vorm van dementie hebben.

#### ***Wat kunt u verwachten?***

- *U krijgt informatie over dementie en adviezen hoe u met dit ingrijpende proces om kunt gaan.*
- *Aandacht gaat uit naar het leren herkennen van belasting bij uzelf en het vragen van ondersteuning aan anderen.*
- *U krijgt informatie over verschillende ondersteuningsmogelijkheden*
- *U kunt in gesprek gaan met andere mantelzorgers om ervaringen en tips uit te wisselen.*

**Data:** woensdagmiddag 7, 14, 28 maart en 4 april 2018

**Tijd:** 13:30 – 15:30 uur.

**Locatie:** Drentse straat 14. (Gratis parkeren kan in de omgeving aan de Dollardstraat.)

Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus.

Het is de bedoeling dat u alle keren aanwezig bent. Voor de cursus maakt het niet uit of u enkele uren per week of dagelijkse zorg biedt.

#### **Informatie en aanmelding:**

Heleen Vonk, mantelzorgcoördinator bij Indebuurt033 via mail [mantelzorgers@indebuurt033.nl](mailto:mantelzorgers@indebuurt033.nl) of bel naar 06-4255 5709 (Heleen Vonk).

# ZINGEN IN PSYCHIATRISCH CENTRUM ZON EN SCHILD AMERSFOORT

Met ingang van woensdagochtend 7 februari wordt er in de kapel van Zon en Schild gezongen door bewoners en vrijwilligers.

Er wordt gezocht naar zangers en zangeressen die het interessant vinden om hun vrije tijd aan deze bijzondere vorm van vrijwilligerswerk te besteden en die het fijn vinden om op woensdagochtend te zingen.

Eerst zullen er allerlei liederen worden gezongen (van Boudewijn de Groot, Ramses Shaffy, the Beatles, enz. ) en na afloop gaat een gedeelte van de groep (de cantorij ) verder met religieuze liederen. De cantorij bereidt zich dan voor op de tien kerkdiensten per jaar waar medewerking aan wordt verleend.

De kerkdiensten zijn oecumenisch; aan deze kapel zijn diverse voorgangers verbonden met een zeer verschillende achtergrond.

Zanglustigen worden uitgenodigd om op woensdagochtend 7 februari mee te komen repeteren.

Aanvang: 10.30 uur. Einde 12.30 uur.

Adres: Psychiatrisch Centrum Zon & Schild,  
Utrechtseweg 266, AMERSFOORT.

Wilt u meer informatie ? Neem gerust contact op met dirigent Arie Perk telefoon 030-6945075

---

## Kerkbalans.

Een dezer dagen vindt u in de brievenbus Mirakel en de envelop voor de kerkbalans. Hopelijk neemt u de moeite om ons artikel in Mirakel te lezen. Het is de moeite waard. Ook al is onze kerk alweer 4 jaar gesloten, toch zijn we allen lid van de grote parochie, en bezoeken we een andere kerk.

Daarom wil ik graag langs deze weg de actie Kerkbalans van harte bij u aanbevelen.

*Giny.*

## “En misschien ...”

Ooit ben je in de voetsporen  
van mijn Zoon getreden – zegt God –  
en heb je zijn droom tot jouw droom gemaakt,  
omdat je mocht ervaren dat Hij je gelukkig maakte  
en je vrede en vreugde bracht.

Durf dat geluk en die vrede ook te laten zien  
en verder te geven in mijn naam.

Durf mensen tot bij Jezus brengen  
en een woord van troost en vergeving spreken,  
een woord van hoop en toekomst.

En misschien...  
misschien ben jij dan degene  
in wie zij de Messias mogen ontmoeten,  
de Gezalfde, Kind van God.

Erwin Roossen...