



Het Manteltje

No 4, 2018, 44^e jaargang.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 21 mrt. t/m wo. 11 apr.

Wo. 21 mrt. GEEN INLOOPKOFFIE, maar u kunt wel STEMMEN.

Wo. 28 mrt. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 4 apr. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Vr. 6 apr. 14.30u.: ouderenviering o.l.v. Frank Sieraal.

Wo. 11 apr. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 21 mrt. t/m wo. 11 apr.

- **Donderdag 22 maart, om 19.00 uur:**

vergadering van de Pastoraatsgroep in de Torenkamer.

- **Viering in Puntenburg.**

Omdat de eerste maandag in April op tweede Paasdag valt, is de eerst volgende viering op maandagmiddag, 7 mei, om 14.30 uur.

Goede week.

Evenals voorgaande jaren is er iedere avond om 19.30 uur een vesperviering in de Emmaüskerk. Op de woensdagavond mag ik er in voorgaan. Voor de verdere activiteiten en vieringen van onze parochie vindt u alle informatie in de Mirakel. Mocht u toch graag naar een andere kerk willen en u hebt geen vervoer, neemt u dan gerust contact op met mij, Giny. (033-4611651)

Overzicht van de maand activiteiten van de SFX.

Wo.21 mrt. 20.00 – 22.00u.: 'De 10 Woorden', het 5e Gebod.

Za. 24 mrt. 10.30 – 12.30u.: 'De kunst van het leven', lessen uit de filosofie.

Zo. 25 mrt. inloop 14.30, aanvang 15.00 uur.: 'Mijn ziel is geschokt', een meditatief programma rond tekst en oude muziek.

Voor al de drie items, graag vooraf opgeven bij:

secretariaatscc@gmail.com

Spreuk van de maand:

Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.

(Mahatma Gandhi)

Vooraankondiging.

Na onze kerksluiting in 2014, hebben we twee jaar geleden een reünie gehouden van de St.Henricus geloofsgemeenschap. Omdat we heel benieuwd zijn hoe het met iedereen is, of je een nieuwe kerkplek hebt gevonden, organiseren we dit jaar ook een reünie. En wel op **zaterdag 26 Mei 2018 van 14.00 tot 16.30 uur...**

U krijgt een aparte uitnodiging in het volgende parochieblad: "Mirakel". Houdt die dus goed in de gaten, en noteert u vast de datum. Namens de pastoraatsgroep: Giny.

Nieuwe stoelen in de SFX – we zijn gestart

Koop een kerkbank, ook leuk voor thuis!

In het komende halfjaar gaat er heel wat veranderen in de SFX-kerk aan 't Zand. De ouderwetse kerkbanken in het gebouw maken dan plaats voor moderne stoelen, waardoor het zitcomfort aanmerkelijk toeneemt. De banken en de lambrisering langs de wanden, maar ook het houten "hekwerk" achter het zitgedeelte blijven gehandhaafd.

De oude banken – in uiteenlopende maten: van 2,57 tot 4,12 meter – worden verkocht. De prijzen variëren tussen de 175 en 325 euro en alle parochianen van OLVA hebben de kans een bank kopen. Blijven er ook dan nog banken over, dan worden die op Marktplaats gezet. "Er schijnt heel wat vraag te zijn naar kerkbanken. Veel mensen vinden het een interessante aanvulling van hun interieur," zegt Marja Hogendoorn, die het project "Stoelen voor banken" uitvoert, samen met Joost en Mariëtte Lobach.

De opbrengst van de banken wordt gebruikt voor de aanschaf van (een deel van) de nieuwe stoelen, die 120 euro per stuk gaan kosten. Alle OLVA parochianen hebben ook de gelegenheid om de nieuwe stoelen te sponsoren (waarmee ze overigens geen "eigenaar" worden).

Wie het project wilt steunen door de aanschaf van een kerkbank, een stoel of een certificaat, of meer informatie wilt ontvangen, kan daarvoor terecht bij Marja Hogendoorn (BMSL4U@gmail.com) en Joost Lobach (jhmlobach@gmail.com). Voor de kerkbanken geldt uiteraard het motto: éérst betalen, dan (laten) ophalen. Dat laatste staat gepland voor zaterdag 26 mei waarover u verder wordt geïnformeerd. Voor een overzicht van de verschillende formaten en uitvoeringen van de kerkbanken (bijvoorbeeld met of zonder knielbank) verwijzen we graag naar de website van de SFX http://www.xaveriusamersfoort.nl/pagina/9472/koop_een_kerkbank_ook_leuk_voor. En ook achterin de kerk zal een overzicht opgehangen worden. Daar is binnenkort ook een "zichtexemplaar" van de nieuwe stoel te zien.

PERSBERICHT

Uniek theaterconcert 'De Passie' in Flint

Na het succes van voorgaande jaren, komt in 2018 de productie 'De Passie' terug in Flint. 'De Passie' is een muzikale ontmoeting tussen de 'Matthäus Passion' van Johann Sebastian Bach en de musical 'Jesus Christ Superstar' van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. Op 27, 30 en 31 maart 2018 is dit unieke theaterconcert te zien.

De voorstelling vertelt het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth. Aan de hand van solisten, een koor en een verteller wordt u meegenomen langs het paleis van Pilatus, de tuin van Getsemane en uiteindelijk naar de heuvel waar Jezus is gekruisigd. Herkenbare emoties als jaloezie, angst en hoop worden blootgelegd en grijpbaar gemaakt voor iedereen; jong, oud, gelovig of atheïst.

Tegenwoordig is de Matthäus Passion niet meer weg te denken uit het Nederlandse culturele landschap en sinds de jaren '70 is ook de musical Jesus Christ Superstar razend populair. Deze voorstelling combineert de muziek van Bach en Webber tot een verrassende vertolking van het lijdensverhaal. Een orkest en band brengen de muziek van de wereldberoemde componisten uit de 18e en 20e eeuw samen. Een professionele jonge cast van solisten uit de klassieke muziek- en musicalwereld nemen u mee naar de laatste dagen uit het leven van Jezus.

Teun van Essen (dirigent), Carel den Hertog (dirigent/violist), Isaäk Hofland (regisseur) en Flint hebben hun enthousiasme gebundeld met deze Amersfoortse productie die nergens anders te zien is dan in Flint!

Kaarten

Kaarten voor de voorstelling kunnen besteld worden op www.flint.nl/depassie

Waar zingt het Dameskoor?

25 Maart:	St. Joseph in Hooglanderveen.
1 April – Pasen:	in het Meander.
8 April:	H. Kruiskerk.
29 April:	Theodotion in Laren.

Wijze woorden.

'Als je gelijk hebt, hoef je niet boos te worden.

Als je je vergist, heb je niet het recht om boos te worden.'

'Geduld binnen een familie is liefde.

Geduld met anderen is respect.

Geduld met jezelf is vertrouwen.

Geduld met God is geloof.'

'Denk niet teveel aan het verleden, want dit leidt tot tranen.

Denk niet teveel aan de toekomst, het zal je angstig maken.

Leef in het nu met een glimlach, het zal je geest opbeuren.'

'Elke uitdaging in het leven kan ons bitter maken of beter.

Elk probleem kan ons breken of maken.'

'Het is aan ons of we slachtoffer zijn of overwinnen.'

'Mooie dingen zijn niet altijd goed, maar goede dingen zijn altijd mooi.'

'Weet je waarom God een ruimte tussen onze vingers heeft gelaten?

Zodat wanneer een speciaal iemand langkomt

hij of zij die ruimte kan innemen door jouw hand vast te houden.'

(van Bisschop Taban.)

Berichten uit de St. Ansfridus.

Graag informeren wij jullie erover dat in de Sint Ansfriduskerk de volgende activiteiten plaatsvinden:

Di. 27 mrt. 20.15u.: Passion 4U.

Di. 3 apr. 20.00u.: Paasconcert Engels College Koor en Orkest.

Za. 7 apr. 13.45u.: Rondleiding Sint Ansfriduskerk.

Staat op voor het leven.

Staat op voor het leven,
de God van bevrijding
gaat ons alweer voor, -
een wolk overdag en
een vuur in het duister,
zo trekt Hij zijn spoor.
Mensen, staat op,
verheft u levensgroot,
Pasen brengt opstand mee
tegen de dood.

Staat op voor het leven
met werken van vrede
en daden van recht
ten dienste van mensen,
gemarteld, verdreven,
als slaven geknecht.
Mensen, staat op,
verheft u levensgroot,
Pasen brengt opstand mee
tegen de dood!

(Jan van Opbergen.)