



Het Manteltje

No 5, 2018, 44^e jaargang.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 11 april t/m wo. 2 mei.

Wo. 11 april 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 18 april 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 25 april 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 2 mei 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 11 april t/m wo. 2 mei.

- **Waar zingt het Henricus Dameskoor?**

29 April, in Theodotion in Laren.

6 Mei in St. Ansfridus.

- **Zondag 22 April 2018.**

Presentatie van het boek van Gert Bremer,

met als titel: 'Laat mij maar zingen' Tijd: 15.00 uur.

Inleider Gert Bremer. De inleidingen worden afgewisseld met

psalmen, gezongen door de Koorgroep van de SFX – kerk,

waarvan Gert Bremer jarenlang dirigent was. Dirigent: Frank

Kooiman. Pianiste: Myrto Tzelisi. Bijdrage: € 5,00

Opgave: secretariaatscc@gmail.com

- **Donderdag 26 April.** Tijd: 20.00 – 22.00 uur.

Locatie: pastorie Franciscus Xaveriuskerk. **'De 10 woorden'**

Het 6^e gebod. 'Gij zult niet doden'.

Spreker: Niels Morpey, directeur vormingscentrum Beukbergen

van de Diensten Geestelijke verzorging bij de Krijgsmacht. Eerder

pastor bij de SFX. Bijdrage: € 3,00

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com

- **Viering in Puntenburg.**

Eerst volgende viering is op maandagmiddag, 7 mei, om 14.30u.

Wie, o wie?

Na de viering voor ouderen op vrijdag 6 April is er een donker-rood klein portemonneetje, met een rits, blijven liggen.

Er zit nog geld in.... Neem contact op met Giny. (033-4611651)

WELKOM bij de ” ZONDAG-MIDDAG-GEEST ” in de Wijkherberg.

In afwisseling met ” Interval ” is er elke 2e en 4e zondagmiddag van de maand de Zondag-Middag-Geest, zoals die in de afgelopen jaren ook al georganiseerd werd in de Heilige Geest kerk.

Deze bijeenkomsten zetten we nu voort in de centrale ontmoetingshal van de **Brugkerk** op de zondagmiddag tussen **14.30 en 16.30** uur met een inloopmogelijkheid, ontmoeting, gespreksmogelijkheid, gezelligheid en activiteiten onder het genot van een kopje koffie, thee met iets erbij en een frisdrankje.

Iedereen, al of niet van kerkelijke huize, wijkbewoners, vaste bezoekers of incidentele passanten is van harte welkom op deze zondagmiddagen.

Bent u op zondagmiddag alleen, krijgt of gaat u niet op bezoek, dan mag u ook gewoon aanschuiven.

In de hal en de buiten-vitrinekast van de Brugkerk of op de hieronder genoemde websites vindt u een overzicht van de (voorlopige) geplande activiteiten voor de komende periode.

Kom dus eens langs om de sfeer van de Zondag-Middag-Geest te proeven. U bent van harte welkom.

Het adres van de Brugkerk, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB op de hoek van de Ringweg Randenbroek nabij het Euterpeplein.

Het team van de Zondag-Middag-Geest is bereikbaar via de volgende adressen:

Huub Hemels: secr.pg.ghga@xs4all.nl tel. 085 – 87 48 843

Diaken: Theo Broere: diabroamf@xs4all.nl

Marga van Eck: margavaneck@msn.com

De mogelijkheden en problemen bij het organiseren van een uitvaart.

Werkgroep Buurtuitvaart. Is een groep vrijwilligers die, waar nodig is, bewoners uit het Soesterkwartier, kunnen ondersteunen en advies geven bij het organiseren van een uitvaart. Met als doel het bijdragen aan een waardig afscheid voor mensen in het Soesterkwartier met weinig financiële middelen voor een uitvaart en weinig sociaal netwerk. Heeft u, of iemand anders die u kent, hier belangstelling voor? Neem gerust contact op met: Oeds Blok. Tel. 06-21111202.

Opbrengst vastenactie.

De totale opbrengst voor Zambia is € 155,45.

Hiervoor heel hartelijk bedankt.

Giny

Ik wil over je ademen – zegt God -,
mijn Geest in je binnenste leggen
en je mijn levenskracht schenken.

‘Vrede’ wens Ik je,
niet om voor jezelf te houden,
maar om door te geven
aan allen die je lief zijn.

Ik hoop dat je mijn vreugde uitzaait
in de akker van de wereld
en dat je handen en voeten geeft
aan mijn Boodschap van geluk.

Ik heb je nodig om mee te werken
aan mijn droom van een nieuwe wereld,
vol met nieuwe mensen die elkaar graag zien
omdat ze weten dat Ik hen graag zie.
Jij mag mijn liefde voelbaar maken!

Erwin Roosen

Spreuk van de maand:

Lichtpuntjes.

Soms zijn ze groot.

Soms zijn ze klein.

Je hoeft ze niet te zoeken.

Je kunt ze ook zijn.

Sukha.