



Het Manteltje

No 10, 2018, 44^e jaargang.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Agenda Theo Groenhuisenzaal, wo. 18 juli t/m wo. 8 aug.

Wo. 18 juli 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 25 juli 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 1 aug. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 8 aug. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 18 juli t/m wo. 8 aug.

- **Viering in Puntenburg.**

Maandag 6 augustus om 14.30 uur, woord- en communieviering in ruimte Welzijn, o.l.v. Frank Sieraal. Met muzikale ondersteuning van Jos Konings. *Iedereen is van harte welkom.*

- **Dinsdag 7 augustus:** Vergadering "Zorg om mensen".
15.00 uur bij Mevrouw Truus van Houten.

Zomerrooster Informatiewinkels 16 juli tot 24 aug.

Locaties **Kruiskamp en Kattenbroek**

Maandag 9.00 – 13.00 uur Woensdag 9.00 – 13.00 uur

Locaties **Liendert en Soesterkwartier**

Dinsdag 9.00 – 13.00 uur Donderdag 9.00 – 13.00 uur

Scheidingsinloop in De Bron is verplaatst naar Kattenbroek

Maandag 13.30 – 15.30 uur

Alle wekelijkse informatiepunten zijn in de zomerperiode gesloten.

Locatie:	Adres:	telefoonnummer:
Kruiskamp	Neptunusplein 66K	033 - 4755664
Kattenbroek	Hof der Gedachten 26	033 - 2048677
Liendert	Wiekslag 92	033 - 3036420
Soesterkwartier	Drentsestraat 14	033 - 7370294

Spreuk van de maand:

*De WIJZE treurt niet om de dingen die hij niet heeft
maar is VREUGEVOL over de dingen die hij wel heeft.*

(Epictetus)

20 juli Avond In het teken van Armand

Naar aanleiding van het overlijden van Armando organiseert het Spiritueel Cultureel Centrum een bijeenkomst waarin zijn veelzijdigheid als kunstenaar en schrijver zal worden belicht.

Medewerking aan het gevarieerde programma deze avond verlenen mensen die met Armando hebben samengewerkt en/of hem goed hebben gekend: Albertine van Vliet-Kuiper (voormalig burgemeester Amersfoort), Arjeh Kalmann (journalist), Tjitske Janssen (dichteres), Niels Brandaan (verhalenverteller), Oleg Lysenko (bandoleonist) en Yvonne Ploum (Armando-kenner).

Plaats: Sint Franciscus Xaveriuskerk 't Zand 31 Amersfoort.

Datum: Vrijdagavond 20 juli , aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30.

Kosten: Vrijwillige bijdrage.

Inlichtingen bij secretariaatscc@gmail.com.

Heropening theetuin Heyligenberg.

Achter de oude muur van buitenplaats De Heyligenberg bij het Lockhorsterbos schuilt een historische tuin. Vanaf 16 Juli wordt deze prachtige plek weer open gesteld voor een kopje thee of koffie met gebak, ijs, quiche, soep, groente uit de tuin of de dagelijkse biologische boodschap.

Vanaf 16 juli ben je elke dag welkom. **Op maandag- en dinsdagavond is alleen de winkel open.** De rest van de week kun je ook genieten van al het lekkers op ons terras en de ontspannen sfeer tussen de fruitbomen en langs het water.

Openingstijden (zomer)

ma. t/m di.	17.00-19.00 uur
wo. t/m do.	10.30-19.00 uur
vr. t/m za.	10.30-20.00 uur
zo.	10.30-18.00 uur

Adres

Heiligenbergerweg 1A, Leusden
(tweede ingang Lockhorsterweg)

Telefoon: 033- 4753001

info@theetuinheyligenberg.nl

Het juiste pad.

Een man raakte verdwaald in een groot bos. Hoe hij ook zocht, hij kon zijn weg uit het bos niet vinden. Het leek alsof hij steeds verder verdwaalde. Zo zwierf hij rond, drie dagen achtereen.

Hij was dolblij toen hij eindelijk een man tegenkwam die eruit zag alsof hij in het bos thuis hoorde. “Wat ben ik blij dat ik u tegenkom!” riep hij, “U kunt mij vast wel vertellen hoe ik uit dit doolhof kom.”

“Hoe lang bent u al in dit bos?”

“Drie dagen,” luidde het antwoord. “Wijst u mij toch gauw een uitweg!”

Maar de man zei: “Drie dagen? Ik zwerf al minstens tien jaar in dit bos, zonder dat het me is gelukt eruit te komen.”

Toen barstte de verdwaalde man in tranen uit en snikte: “Toen ik u zag, dacht ik dat ik gered was; maar nu zie ik in dat er geen hoop meer is.”

De woudbewoner keek hem echter glimlachend aan en zei: “Toch kan ik u wel iets leren: ik kan u laten zien welke paden niet uit het bos leiden...!”

Ik heb je nodig als ‘profeet’ voor mijn mensen
– zegt God –
als ‘ziener’ die beseft waar het om gaat
en die zich bemind weet.

Ik leg mijn droom in je hart
en Ik wil mijn liefde met je delen.
Maar houdt die droom en die liefde
alsjeblieft niet voor jezelf!

Geef ze door
aan om het even welke mens
die je op je levensweg tegen komt.

Veel heb je daarvoor niet nodig,
geen geld, geen reistas, geen voedsel,
alleen de zekerheid dat Ik met je ga.
Ik wil de stok zijn – zegt God –
waarop je kunt uitrusten als je er nood aan hebt.