



Het Manteltje

No 11, 2018, 44^e jaargang.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 8 aug. t/m wo. 5 sept.

Wo. 8 aug. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 15 aug. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 22 aug. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 29 aug. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 5 sept. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 8 aug. t/m wo. 5 sept.

- **Viering in Puntenburg.**

In verband met de Senioren dag op 1 september in de Brugkerk, is er op maandag 3 september GEEN viering in Puntenburg.

Eerst volgende viering is: Maandag 1 oktober.

De Buurauto.

Vindt u het lastig om met het openbaar vervoer naar een afspraak in het ziekenhuis te gaan, of naar het winkelcentrum, of een verjaardag, omdat de bushalte net wat te ver is, of u lang moet wachten op een regiotaxi?

Dan is er nu een uitkomst: Buurauto plus.

Als u in het Soesterkwartier woont en minder mobiel bent, halen wij u graag op voor zo' n ritje. Of het nu binnen of buiten de wijk is. Een vrijwilliger uit uw eigen buurt haalt u op in een nieuwe en comfortabele auto. Ongetwijfeld maakt u ook nog een gezellig praatje met elkaar tijdens de rit.

Wilt u gebruik maken van de Buurauto plus?

Bel dan met: 033-4763830 (maandag tot vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur) of meld u aan op buurauto plus@gmail.com

Het kost u € 0,30 per km (met een minimum van €2,00) en u betaalt dit na afloop van de rit aan de vrijwilliger.

Van harte aanbevolen....

Aartsbisschop Romero heilig verklaard.

Op zondag 14 oktober zal paus Franciscus in Rome niet alleen zijn voorganger Paulus VI heilig verklaren, maar ook de in 1980 in El Salvador achter een altaar doodgeschoten aartsbisschop Oscar Romero. In die tijd kwam de arme Indiaanse boerenbevolking in dit Midden-Amerikaanse land steeds meer op voor zijn rechten. Sommige priesters die hen ondersteunden werden doodgeschoten. Romero ontwikkelde zich steeds meer tot een bisschop die het voor de armen opnam en hun uitbuiting en onderdrukking veroordeelde. Begin 1980 ontving hij daarvoor een eredoctoraat in Leuven. De aanslag op hem kort daarna door een rechts doodseskader markeerde het begin van de Salvadoraanse burgeroorlog, waarbij tot 1992 zo'n 75.000 mensen om het leven kwamen. Romero werd in 2015 zalig verklaard.

Zijn persoon, zijn opstelling en zijn gewelddadige dood maakten ook in ons land indruk. Zo is er in Hoorn een middelbare Romeroschool; in Almere staat een borstbeeld van Romero en in Utrecht een is er in Tuindorp een Romerostraat.

Op zaterdag 13 oktober om 14.00 uur zal er t.g.v. de heiligverklaring van deze martelaar een bijzondere eucharistieviering zijn, voor mensen uit heel Nederland, in de Dominicuskerk aan de Händelstraat in de wijk Oog in Al in Utrecht.

Voorganger is Mauricio Meneses, afkomstig uit Colombia en priester van ons bisdom. De voertaal is Nederlands en Spaans. Er zingt een Spaanstalig koor van migranten uit Rotterdam met ook leden uit El Salvador. Na de viering volgt na een korte pauze een interessante lezing (in het Nederlands) over de persoon en het pastorale beleid van mgr. Romero door de uit Panama afkomstige en in Nijmegen werkzame missioloog Jorge Castillo Guerra. Na afloop is er een informele ontmoeting. Iedereen is welkom. Parkeren gratis rond de kerk, in de parkeergarage van AH tegenover de kerk en bij het Landelijk Dienstencentrum van de PKN, Joseph Haydnlaan 2A. Het is 25 minuten lopen vanaf het centraal station. Bus: lijn 5 richting 'Cartesiuslaan via Oog in Al', halte Beethovenlaan.

Hans Oldenhof uit Nieuwegein, initiatiefnemer van deze viering.

Christenen zijn mensen van de weg.
We staan niet stil,
we sluiten ons niet op.
Met open oog en oor
gaan we onze wereld tegemoet.
Als wij er geen zorg voor hebben:
wie dan wel?

Toch is het goed
om nu en dan de stilte te zoeken,
om even te kijken
of we de goede richting opgaan.
Het is goed om te kijken naar de richting
die de Herder ons wijst.

Zijn weg is er een
van ten diepste bewogen zijn
door het lot van mensen.
Waar we anderen niet zien staan,
daar zijn we zeker niet op de goede weg.

De weg waarop de Herder ons voorgaat
is er een van mens tot mens
en van mens tot God.
Dat is dezelfde weg,
de goede weg.

Wim Holterman

Spreuk van de maand:

Elke dag iets leren, is kennis.

Elke dag iets loslaten, is wijsheid.

(Zen zegswijze)