



# Het Manteltje

No 13, 2018, 44<sup>e</sup> jaargang.

E-mail: [st-henricus@katholiekamersfoort.nl](mailto:st-henricus@katholiekamersfoort.nl)

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

---

Agenda Theo Groenhuisenzaal, wo. 26 sept. t/m wo. 17 okt.

Wo. 26 sept. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 3 okt. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 10 okt. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 17 okt. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 26 sept. t/m wo. 17 okt.

- **Maandag 1 oktober, om 14.30 uur:**

Woord en communie viering in Puntenburg o.l.v. Frank Sieraal, in ruimte Welzijn. Met muzikale ondersteuning van Jos Konings. Iedereen is van harte uitgenodigd.

- **Waar zingt het Henricus Dameskoor?**

30 sept: in de St. Ansfriduskerk.

7 okt. In het Meander ziekenhuis.

---

Op zondag 14 oktober wordt er in heel katholiek Amersfoort gecollecteerd voor het Straatpastoraat.

Dit jaar vierde het Straatpastoraat zijn 10-jarig jubileum.

Straatpastor Bernadette van Dijk is een bekende verschijning geworden.

Samen met twee vrijwilligers deelt zij het leven op straat met dak- en thuislozen en andere mensen die voor hun sociale contacten zijn aangewezen op de straat.

Het leven delen betekent individuele gesprekken voeren, samen een soepje eten, rouwen als iemand is overleden, contacten met hulpverleners leggen en verbinding zoeken met de samenleving.

Om dit te kunnen blijven doen, vragen wij uw financiële steun. Dat kan via het collectemandje op 14 oktober.

Maar u kunt met uw smartphone of via de computer natuurlijk ook een wat groter overmaken op NL34 TRIO 0338 6719 19.

Wilt u meer weten? Op 14 oktober zijn er mensen van het straatpastoraat aanwezig. Er ligt een mooie nieuwe folder voor u klaar.

U kunt die ook aanvragen door te emailen naar [pvaneck@hotmail.com](mailto:pvaneck@hotmail.com)

of te kijken op [www.straatpastor.nl](http://www.straatpastor.nl). Bij voorbaat heel hartelijk dank.

## 'Proef geloven' in het Soesterkwartier.

Zaterdagmorgen om 11.00 uur begon in de daarvoor ingerichte huiskamer van de Keistadkerk een gebedsestafette. (De Keistadkerk huurt een gedeelte van het Emmausgebouw.) Gelovigen van de verschillende kerken in de wijk, gingen zich om beurten een uur vrijmaken om in de gebedsruimte aanwezig te zijn, om op eigen wijze het uur door te brengen met gebed, meditatie, of door er gewoon te zijn. Diegenen die hebben deelgenomen, kwamen onder de indruk van een soort 'heilige plaats', waar ze een uur mochten zijn.

De estafette werd op zondagmorgen om 11 uur gezamenlijk afgesloten met een gebedsdienst in de kerk. Een mooie dienst waar eenheid en saamhorigheid gevoeld werd.

Het feestelijk gebeuren werd daarna buiten voortgezet.

Het plein rond de kerk was vrolijk versierd met slingers en met bloemen uit de Dahliatuin. Er stonden tafels en banken klaar.

Rond een paar grote tafels vol met etenswaren stonden grote en kleine mensen met borden om zich te goed te doen aan vele lekkere dingen: eigengemaakte slaatjes, taarten, pizza's, soep, broodjes, pannenkoeken en allerlei vruchtensappen.

Heerlijke koffie en thee werd voor je klaargemaakt en alles was gratis. Het leukste was dat iedereen wel iets van zijn gading kon vinden en dat de kinderen vrij rond dartelden, wel in de gaten gehouden door de ouders. Het was feest voor iedereen. De kinderen werden na een poosje bij elkaar geroepen voor een kindertheater. Even daarvoor had ik rondgelopen: ik vond het plezierig dat alle deuren in het hele kerkgebouw open stonden en dat je overal een kijkje kon nemen. *“Een open kerk, kerk voor de wijk.”*

Geen geheimzinnigheid: kom maar eens kijken en proef het kerkgebeuren. Het hoeft niet saai te zijn. De gesprekken aan de verschillende tafels zijn open, vragen als wie ben je, wat geloof je, wat vind je in jouw kerk, wat vind je van dit samengaan, welke vooroordelen heb je van de andere gelovigen. Dit gebeuren in onze wijk heeft me getroffen. Dit moeten we vaker doen. Open kerk zijn.

Wat me bijzonder heeft geraakt is, dat in een van de andere kerken in de stad die zondagmorgen gebeden werd voor 'de geloofsgemeenschap' in het Soesterkwartier. Eén geloofsgemeenschap in verscheidenheid, die er is voor het welzijn van ons allen in de wijk. Of je gereformeerd bent, hervormd of katholiek, lid van de buurt- of de keistadkerk, we hebben allemaal de opdracht: heb de ander lief als jezelf.

Dinie van 't Erve

Zie ook de wijkwebsite: [www.soesterkwartier.info](http://www.soesterkwartier.info) (Proef)

## Nieuwsbrief 2018-2

### ”Hand-werk van hand tot hand op het platteland”

Voor de 12<sup>e</sup> keer organiseer ik samen met vele vrijwillige medewerkers het Handwerkfestijn, de gehele opbrengst gaat naar het Bestemmingsfonds genezing diabetes type 1 van het Diabetes Fonds.

Firma Pot verhuizingen is ook dit jaar weer onze sponsor m.b.t. de opslag van de honderden dozen met schenkingen.

Harry en Mieke van de Brug stellen hun erf weer belangeloos beschikbaar zodat wij onze tenten weer op kunnen zetten bij:

**Harco Hoveniers, Hogebrinkerweg 50, 3871 KN Hoevelaken.**

**Op vrijdag 21 september en zaterdag 22 september 2018 van 10:00 – 17:00 uur.**

De activiteiten zijn:

- Verkoop van Handwerk- en handvaardigheidmaterialen;
- Inloop-workshop en verkoop van Bloemwerk;
- Informatie over de werkzaamheden van Harco Hoveniers en verkoop van tuinplanten;
- Sloop on Tour verzorgt ook dit jaar weer de catering;
- Leden van de vereniging MerkWaardig demonstreren verschillende borduurtechnieken.

---

## Repaircafé Soesterkwartier

Kapotte kleding, keukenmachines, stofzuigers, (schemer)lampen, fôhns, fietsen ,meubels, speelgoed...

Bij Repaircafé Soesterkwartier weten ze er wel raad mee.

Donderdag 4 Oktober van 13:30 tot 15:30 uur,

locatie "Bij Bosshardt Soesterkwartier"

Noordewierweg 131 Amersfoort (Emmaüskerk)

houden wij de **ANWB Fietsverlichtingsactie**

Vrijwilligers controleren de fietsverlichting en repareren deze als het nodig is. Daarnaast worden ook de remmen, de zadelhoogte en het bandenprofiel gecontroleerd.

Aan de reparaties zijn geen kosten verbonden maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

## Tekst uit de traditie

Waar liefde is en wijsheid,  
daar is geen vrees en onwetendheid.

Waar geduld is en nederigheid,  
daar is geen kwaad en geen opwinding.

Waar armoede is met vreugde,  
daar is geen hebzucht en geen gierigheid.

Waar rust is en bezinning,  
daar is geen bezorgdheid en geen ronddolen.

Waar de vrees van de Heer is  
om zijn hof te bewaken,  
daar kan de vijand geen plaats vinden om binnen te dringen.

Waar barmhartigheid is en onderscheiding,  
daar is geen veeleisendheid en geen verharding.

*Franciscus van Assisi, uit: 'De Geschriften'.*

---

### *Spreuk van de maand:*

*In stromend water wordt geen beeld weerkaatst,  
wel echter in het spiegellende oppervlak van een stille vijver.  
Alleen wie zelf rustig is,  
kan een rustplaats bieden aan allen die rust zoeken.*

*(Lao Tse)*