



# Het Manteltje

No 14, 2018, 44<sup>e</sup> jaargang.

E-mail: [st-henricus@katholiekamersfoort.nl](mailto:st-henricus@katholiekamersfoort.nl)

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

---

Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 17 okt. t/m wo. 7 nov.

Wo. 17 okt. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 24 okt. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 31 okt. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 7 nov. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 17 okt. t/m wo. 7 nov.

- **Maandag 5 november, om 14.30 uur:**

Woord en communie viering in Puntenburg o.l.v. Frank Sieraal, in ruimte Welzijn. Met muzikale ondersteuning van Jos Konings.

Brengt u gerust iemand mee, iedereen is van harte uitgenodigd.

- **Waar zingt het Henricus Dameskoor?**

2 November (Allerzielen)

15.00 uur op de r.k. begraafplaats aan de Utrechtseweg.

19.00 uur in de St. Ansfridus kerk.

---

**In memoriam.**

Helaas hoorden we het bericht dat de *Heer v.d. Bosch* plotseling is overleden. Hij woonde aan de Schiestraat 50. Wanneer hij precies gestorven is, is niet bekend.

Wie kende hem niet? Iedere dag fietste hij, statig zittend op de fiets, met zijn hoed op, naar de begraafplaats om zijn overleden vrouw te bezoeken...

Vroeger was Meneer v.d. Bosch jarenlang collectant. Ook bracht altijd veel Mirakels rond en ging op pad voor Kerkbalans. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Dat hij nu samen met zijn vrouw mag voortleven in alle rust en vrede bij God.

*Giny.*

## Terugblik Parochiedag 2018.

Het was een inspirerende viering op 23 september. Met een prachtig groot koor als muzikale omlijsting. Maar ook als stimulans om samen te zingen... Pastoor Skiba had een indrukwekkende overweging. Dat ondanks alle negatieve berichten over de katholieke kerk de laatste maanden, het meer dan de moeite waard is om te blijven geloven...

Ook al wordt het aantal minder, de kracht om door te gaan is zeker aanwezig. Na de viering nam eerst Irene het woord. Ze vertelde wat er allemaal gepasseerd is in al die jaren van haar vicevoorzitterschap. En dat is nogal wat... Ze stelde daarna haar opvolgster aan ons voor: Angélique Liebens. Zij werd met applaus verwelkomt.

Angélique dankte Irene voor haar geweldige inzet al die jaren lang.. Daarna stelde zij het nieuwe parochiebestuur aan ons voor. Er wordt nog een penningmeester gezocht.. Als je iemand weet, geef het aan haar door. Toen was het inmiddels een paar uur verder...

Na de viering was het lekker druk achter in de kerk. Buiten regende het flink... Maar de poffertjes werden wel gebakken... Ook de broodjes die door de geloofsgemeenschappen waren verzorgd, waren heerlijk. Zo ook de koffie / thee en daarna de drankjes. De speeddate acties moesten in verband met het weer in de kerk plaats vinden, waar goed gebruik van werd gemaakt. Het was een en al gezelligheid...

Om 14.00 uur werd het gehele nieuwe pastorale team bevestigd. In de gebedsviering ging Mgr. Woorts voor. Toch ook een bezinnend moment. Vanaf deze plek wens ik het team: veel inspiratie en vertrouwen toe.

Giny

---

## Dank, dank,

Dat waren mijn eerste woorden die ik tegen Irene Vriens sprak tijdens het afscheid van haar, als vicevoorzitter van OLVA, na de viering van de Parochie-dag. Wat was ze voor ons een steun tijdens onze 'sluitingsperiode' van de St. Henricuskerk.

Vaak was Irene aanwezig tijdens de p.g. vergaderingen. Ook tijdens de gesprekken met de parochianen was ze een luisterend oor en was ze ons nabij. Als er ook maar iets was, dan konden we steeds een beroep op haar doen. Ik heb veel waardering voor Irene als vicevoorzitter. Ze ging de moeilijkheden niet uit de weg.. Ze geloofde in haar werk wat ze voor OLVA heeft gedaan. Als pastoraats groep vonden wij, dat ook zij een concrete waardering verdiende. Ik heb haar namens de St. Henricusgeloofsgemeenschap een boek van Nelson Mandela en een diner-bon aangeboden. En haar Gods zegen voor de toekomst toegewenst. Dit heeft ze zeer gewaardeerd.

Giny.

*Geachte mevrouw, mijnheer,*

*Hierbij nodigen wij u, familie, nabestaanden, naamgenoten, huidige bewoners, buurtgenoten of vertegenwoordiging van uw directie of bestuur, uit voor het bijwonen van de onthulling van 23 herdenkingsstenen op 15 locaties in het Soesterkwartier van Amersfoort. Het betreft hier de 17e steenlegging van onze Stichting.*

*De onthulling vindt plaats op **woensdag 31 oktober 2018**. We beginnen om **15.00 uur** met de ceremonie bij de Soesterweg 451 waaruit Hermann Oppenheimer, geboren op 31 oktober 1874 op 18 maart 1943 is opgepakt vanwege zijn vlucht uit Duitsland en zijn Joodse status. Hij is weggevoerd naar Kamp Westerbork en daar overleden op 24 september 1943. Na zijn crematie is zijn urn naar de begraafplaats in Diemen gebracht. Vervolgens lopen we door naar het Anjerplein 23, dan de Seringstraat 2, de Primulastraat 53, de Noorderwierstraat 146, de Violenstraat 69, de Spaarnestraat 96 en 62, de Narcisstraat 53 en 43, vervolgens naar de Soesterweg 352, de Leliestraat 68, de Noorderwierweg 28, de Amstelstraat 8, en tot slot de Dollardstraat 58, nabij de Westerkerk. De beheerder en vrijwilligers van de Westerkerk nabij de Dollardstraat 58 zijn zo gastvrij om u na afloop uit te nodigen onder het genot van een kop koffie, thee en een broodje nog met elkaar na te praten over wat u gezien en beleefd heeft. Voor meer informatie over de slachtoffers verwijzen wij graag naar de website van onze stichting [www.herdenkingsstenenamersfoort.nl](http://www.herdenkingsstenenamersfoort.nl).*

*Vriendelijk verzoeken wij u uw aanwezigheid kenbaar te maken bij Klaas Kwakman, op [klaas.kwakman@planet.nl](mailto:klaas.kwakman@planet.nl). Ook voor beantwoording van vragen kunt u bij hem terecht (033-4622163). Wij stellen uw aanwezigheid op prijs en ontmoeten u graag op woensdagmiddag 31 oktober 2018 vanaf 15.00 uur.*

*Met vriendelijke groet, Jan-Willem van Lieshout. Voorzitter.*

**P.S.** De Heer Klaas Kwakman vroeg ons in een andere mail het volgende: Wij zoeken naarstig naar nabestaanden, om de echte verhalen uit hun mond aan te horen. Misschien denken jullie aan mensen die daarvoor in aanmerking kunnen komen. In verband de korte tijd is het zaak om dit dan zo spoedig mogelijk door te geven, dan gaan wij er achteraan. Telefoonnummer: 033-4622163.

*Mocht een van ons nog mensen weten die iets te vertellen hebben, neem gerust contact op met de Heer Kwakman.*

## *Soesterkwartier op de TV.*

*Typisch bloemenbuurt* is drie weken lang van maandag t/m donderdag te zien op NPO2 om 19.15 uur. Het begint op maandag 15 oktober...

---

## *Repaircafé Soesterkwartier hersteld kapotte spullen*

Kapotte kleding, keukenmachines, stofzuigers, (schemer)lampen, föhns, fietsen, meubels, speelgoed en meer...

Bij Repaircafé Soesterkwartier weten ze er wel raad mee.

Verder is het Repaircafé bedoeld om wijkbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen.

Het Repaircafé is open van 13:30 tot 15:30 uur op:

Donderdag 18 oktober en donderdag 1 november.

Het Repaircafé is te vinden op de vertrouwde locatie:

"Bij Bosshardt Soesterkwartier" Noordewierweg 131 Amersfoort (Emmaüskerk)

Aan de reparaties zijn geen kosten verbonden maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Uiteraard bent u ook welkom als u niets te repareren hebt er is altijd voor iedereen een warm welkom, een kopje koffie of thee en een praatje.

---

## *Afscheid notulist.*

In de pastoraatsgroep van 10 september hebben we afscheid moeten nemen van onze 'jarenlange' notulist: José Galemans. In verband met een nieuwe notulist-functie heeft José dit besluit moeten nemen. We vinden het heel jammer.. Maar begrijpen haar keuze. Als dank hebben we José een boek, en een diner-bon aangeboden. Verder wensen we José alle goeds voor de toekomst. En... succes met het 'nieuwe' notuleren.

Giny.

---

## *Opbrengst koffiepotje.*

Het koffiepotje heeft € 30,00 opgebracht voor de Ambassade voor de Vrede in Amersfoort. Hiervoor hartelijke dank.

---

## *Spreek van de maand:*

*Elke dag iets leren, is kennis.*

*Elke dag iets loslaten, is wijsheid.*

*(Zen zegswijze)*