



Het Manteltje

No 15, 2018, 44^e jaargang.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 7 nov. t/m wo. 28 nov.

Wo. 7 nov. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 14 nov. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 21 nov. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 28 nov. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 7 nov. t/m wo. 28 nov.

- **Maandag 3 december, om 14.30 uur:**

Woord en communie viering in Puntenburg.

- **Waar zingt het Henricus Dameskoor?**

Zaterdag 17 nov. om 18.30 uur, bij de Zusters van St. Jozef aan de B.W.Laan.

Zondag 18 nov. om 9.30 uur in de H. Kruiskerk.

Gezocht.

In verband met het overlijden van de Heer Wim v.d.Bosch op 30 september j.l. Zijn we op zoek naar iemand die het blad Mirakel wil rondbrengen... De hoeveelheid kunnen we aanpassen.

Graag contact opnemen met:

Alie Hoksbergen, tel. 033-4618965 of Giny Wierenga: 033-4611651.

Of weet u iemand anders die graag een wandeling maakt.

Van harte aanbevolen.

Gerardus kalender 2019.

(Elke dag een beetje spirit)

Op de voorkant van elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen.

Op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels of informatie. Prijs: 7,25..

Te bestellen bij: Mevr. J.Smink- van Mispelaar.

Soesterweg 453. 3812 AN Amersfoort.

Tel. 033- 4617795.

OPROEP voor vrijwilligers

Kerststallententoonstelling Sint Ansfriduskerk

Voor de 34^e keer wordt van 7 tot en met 16 december 2018 in de Sint Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28 Amersfoort de traditionele Kerststallententoonstelling gehouden.

Het is begonnen met enkele figuren uit de Provençaalse kerststal van de toenmalige pastoor Schuurmans. De dames van het handwerkgroepje uit deze parochie verkocht hun producten in de decembermaand en de pastoor zette zijn kerstgroep erbij om het geheel sfeervol aan te kleden. Al snel kwamen er kerststallen bij van particulieren, maar niet voor de verkoop. Elk jaar kwamen meer mensen vragen of hun stal er ook tot aan Kerstmis bij mocht staan... de ruimte werd er te klein voor, dus verhuisden ze naar de kerk! In de loop der jaren is dit uitgegroeid tot een heuse expositie die landelijke bekendheid kreeg. Momenteel plaatsen we tussen 250-300 groepen, stallen en ander voorstellingen van de geboorte van Christus.

Wij ontvangen jaarlijks ongeveer 5.000 bezoekers uit het hele land. In de voorbereiding en tijdens de tentoonstelling wordt er veel werk verzet door de ploeg vrijwilligers uit Amersfoort en omgeving. Maar helaas vallen er elk jaar mensen uit en zijn wij op zoek naar extra vrijwilligers.

Ook dit jaar doen wij weer een oproep: **extra vrijwilligers zijn zeer welkom**. Ook als u beschikbaar bent voor één dag of een paar uur, meldt u zich dan gerust aan. Alle hulp stellen we zeer op prijs. De opbouw van de tentoonstellingsruimte. (week vanaf 26 november)

Gastvrouwen/-mannen in de catering van de Herberg (7 t/m 16 december) en surveillanten in die periode in de kerk.

Hand-en spandienst, m.n. het ophalen en terugbrengen van kerstgroepen bij verzamelaars, het rondleiden van groepen, verspreiden van posters en flyers en... het strooien van zout voor de ingang bij winters weer!

Wilt U meer weten of zich aanmelden, neemt u dan contact op met: Karin de Wit - Olthoff, telefoon 033-4701898

@mail adres: wit.karinde@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Caroline van Wijk, docentcaroline@gmail.com

DE RUSSISCHE ZIEL.

Op 24 en 25 november geeft **Amer Consort vocaal ensemble** een concert met **Russische liturgische muziek**. De eerste uitvoering vindt plaats op zaterdagavond 24 november 2018 om 20.15 uur. De tweede vindt plaats op zondagmiddag 25 november 2018 om 15.30 uur. Beide concerten zullen worden gegeven op een unieke locatie: *de orthodoxe kerk in Amersfoort. M. Withoosstraat 34.*

Alle werken worden in het russisch gezongen. Het betreft werken uit de Barok (o.a. **Dylecky**) en de Romantiek (o.a. **Rachmaninov**). Ook stukken van **Arvo Pärt** op Russische teksten blijken goed in het programma te passen. En wat dacht u van een 12-stemmig stuk van een zekere **Kalashnikov..!**

Dit alles o.l.v. dirigent: **Dirkjan Horinga**.

*Prijzen: € 18,00 (aan de zaal) / € 15,00 (voorverkoop),
tot 18 jaar € 9,00/€ 7,50 www.amerconsort.nl*

Herdenkingsstenen.

Op de website: Herdenkingsstenen las ik:

Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort herdenkt slachtoffers van het naziregime bij hun laatste woning in Amersfoort. Ze zijn vermoord of gedeporteerd. Het gaat om ruim 350 Joodse slachtoffers, de helft van de Amersfoortse Joden in die tijd, en meer dan zeventig verzetsstrijders.

Op 30 april 2015 zijn de eerste zestien herdenkingsstenen onthuld. Het zijn zwart granieten stenen met daarin de naam, leeftijd en plaats van overlijden. In totaal plaatsen we meer dan 430 herdenkingsstenen. Inmiddels zijn er ruim 300 gelegd. Het zijn stille getuigen van stadsgenoten die een gruwelijk lot ondergingen in de Tweede Wereldoorlog. Wij zullen hun namen niet vergeten.

Gistermiddag (31 oktober) werden er in onze wijk 15 herdenkingsstenen onthuld.

Wat was dat een indrukwekkend gebeuren. Met een grote groep liepen we door de wijk. Bij iedere steen werd een hele korte achtergrond informatie gegeven. Er werd een witte anjer gelegd en een paar steentjes. Daarna een kort moment stilte... Soms waren er zelfs nog familie leden van de oorlogsslachtoffers aanwezig...

Er komt een dag....

Er kómt een dag, dat je weer blij kunt zijn
en dat je vreugde kent, als ooit tevoren.
Ik weet het wel: nu is je ziel bevroren
en ied're vezel van je hart doet pijn

Er kómt een dag, dat je weer zingen kunt;
dat je gezangen ver ten hemel stijgen.
Ik weet het wel: nu zal je stem nog zwijgen
omdat je God geen vreugdezangen gunt.

Er kómt een dag, dat je weer horen kunt
de woorden, die God zelf je toe zal fluist'ren.
Toe, open hart en oor, om stil te luist'ren,
want ergens wacht toch weer een hoogtepunt.

Er kómt een dag, dat je weer danken kunt.
Omdat Hij tóch je hand heeft vastgehouden.
Omdat Hij alles om je heen herbouwde.
Omdat je rust vond bij je Middelpunt.

(Jelly Verwaal)

Spreek van de maand:

*'Het leven van een mens is
wat zijn gedachten er van maken'.*

(Marcus Aurelius, Romeins keizer 121-180)