



Het Manteltje

No 16, 2018, 44^e jaargang.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Agenda Theo Groenhuisenzaal, wo. 21 nov. t/m wo. 5 dec.

Wo. 21 nov. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 28 nov. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 5 dec. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 21 nov. t/m wo. 5 dec.

- **Maandag 3 december, om 14.30 uur:**

Woord en communie viering in Puntenburg. Voorganger Frank Siraal, met muzikale ondersteuning van Jos Konings.

U bent van harte uitgenodigd.

- **Waar zingt het Henricus Dameskoor?**

Op zondag 2 december in Theodotion in Laren.

Schilderijen van De Goede Herder en Sint Henricus terug in de Sint Franciscus Xaveriuskerk

De beide schilderijen, geschilderd door F. Stracké in 1869, zijn al weer enige tijd terug in onze kerk.

Het schilderij van De Goede Herder heeft een groot aantal jaren in de kapel van Armen de Poth gehangen

en het schilderij van St. Henricus in de voormalige Henricuskerk.

Door omstandigheden zijn ze weer teruggekomen in de St. Franciscus Xaveriuskerk.

Met vereende krachten zijn ze beide schilderijen, niet meer op hun historische plek, opgehangen aan beide zijden van het orgel.

De Zandraad heeft besloten om, al is het wat verlaat, toch nog een bijzondere bijeenkomst te organiseren om dit te “**vieren**”

U bent uitgenodigd voor deze bijeenkomst op **zaterdag 24 november om 15.00 uur** in de Franciscus Xaveriuskerk

Historica Annemieke Hoogenboom zal een lezing houden over de schilderijen en na afloop willen we graag het glas heffen met u allen!

Annemieke Thomas

Aftredend voorzitter Zandraad

In memoriam.

Op 11 november '18 is in het Hospice in Soest, de Heer Henk de Winter op 83 jarige leeftijd in alle rust overleden. Henk heeft met zijn ouders en enige broer aan de St. Willibrordus straat 1 gewoond. We herinneren ons de naam van de familie heel goed. Zij verzorgden jaren achter elkaar met Pasen en Kerst een pracht bloemstuk voor in de kerk. Waar we hen nog steeds heel dankbaar voor zijn. Henk heeft vroeger als lasser gewerkt bij Bronswerk. Met zijn broer Jan ging hij samen op de motor naar het voetballen. Hij was een grote fan van Feyenoord... De familie de Winter was een dierenliefhebber. Veel poezen uit de buurt wisten bij hen een lekker hapje te halen. Toen Henk zijn broer Jan twee jaar geleden overleed, werd het een zware tijd voor hem. Hij had weinig contact met de familie, hij had daar geen behoefte aan. Gelukkig was er de huishoudelijke hulp en de zorg van beweging 3.0, zodat hij wel in de gaten gehouden werd. Via de Gerardus kalender had Coby Smink contact met de familie. In iedere kamer hing de kalender. Hij kreeg ook veel aandacht van Hanneke en Henk van de Hoek. Zij verzorgden vele jaren de belastingformulieren voor hen. Maar de laatste tijd ook veel persoonlijke zorg en aandacht. Daar voor heel veel dank. Na een korte bijeenkomst in de Poort (familie kamer aan de Soesterweg) is Henk op woensdag 14 november begraven op Maranatha. Met een kleine groep hebben we hem daarheen begeleid. Op verzoek van de uitvaartondernemer heb ik aan het graf nog enkele woorden gesproken en hebben we gebeden... Het was goed om daar samen te zijn. Nu mag Henk met zijn ouders en broer, rusten in het eeuwige Licht bij God.

Contact.

Tijdens een gesprek die 2 mensen van de SCC (spiritueel cultureel centrum van de SFX) hadden met een paar van onze pastoraatsgroep, kwam de vraag naar voren: hoe gaat het nu met de Henricusmensen? Wij hebben hen geadviseerd om eens koffie te komen drinken op woensdagmorgen. Dan kunnen onze mensen zelf vertellen hoe ze de laatste jaren hebben beleefd en hoe het nu gaat... Dat sprak hun wel aan... Dus binnenkort koffie-visite!! Wij brachten ook naar voren of de koffieochtend niets voor de SFX is. Ook daar zullen ouderen zijn die graag er even uit gaan om iemand te ontmoeten en te spreken... Natuurlijk hier van harte welkom. Maar zo iets zou ook in de pastorie van de SFX kunnen... Wie weet! Giny

Adventsproject.

Voor veel jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria, is de naaste toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos.

Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.

De medewerkers vormen een hechte gemeenschap met deze jongeren en leren hen weer positief in het leven te staan:

- 1060 jongeren worden bereikt via bijbelclubs en vakantiecampen;
- 80 kinderen en jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding;
- 230 kinderen leren sociale vaardigheden;
- 25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke hulp;
- 95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst en bouwen zelfvertrouwen;

De opbrengst van het koffiepotje en de collecte tijdens de ouderenviering op 14 december is voor bovenstaand project.

U kunt ook zelf een bedrag overmaken op rekening:

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht,
o.v.v. het projectnummer 'K021262'

Hiervoor alvast onze hartelijke dank.

GRATIS SPORT– EN BEWEEGSPREEKUUR

Benieuwd welke sport– of beweegactiviteit het beste bij jou past?

Wat is er allemaal te doen? Of wil je advies?

Kom dan naar het Sport spreekuur in uw wijk!

Dag: Iedere 3e woensdag van de maand.

In januari eenmalig de 4e woensdag (23 jan 2019).

Tijd: 10.30 - 12.00 uur.

Locatie: Informatiewinkel 033, Drentsestraat 14.

Vragen of aanmelden:

U kunt zonder afspraak langskomen in de informatiewinkel.

Als u het prettig vindt kunt u ook vooraf een afspraak maken bij de Buurtsportcoach. **Buurtsportcoach Lisanne Huijzendveld**

LHuijzendveld@sro.nl

06-42832541

Adventslied.

Als groen dat in de wintertijd
aan onze bomen hangen blijft,
als zaad dat in de koude grond
moet wachten tot de lente komt:
zo is het koninkrijk
midden onder ons.

Een kind dat klein en ademloos
nog sluimert in de moederschoot,
totdat het uit zijn slaap verlost
als mens aan ons gegeven wordt:
zo is het koninkrijk
midden onder ons.

Een stem die zonder groot geweld
gerechtigheid en vrede meldt;
de kleinen zullen het verstaan
en samen nieuwe wegen gaan:
zo is het koninkrijk
midden onder ons.

Een naam die ons wordt doorgezegd,
Hij die herkend wordt onderweg,
die komt en gaat en komen blijft
tot in het einde van de tijd:
zo is het koninkrijk
midden onder ons.

(Uit: Het gaat om wat stroomt, van Kees Pannekoek)

Spreuk van de maand:

*Wees niet bang voor schaduwen,
het betekent gewoon dat er ergens dichtbij licht is.*

Ruth Renkle.