

KRUIS - SPINSELS

**Kerk van het Heilig Kruis
Parochie O.L. Vrouw van
Amersfoort**

Liendertseweg 48
3814 PL Amersfoort
T 033 472 14 89
www.katholiekamersfoort.nl



Zondag 4 november – 09.30 uur

31^e zondag door het jaar.
Viering van de Eucharistie.
Met medewerking van 2gether.
Voorganger: pastor R. Vonhögen.

12.30 uur: Sri Lankaanse viering

Woensdag 7 november – in de Dagkapel

09.00 uur: Laudén.
19.00 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor J. Skiba.

Zaterdag 10 november – in de Dagkapel

19.00 uur: Life Teenviering o.l.v. pastor M. Meneses

Zondag 11 november – 09.30 uur

32^e zondag door het jaar.
Viering van de Eucharistie w.o. kinderwoorddienst.
Met medewerking van het Lief- en Leedkoór.
Voorganger: pastor R. Vonhögen

Zondag 11 november 13.00 uur

Doopviering

Voorganger: diaken F. Sieraal

Woensdag 14 november – in de Dagkapel

09.00 uur: Laudén.

19.00 uur: Eucharistieviering.

Voorganger: pastoor J. Skiba.

Autodienst

Hr. C. van de Berg

Roggeveenstraat 57

T 033 – 4726210

Kosten halen en brengen: € 2,50.

Misintenties

Het tarief voor een misintentie bedraagt € 12,50. Dit bedrag kan contant worden betaald, maar ook per bank worden overgemaakt op rekeningnummer NL 71 INGB 0000130177 ten name van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort/Kruis. Wilt u daarbij vermelden “misintentie voor <naam voor wie de misintentie bedoeld is>” en de datum van de eucharistieviering. Er bestaat ook gelegenheid dit contant te voldoen op het secretariaat: ma. t/m vr. van 10.00-12.00 uur.

Zieken?

Als u hoort dat iemand ernstig ziek is of in het ziekenhuis ligt, wilt u dat dan doorgeven aan het secretariaat? Maandag t/m donderdag van 09.30 – 12.00 uur bereikbaar, tel. 033-4721489.

Bloemetje van Verbondenheid

Weet u iemand die het bloemetje van verbondenheid verdient? Laat het ons weten via e-mail h-kruis@katholiekamersfoort.nl of mevr. Annie Nieuwkamp, of mevr. Ria van Keken tel. 033- 4634482. Wilt u, behalve de naam en het adres, ook de reden vermelden waarom u hem of haar opgeeft?

Opbrengst collectes

14-10-2018	Voor deze geloofsgemeenschap	
	t.b.v. onderhoud kerkgebouw	€ 218,48
	Staatpastoraat	€ 286.25

Vorbereiding Kerstperiode

Voor je het weet is het zover. Nog een aantal weken en het is Kerst 2018. Het zou fijn zijn als we in die periode weer een aantal kerstbomen in de kerk kunnen plaatsen. In de afgelopen jaren is dit voor een groot gedeelte nog gelukt. Vanuit onze Kruiskerk bezoekers konden we rekenen op twee kerstbomen. De grote kerstboom op het priesterkoor (ca. 5 meter) is aangekocht bij een hovenier: daar hing een aardig prijskaartje aan. U raad het al. We zouden graag met U in contact komen als u ons aan kerstbomen kunt helpen: twee bomen van een meter of drie en een van plm. 5 meter. Voor inlichtingen kunt U bellen met 033-4725895.

Dag van de Mantelzorgers in Amersfoort

Een dag om een glimlach op het gezicht van mantelzorgers* te toveren. Dat doen we dit jaar door samen te eten op woensdag 7 november. Komt u ook? U, de mantelzorger bent van harte uitgenodigd om samen met een introduc  te lunchen, met elkaar in gesprek te gaan en meer te horen over de verhalen en foto's van oud Amersfoort.

De Heilige Geestkerk, De Kandelaar en De Brug in samenwerking met Albert Heijn (Euterpeplein) en Indebuurt033 willen er graag gezamenlijk voor zorgen dat de mantelzorgers gewaardeerd en erkend worden door u deze middag gratis aan te bieden.

Programma

12.00 uur	Ontvangst met koffie / thee en koek, + informatiestand mantelzorgondersteuning
12.15 uur	Aanvang lunch. Tijdens de maaltijd gaan we in gesprek met mantelzorgers
13.30 uur	aanvang presentatie Oud Amersfoort
14.30 uur	einde van het programma

Datum	Woensdag 7 november 2018
Voor wie	Mantelzorgers met introduc�. U hoeft geen lid te zijn van een kerk
Waar	De Brug, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB Amersfoort
Aanmelden	Wijkherberg Heilige Geest, Huub Hemels, tel.033-4721 882, email:secr.pg.ghga@xs4all.nl

*Mantelzorgers: personen die langdurig zorgen voor hun naaste met een chronische ziekte of handicap. Dit kunnen ouders, kinderen, broer/zus, andere familie, vriend of buur zijn.

Voor de bewoners van de wijken Kruiskamp en De Koppel

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en vrijwilligerswerk in Amersfoort en ondersteunt bewonersinitiatieven.

Indebuurt033 is er ook voor mensen die vragen of zorgen hebben over opgroeien en opvoeden, mantelzorg, geld- of juridische zaken of wonen. Biedt een luisterend oor, geeft informatie en advies en (kortdurende) ondersteuning waar nodig. Bewoners van de wijken Kruiskamp en De Koppel kunnen van maandag t/m donderdag van 9.30 – 13.00 uur terecht bij de

Informatiewinkel033

Neptunusplein 66-K

Telefoon: 033 475 5664

E-mail: kruiskamp@indebuurt033.nl

www.indebuurt033.nl

Wat is er allemaal te doen in onze wijk? Waar kun je naartoe als het regent of als je simpelweg zin hebt om eens iets nieuws uit te proberen? Of aan wie kun je vragen stellen, als het leven eventjes wat lastiger is en je best een advies kunt gebruiken. Als je je eenzaam voelt? Voor dit soort momenten heeft Indebuurt033 alle mogelijkheden op een rij gezet, in één oogopslag op de Wij-kaart. Achterin de kerk vindt u de **Wij-kaart** voor alle volwassenen in de wijken Kruiskamp en De Koppel: een getekende plattegrond waarop voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden voor volwassenen en senioren staan aangegeven. U kunt de Wij-kaart ook afhalen bij de Informatiewinkel033 aan het Neptunusplein.



Spiritueel
Cultureel
Centrum Amersfoort

Voor meer informatie: www.sccamersfoort.nl

Activiteiten in november

Zaterdag 10 november, 10:30 - 12.30 uur

Dood. En dan.....? Een lastig gesprek



Inleider: Wouter van Beek, emeritus hoogleraar culturele antropologie en religieuze stromingen aan het African studies Centre in Leiden

Wie is er bang voor de dood? Iedereen denkt na over de dood en wat dan komt, maar in gezinnen is dit onderwerp vaak taboe. Het Spiritueel Cultureel Centrum daagt ouders en kinderen uit om hier wél over te durven nadenken en praten. Want we kunnen veel leren van de rituelen rond overlijden, begraven, rouw en herdenken in landen als Mali en Kameroen. Wouter van Beek neemt ons mee naar Afrika om in Amersfoort beter te kunnen omgaan met dit onderwerp dat ons allemaal raakt.

Bijdrage: € 5,00

Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com

Locatie: Ansfriuskerk, Jacob Catslaan 28

Maandag 19 november 20.00- 22.00 uur

Schaamte, woede, rouw – hoe verder?

Over seksueel misbruik in de Katholieke Kerk.



De onthullingen over seksueel misbruik in de katholieke kerk blijven maar doorgaan. Het Spiritueel Cultureel Centrum neemt het initiatief om het gesprek aan te gaan over onszelf: onze schaamte, onze

woede, onze verantwoordelijkheid. We kiezen uitdrukkelijk voor twee wegen. De eerste is het gesprek met elkaar. In besloten kleine kring van maximaal 20 mensen wordt er ruimte geboden om te vertellen, te luisteren naar elkaars verhaal, gevoelens en de last die iemand mogelijk meedraagt. De bijeenkomsten zijn nadrukkelijk voor iedereen: gewone parochianen, daders, slachtoffers, leidinggevenden, iedereen die zijn of haar gedachten erover heeft.

In een grotere openbare bijeenkomst willen we de thema's benoemen die aan de orde zijn geweest, en een breder licht laten schijnen op deze pijnlijke problematiek. Deze bijeenkomst is op **zondag 2 december**, om 15.30 uur in de kerk van Franciscus Xaverius, t Zand 31. Hiervoor is geen opgave nodig. Het programma staat nog niet volledig vast. Gevraagd zijn een slachtoffer van misbruik, een spreker over de spirituele crisis die met het misbruik aan het licht is gekomen, een of meer beleidsverantwoordelijken uit de jaren dat het misbruik speelde.

De rauwe werkelijkheid kan niet ongedaan gemaakt worden. We kunnen ons er wel rekenschap van geven.

Misschien leren we ook hoe we verder kunnen gaan met wat we weten.

Locatie: Pastorie Franciscus Xaverius, 't Zand 31

Opgave en informatie: secretariaatscc@gmail.com

Zaterdag 24 november 10.00-12.30 uur

10e Gebod "Gij zult niet begeren"

Hans Achterhuis, emeritus hoogleraar Wijsbegeerte, houdt een lezing over het 10e Gebod "Gij zult niet begeren", tevens afsluiting van de cyclus over de 10 geboden naar aanleiding van het boek "Erfenis zonder Testament", dat hij samen met Maarten van Buuren schreef; een filosofische benadering van de 10 geboden.

We weten er allemaal van, die 10 geboden, ze zijn onderdeel van ons collectieve geheugen, of we nu gelovig zijn of niet. Maar wat zeggen ze ons in deze tijd (nog)? In deze lezing staat Achterhuis stil bij het gebod "Gij zult niet begeren", een gebod dat volgens Achterhuis niet vol te houden is. Het Bijbelse gebod om niet te begeren wat een ander bezit gaat over een specifieke begeerte die de Franse denker Reneé Girard aanduidt als 'mimetische begeerte'. Daarbij bootsen wij de begeerten van elkaar na, wat tot eindeloze strijd en conflicten leidt. Het doet dit wel op een innerlijk tegenstrijdig wijze, omdat God zelf jaloers blijkt te zijn. Deze spanning in de tekst van de tien geboden verklaart ook waarom dit gebod het enige is dat onmogelijk kan worden opgevolgd. Dit betekent allerminst dat het niet relevant zou zijn voor de moderne consumptiemaatschappij waarin begeerte vrij spel heeft gekregen.

Locatie: Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29

Bijdrage: € 7

Informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com