



Het Manteltje

No 18, 2018, 44^e jaargang.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 19 dec. t/m wo. 8 jan.

Wo. 19 dec. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

2^e kerstdag en nieuwjaarsdag is geen inloopkoffie.

Wo. 8 jan. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 19 dec. t/m wo. 8 jan.

- **Maandag 7 januari, om 14.30 uur.**

Woord en communie viering in Puntenburg, voorganger Frank Siraal en muzikale ondersteuning van Jos Konings.

Dank aan Frank, Jos en de koffieschenksters voor de geweldige inzet van het afgelopen jaar.

Iedereen is van harte uitgenodigd, breng gerust iemand mee...

- **Het Dameskoor zingt.**

Maandag 31 december, in de St. Ansfridus.

Zondag 6 januari, **drie koningen**, in de H. Kruiskerk.

Opbrengst collecte.

Het was weer als vanouds: samen in de Theo Groenhuijsenzaal. Wat voelde dat goed!! Vanmiddag was de viering voor ouderen,

georganiseerd door de "zorg om mensen" groep. Er waren zo'n veertig mensen op de uitnodiging ingegaan.....Tijdens de viering

werd er gecollecteerd voor de begeleiding van jongeren in Pretoria..

De opbrengst was vanmiddag: € 95,00 De begeleiding van de

jongeren in Pretoria zullen hier heel blij mee zijn. Hierbij komt nog de

opbrengst van het 'koffiepotje' *Hartelijke dank hiervoor. Ook een*

bijzondere dank aan de "Zorg om Mensen" groep.

Het is altijd een hele organisatie: dank, dank.. Giny.

Spreuk van de maand:

*Als je niet weet waar de klepel hangt,
moet je de klok niet luiden.*

Overleden.

Op 12 december is overleden: Mevr. Gloria Maria Elbers – de Palm.
Ze was woonachtig aan de Lijsterbesstraat 2.

De laatste tijd verbleef ze in Huize Birkhoven.

Ze is 93 jaar geworden. De uitvaart zal plaats vinden dinsdag 18 december om 13.00 uur in Uitvaartcentrum De Haan en Van de Kamp, aan de Mozartweg.

Dat zij mag rusten in vrede.

Kerstlichtjestocht in Binnenstad, 22 december 2018

Deze zaterdagmiddag is de Franciscus Xaveriuskerk voor eventjes omgetoverd tot een paleis. Koning Herodes weet te vertellen dat er een kind geboren is, maar waar dat is weet hij ook niet. Hij stuurt je daarom in het donker zijn paleis uit om op zoek te gaan naar de stal. Langs een route van lichtjes door de stad kruisen herders en schapen, danser, zangers, muzikanten en nog veel meer je pad op onverwachte momenten.

Loop mee! De tocht is 1 km lang. Als je alles wilt zien en beleven duurt de reis ongeveer 45 minuten en het is te doen met kinderwagens en buggy's. Aan het eind van de tocht is er warme chocolademelk en glühwein.

Tussen 17.00 tot 18.30u kan je je melden in het paleis van de koning, de Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29 in Amersfoort. Kinderen kunnen een uurtje vooraf in de Johanneskerk terecht om alvast de broodnodige sterretjes te maken.

Voor de lichtjestocht hoef je je niet op te geven, als je vooraf sterretjes wilt maken in de Johanneskerk willen ze dat wel graag weten: opgeven@johanneskerk.nl

Alle binnenstadskerken doen mee met de organisatie, een mooi oecumenisch event!

Voor meer informatie kan je zijn bij het organisatiecomité :

Josephine van Pampus: ivanpampus@casema.nl

Diederiek van Loo: dvanloo1000@gmail.com

Namens de pastoraatsgroep van de St. Henricus geloofsgemeenschap, wens ik iedereen: Gezegende Kerstdagen en een heel voorspoedig 2019. Dat we elkaar maar vaak mogen blijven ontmoeten, waar dat ook mag zijn.

Giny.

Binnengekomen post.

Van het Parochie bestuur en Pastoraal team.

Een kaart van Toon Tieland met o.a. de volgende tekst.

*In 2018 heeft de samenvoeging plaatsgevonden tussen
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
en met de*

parochie HH. Martha en Maria in Soest/Baarn.

*Het is een voorbeeld van de wijze waarop onze kerk de
uitdagingen aangaat van de moderne tijd. Een tijd die, in
tegenstelling tot de kerstperiode, gekenmerkt wordt door snelle
veranderingen en de noodzaak daar adequaat op te reageren.*

*Met Gods hulp en ons vertrouwen op Hem en op elkaar gaan we
daar in 2019 enthousiast mee verder.*

*Als parochiebestuur en pastoraal team danken we u voor uw rol
voor onze kerk en parochie in 2018 en hopen we deze band ook in
het nieuwe jaar verder te kunnen koesteren.*

Graag ontmoeten wij u bij de **Nieuwjaarsreceptie** die plaats vindt op
6 januari 2019 in de parochiezaal van de St. Josephkerk in
Hooglanderveen, Van Tuylstraat 29. **van 12.00 tot 14.00 uur.**

Wij stellen u aanwezigheid zeer op prijs.

*Hartelijke groet Joachim Skiba, pastoor
en Angelique Liebens, vice voorzitter.*

Nieuwjaarsreceptie parochie

O.L.V. van Amersfoort.

De traditionele nieuwjaarsreceptie is op 6 januari 2019, zoals is
vermeld in bovenstaand artikel.

Voor de H. Kruis bezoekers is op zondag 13 januari 2019,
aansluitend aan de viering van 9.30 uur, een nieuwjaarsreceptie.

Zin om met R.K. leeftijdsgenoten

te gaan wandelen? 25 - 55 jaar

Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers te ontmoeten en
het R.K. geloof samen te delen. We gaan één keer per maand
wandelen, soms gecombineerd met het bijwonen van een H. mis en
desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan eten na afloop.

Kijk op <http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswandelingen.html>

Van oud naar nieuw..

Er was eens een man met heel veel land en een rijke oogst,
die hem grote zorgen baarde;
want hij wist niet waar het allemaal te laten.

Hij besloot ten einde raad zijn oude schuren maar te slopen
en dan grotere te bouwen met ruimte genoeg voor heel zijn oogst.

Daarin bracht hij zijn rijkdom onderdak.

En hij dacht bij zichzelf: kerel, je hebt je schaaapjes op het droge,
ga maar op je lauweren rusten en neem het er van.

Maar nog diezelfde avond kreeg hij te horen:
dwaas die je bent, vannacht loopt het met je af
en van al wat je hebt gaat er niets mee in het graf.

Zo vergaat het mensen die alsmaar vergaren.
Ze blijven arm in de ogen van God.

(Uit: verderop: door Peer Verhoeven)

Zegenwens met Kerst.

Moge de toekomst je zeggen: volg me maar.

Moge de ster je zeggen: luister naar je hart.

Moge de engel je zeggen: vrees niet

Moge Maria je zeggen: je bent niet alleen

Moge Jozef je zeggen: blijf trouw

Moge de herders je zeggen: ga samen

Moge de koningen je zeggen: ga de weg van harte

Moge het kerstkind je zeggen: " vrees niet.

Wees niet bang. Ik zal er zijn."

God Emanuel, God met ons.

Dat is zegen!

Zalig Kerstmis!

(Em. Pastor Antoon van der Steen.)