

KRUIS - SPINSELS

**Kerk van het Heilig Kruis
Parochie O.L. Vrouw van
Amersfoort**

Liendertseweg 48
3814 PL Amersfoort
T 033 472 14 89
www.katholiekamersfoort.nl



Zondag 30 december – 09.30 uur

Feest van de H. Familie.

Viering van de Eucharistie.

Met medewerking van het Gemengd Koor.

Voorganger: pastoor J. Skiba.

Dinsdag 1 januari – in de Dagkapel

Hoogfeest van de H. Maria, Moeder van God.

11.00 uur: Eucharistieviering.

Voorganger: pastor R. Vonhögen.

Woensdag 2 januari – in de Dagkapel

09.00 uur: Laudan.

19.00 uur: Eucharistieviering.

Voorganger: pastoor J. Skiba.

Vrijdag 4 januari – in de Dagkapel

09.30 uur: Woord en Communieviering.

Voorganger: Diaken F. Sieraal.

Zondag 6 januari – 09.30 uur

Hoogfeest Openbaring des Heren / Driekoningen.

Viering van de Eucharistie w.o. kinderwoorddienst.

Met medewerking van Dameskoor St. Henricus.

Voorganger: pastor R. Vonhögen.

Woensdag 9 januari – in de Dagkapel

09.00 uur: Laudén.

19.00 uur: Eucharistieviering.

Voorganger: pastoor J. Skiba.

Zaterdag 12 januari – in de Dagkapel

19.00 uur: Life Teenviering o.l.v. pastoor J. Skiba

Zondag 13 januari – 09.30 uur

Feest Doop van de Heer.

Viering van de Eucharistie w.o. kinderwoorddienst.

Met medewerking van het Lief- en Leedkoor.

Voorganger: pastoor J. Skiba.

Maandag 14 januari

18.30 uur: Viering van vergeving voor de vormelingen.

Voorganger: E. Vos p.w.

19.30 uur: voorbereiden vormselviering.

Woensdag 16 januari – in de Dagkapel

09.00 uur: Laudén.

19.00 uur: Woord en Communieviering.

Voorganger: Diaken F. Sieraal.

Autodienst

Hr. C. van de Berg
Roggeveenstraat 57
T 033 – 4726210

Kosten halen en brengen: € 2,50.

Misintenties

Het tarief voor een misintentie bedraagt € 12,50. Dit bedrag kan contant worden betaald, maar ook per bank worden overgemaakt op rekeningnummer NL 71 INGB 0000130177 ten name van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort/Kruis. Wilt u daarbij vermelden “misintentie voor <naam voor wie de misintentie bedoeld is>” en de datum van de eucharistieviering. Er bestaat ook gelegenheid dit contant te voldoen op het secretariaat: maandag t/m donderdag van 10.00-12.00 uur.

Zieken?

Als u hoort dat iemand ernstig ziek is of in het ziekenhuis ligt, wilt u dat dan doorgeven aan het secretariaat? Maandag t/m donderdag van 10.00 – 12.00 uur bereikbaar, tel. 033-4721489.

Bloemetje van Verbondenheid

Weet u iemand die het bloemetje van verbondenheid verdient? Laat het ons weten via e-mail h-kruis@katholiekamersfoort.nl of mevr. Annie Nieuwkamp, of mevr. Ria van Keken tel. 033- 4634482. Wilt u, behalve de naam en het adres, ook de reden vermelden waarom u hem of haar opgeeft?

Opbrengst collectes

09-12-2018	Voor deze geloofsgemeenschap	
	t.b.v. onkosten	
	Ontmoetingsruimte	€ 119,52
	Adventsactie	€ 128,16
16-12-2018	Voor deze geloofsgemeenschap	
	t.b.v. onderhoud kerkgebouw	€ 153,23
	Adventsactie	€ 171,95
20-12-2018	Adventsactie	€ 134,50

Nieuwjaarsreceptie in de Heilige Kruiskerk

Op zondag 13 januari 2019 vindt aansluitend aan de Eucharistieviering van 09.30 uur een

Nieuwjaarsreceptie plaats.

U bent van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten.

Psalmencursus 2019

Hoe alles zich ontvouwt in Wezer, beseffen we



ternauwernood. De naam is zo klein als een mosterdzaadje, maar slaat zijn vleugels uit, zo wijd als de werkelijkheid. De naam gaat mee overal waar we gaan: op reis, in doodsnood, in bevrijding. Wij erkennen het. Bovenal de armen en ontrenten leven op uit kracht van de naam.

Medewerkers van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen leren ons psalmen op een nieuw manier te lezen:

11 januari	psalm 8	Leon Teubner
18 januari	psalm 121	Paul Reehuis
25 januari	psalm 116	Kees Waaijman
1 februari	psalm 146	Anne-Marie Bos

Bijdrage: € 15 (voor 4 avonden, te voldoen op eerste avond) of door over te maken op Kerkelijke instelling Mgr Blom, NL77INGB0653890281 o.v.v.

Psalmencursus 2019

Vrijdag 11, 18, 25 januari en 1 februari

19:30 – 21:30 uur

Woonzorgcentrum Mgr Blom, Barchman Wuytierslaan 55, 3819 AB Amersfoort.

Aanmelding: zr Jeanne Hommenga,
Jeanne.Hommenga@beweging3.nl of telefonisch bij de receptie 033 4698100 van 9.00 tot 17.00 uur.



Voor meer informatie: www.sccamersfoort.nl

Leesgroep Bijbelboek Jozua



Dit boek verhaalt de verovering van het Beloofde Land. Op het eerste gezicht heel bloedig, maar de schrijvers willen vooral aantonen dat de bewoners van dat goede Land leven volgens Gods wet van liefde voor wezen, weduwen en vreemdelingen. Bij nadere lezing is het daarvan doortrokken.

Jericho is de eerste stad die belegerd wordt, niet met wapens maar met een processie! (zie het plaatje)
Merkwaardig. Iedere eerste woensdag van de maand gaan we erover lezen en in gesprek.

Begeleider: Jan van Adrichem, pastor
Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 31

Woensdag 2 januari 20:00- 21:30 uur

Aanmelding: Jan van Adrichem,
jvanadrichem95@gmail.com

Vacare Meditatiebijeenkomst



Zoek je stilte en verdieping?
Verlang je iets te ervaren van
het mysterie, dat we God
noemen? Misschien kan
mediteren je daarbij helpen. In
meditatie maken we ruimte voor
God (latijn: Deo Vacare).

Op onze maandelijkse bijeenkomst gebruiken we vooral christelijke meditatiemethodes. We zoeken stilte, lezen aandachtig teksten uit de mystiek of de bijbel ('lectio divina') en wisselen onze ervaringen uit. Ervaring is geen vereiste, want iedereen blijft een beginner. Je kunt ook gerust eens komen proberen en voelen of het iets voor je is.

Begeleiding: Sonja van den Brand en Huib Klamer
Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 31
Zaterdag 5 januari, 9:30- 11:00 uur

Bijdrage: € 3 per keer.

Aanmelding: Sonja van den Brand,
koola003@hotmail.com

Unieke mensen



In een serie van 4 bijeenkomsten
maken we kennis met unieke mensen
die hun diepste inspiratie verbinden
met persoonlijk engagement.

Deze bijeenkomsten vinden op de
volgende data plaats op 12 januari, 16
februari, 6 april en 18 mei.

Waarom Dag Hammarskjöld ons
vandaag nog inspireert?

Waarom Dag Hammarskjöld ons vandaag nog inspireert?

Zaterdag 12 januari, 10:30 – 12:45 uur.

Oud-Katholieke Kerk 'St. Joris op 't Zand,
't Zand 13.

Zestig jaar na zijn dood inspireert VN-secretaris generaal Dag Hammarskjöld nog velen die op zoek zijn naar eerlijke en betrokken manier van politiek bedrijven. Wat kunnen wij van hem leren om onze samenleving eerlijk, open en leefbaar te houden? Een tijdloze lezing en actuele discussie die niemand mag missen met



interesse in politiek en het leven in de grote stad. Dag Hammarskjöld, secretaris generaal van de Verenigde Naties, kwam in 1961 om bij een nooit opgehelderd vliegtuigongeluk tijdens een vredesmissie in Congo. In zijn appartement in New York werd

een dagboek 'Merkstenen' gevonden, waaruit duidelijk werd dat hij leefde en werkte vanuit een diepe christelijk-mystieke inspiratie.

Inleider: Joris Vercammen, Oud-Katholiek Aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk Nederland "Wat mij altijd geïntrigeerd heeft, is hoe Hammarskjöld, met twee benen in de politieke werkelijkheid, zocht naar mogelijkheden om christen te zijn in de complexe wereld waarin we leven – iets waar ik als geestelijke en als aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland ook erg mee bezig ben."

Bijdrage: € 5

Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com