



# Het Manteltje

No 02, 2019, 45<sup>e</sup> jaargang.

E-mail: [st-henricus@katholiekamersfoort.nl](mailto:st-henricus@katholiekamersfoort.nl)

Bankrekening nummer

Geloofsgemeenschap St. Henricus:

NL84INGB0003002792.

---

Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 30 jan. t/m wo. 20 feb.

Wo. 30 jan. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 6 feb. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 13 feb. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Wo. 20 feb. 10.00u. t/m 12.00u.: Inloopkoffie.

Overige Agenda, wo. 30 jan. t/m wo. 20 feb.

- **Maandag 4 februari, om 14.30 uur:**

Woord en communie viering in Puntenburg. Voorganger Frank Siraal, met muzikale ondersteuning van Jos Konings.

*U bent van harte uitgenodigd.*

- **Waar zingt het Henricus Dameskoor?**

Zondag 10 februari, in verpleeghuis St. Elisabeth.

---

## Ongeluk en overlijden.

Twee weken geleden heeft Catrien de Wit - van Rijnsoever zittend bij haar zoon in de auto in Utrecht een zwaar auto ongeluk gehad. Ze zijn tijdens het invoegen aan de zijkant met een vaart aangereden. Catrien was zwaar gewond. Gebroken ribben, wervels en een gecompliceerde arm breuk. De artsen hebben alles gedaan om haar zo goed mogelijk te opereren en te herstellen. Maar ze was zo zwaar ziek... Afgelopen week had Catrien weer een korte opleving. Maar vanmorgen, zondag 27 januari, na het ontvangen van de ziekenzegen, die ik haar mocht geven, is ze toch nog plotseling heel rustig ingeslapen. 2 van haar zonen waren erbij aanwezig. Ik mag wel zeggen dat een bijzondere vrouw van ons is heen gegaan. We zullen haar nog lang herinneren en zeker veel over haar praten. Nu mag ze rusten in het eeuwige licht bij God.

*Aankomende vrijdag, 1 februari, is voor Catrien de uitvaart, om 11.00 uur in de H.Kruis kerk aan de Liendertseweg. Daarna wordt ze om 13.00 uur bijgezet bij haar man en schoonzus op Maranatha. **Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.** Giny.*

*Een tekst ter inspiratie/overdenking:*

## Mijn Moeder

Mijn moeder is een held:

Zij zorgt voor ons en geeft ons te eten.

In het weekend iets lekkers erbij.

Zo gauw de kinderbijslag er is,  
krijgen we nieuwe kleren  
en schoenen als die nodig zijn.

Mijn moeder is een held:

Ze is veel onderweg om koopjes te zoeken.

Ze vindt altijd wel weer iets uit.

Laatst nog had ze een cadeaubon van haar vrijwilligerswerk  
gekregen.

Daar had ze iets van gekocht bij Blokker.

Dat bracht ze de volgende dag weer terug en kreeg er 10 euro  
contant geld voor.

Daarvan konden we extra boodschappen doen bij de Aldi.

Ze nemen er namelijk geen cadeaubonnen aan.

Toen hebben wij wel gezegd dat ze iets lekkers voor zichzelf moest  
kopen, want het was toch haar extraatje geweest.

Mijn moeder is een held:

Zij heeft op mijn roze blouse van vorig jaar een paarse bies gestikt

Nu hoor ik er helemaal bij:

Ze heeft gevoel voor mode.

Mijn moeder is een held

Laatst nog heeft ze het geld dat we kregen van de gemeente  
om ons te laten sporten gebruikt om de huur te betalen,  
want de woningbouw deed moeilijk.

Toen heeft ze het betalen van de energie twee weken opgeschoven  
om de sport te betalen.

Met het geld uit Groningen voor onze schoolkosten heeft ze toen  
de Essent betaald, toen daar een dreigbrief van kwam.

En de school heeft ze gevraagd te wachten tot de kinderbijslag  
binnen is.

En nu is alles weer rond. Knap he??

Mijn moeder is een held:

Ze heeft een prachtige smoes verzonnen  
waardoor ik niet mee hoefde op schoolreis.  
Nu hoeven we gelukkig niet meer na te denken  
over de aanschaf van een paspoort  
toiletta's met spullen, zakgeld pyjama  
ondergoed dat door iedereen gezien kan worden  
een fotocamera, de verzekering,  
vervanging zoeken voor mijn krantenwijk  
en het geld van twee keer oppassen missen.

Mijn moeder is een held

Maar ik kan niet over haar opscheppen,  
omdat ze niet wil dat iemand weet dat we zo weinig geld hebben.

*Een meisje van 16 jaar*

---

## Maria Lichtmis

Op zaterdag 2 februari,  
wordt in de St. Josephkerk in Hooglanderveen een feestelijke  
eucharistieviering gehouden ter ere van Maria Lichtmis,  
het feest van "De opdracht van Jezus in de tempel".

De viering begint om 19:00 uur in de kerk, waarna wij, wie dat wil en  
bij goed weer, in processie naar de Lourdesgrot trekken. De mensen  
die in de kerk blijven zitten kunnen alles via de geluidsinstallatie  
volgen en meezingen. Bij de Lourdesgrot worden eventueel  
meegenomen kaarsen van thuis en brandende waxinelichtjes door  
de voorganger, pastor Roderick Vonhögen, gezegend.

Daarna pakken wij allemaal een waxinelichtje en gaan wij terug om  
deze bij Maria voor in de kerk te zetten en vieren wij de eucharistie.

Na het slotlied wordt de mogelijkheid geboden om de Blasiuszegen  
te ontvangen.

Na afloop van de Blasiuszegen is iedereen van harte welkom om met  
ons in de parochiezaal, gezellig koffie te drinken.

---

## *Spreuk van de maand:*

Een glimlach van één seconde  
is meer dan een lamp die een jaar brand.

*(schrijver onbekend)*

## *Repaire Café Soesterkwartier*

Ook deze maand staan de enthousiaste wijkbewoners, die samen het repair Café Soesterkwartier organiseren, weer klaar om kapotte spullen een tweede leven te geven.

Op donderdag 7 februari en op donderdag 21 februari van 13.30 tot 15.30 uur zijn wij aanwezig "Bij Bosshardt" Emmaüskerk Noordewierweg 131 voor het repareren van broodroosters, lampjes, kleding, föhns, fietsen, speelgoed: alles wat het niet meer doet is welkom. De reparateurs van het Repair Café weten bijna altijd raad. Door repareren te promoten wil het Repair Café bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg.

Aan reparaties zijn geen kosten verbonden maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Ook wijkbewoners die niets te repareren hebben zijn welkom voor een kopje koffie en/of een praatje.

---

## **Week van de Eenheid.**

Woensdagmiddag waren we met 13 personen bij elkaar in de huiskamer van de Keistad-kerk.

Alle kerken uit het Soesterkwartier waren vertegenwoordigd.

Het was fijn om samen te zijn.

We hebben samen gebeden voor de wijk.

Geluisterd naar een Bijbeltekst en intenties voor de wijk op een briefje geschreven en op een kaart van de wijk gelegd.

Er waren ook gebeden uit dankbaarheid. Dat raakte me.

Ik ervaar steeds weer en meer, dat we een bijzondere wijk zijn.

Daar ben ik dankbaar voor. Hopelijk heeft u ook een bijzondere ervaring gehad in de week van de Eenheid.

Giny.

---

## **Actie Kerkbalans. Dank.**

Ook dit jaar is het weer gelukt om alle Kerkbalans brieven in de brievenbus te krijgen.

Hiervoor namens de pastoraatsgroep, alle bezorgers heel hartelijk bedankt. Giny.