

# DE ZANDLOPER

[www.xaveriusamersfoort.nl](http://www.xaveriusamersfoort.nl)

Dertigste jaargang nummer 3

7 april 2019

## Goed te weten

\* Voor (hulp)vragen of een rustig gesprek met één van de medewerkers kunt u altijd contact opnemen met de pastorie. Dat kan via Sytze van der Velde tel.033 4721705 of [pg.sytze@xaveriusamersfoort.nl](mailto:pg.sytze@xaveriusamersfoort.nl)  
\* Dit nummer kunt u ook bellen als vervoer van en naar de kerk gewenst is!

## In Memoriam Pea van de Velde

Op 14 maart is Pea van de Velde gestorven. Ze werd 69 jaar en tobde al enkele jaren met haar gezondheid. Op 21 maart hebben we tijdens een bijzondere viering, geheel in haar geest, in 'haar' SFX-kerk afscheid van haar genomen.

Pea werd geboren in Den Haag en verloor al op jonge leeftijd haar moeder, waardoor ze opgroeide in een pleeggezin. Haar carrière begon bij de PTT, maar al heel snel vond ze haar plek bij Scouting Nederland, waar ze uiteindelijk een topfunctie bekleedde. 'Pea had het niet zo heel erg met gezag en hiërarchie, zachtjes uitgedrukt, maar was tegelijkertijd hondsloyaal, zorgzaam en attent.' Toen Scouting naar Amersfoort kwam verhuisde ze mee, en vanaf dat moment werd ze actief in onze SFX-gemeenschap, o.a. als vicevoorzitter van het toenmalige parochiebestuur en als voorganger.

Na ruim een kwart eeuw bij Scouting werd ze coördinator bij de zusters van Onze Lieve Vrouw in het verzorgingshuis Agnietenhove, aan de Zuidsingel, als eerste niet-religieuze 'moeder-overste'. Daar ging ze in 2010 met pensioen. Pea besteedde vervolgens haar toegenomen vrije tijd grotendeels aan een



het haar ook vaak niet snel genoeg. Ze bleef altijd zoeken naar meer betrokkenheid, meer elan, vuur en vindingrijkheid bij de mensen aan 't Zand. De laatste jaren moest ze het aanvoorderschap, door haar ziekte, steeds meer uit handen geven, en dat hebben we als Vereniging helaas goed kunnen merken.

Pea laat een grote, lege plek achter, niet alleen bij haar naaste vrienden en familie, die haar vreselijk zullen missen, maar vooral ook aan 't Zand, waar ze een onuitwisbaar spoor heeft getrokken. Wij weten zeker dat het allemaal niet tevergeefs is geweest. Daarvoor past grote dankbaarheid. Met haar houden we ons vast aan de tekst die in de laatste dagen haar geloof samenvatte: 'niemand valt of zij valt in uw handen, niemand leeft of zij leeft naar u toe.' Pea's gedachtenis houden we in ere.

Op de site van de Vereniging kunt u de tekst vinden die Aad Post tijdens de uitvaartdienst heeft uitgesproken en de verkondiging die werd gehouden door ds. Hans van Ark, met wie Pea bij Scouting Nederland samenwerkte.

[www.geloofsgemeenschapzand.nl](http://www.geloofsgemeenschapzand.nl)

bijzonder initiatief: de oprichting van de Vereniging Geloofsgemeenschap 't Zand, die na de fusie (tot de OLVA-parochie in 2010) de identiteit en de tradities van 't Zand wilde bewaren en ontwikkelen: een vorm van open, oecumenisch gerichte en eigentijds-katholieke geloofsbeleving.

Pea was een opmerkelijke vrouw, die in de SFX-gemeenschap jarenlang een zeer inspirerende rol heeft gespeeld. Ze was niet alleen lief, slim, openhartig en strijdbaar, maar beschikte bovendien over een groot gevoel voor humor. Je kon altijd met haar lachen. Voor velen was ze een bezielend voorbeeld en ze stond aan de wieg van allerlei initiatieven, die ook buiten de kerk de aandacht trokken.

Een nuchtere idealist, zo is ze genoemd. Ze kreeg veel voor elkaar, al ging

## In dit nummer oa:

HAKA	2
Oproep kandidaat-bestuursleden Stichting Vrienden van 't Zand	2
Zandwachten gevraagd	2
Frans en Hilde Hof	2
Medewerkersdag SFX zondag 19 mei 2019	3
Nieuwe voorzitter Zandraad:	3
Spannende tijden	
Palmzondag	3
Het negende uur	
Bezoek De Eshof	4
Zondagsvieringen	4

## DE ZANDLOPER

# Frans en Hilde Hof

Zondagmiddag 14 april  
Hildegard labyrint loop  
met Anita Groenendijk.  
Wat vertelde Hildegard  
van Bingen met haar  
visioenen en wat zie jij?  
Zondag 14 april van  
13-15 uur.  
Kosten 10 euro per  
persoon



Woensdagavond 24 april  
Workshop over de  
schepping door de ogen  
van Hildegard Von  
Bingen door Agnes  
Janmaat. Ze neemt ons  
mee in het leven en werk  
van Hildegard.  
Woensdag 24 april van  
20-22 uur.  
kosten 10 euro per  
persoon

Van elk evenement is 2,50  
ten bate van de Hof

## Gedenk

Het gebeurt nogal eens dat ik een dag naar het ziekenhuis moet. Voor een onderzoek, een transfusie of iets anders. Ik neem altijd iets te lezen mee. Ik heb een klein en Handzaam boekje: twintig psalmen in de Twentse sproake. Wanneer ik daarin lees, word ik helemaal rustig. Mijn hoofd begint dan steeds leger te worden en allerlei spookgedachten verdwijnen. Rust en tot jezelf komen zijn voor mij de pijlers waarop geloof en vertrouwen zijn gebouwd. Maar ik ben niet de enige die een dergelijke ervaring heeft. Zo schreef een goede vriend ons: "ik heb kanker. Het is niet te genezen. Maar de Heer is mijn herder; het ontbreekt mij aan niets." Ik werd er helemaal stil van. Zo'n groot

geloof en zo gemeend! Hij is gestorven in het volle geloof, dat de Heer voor hem zal zorgen ook na de dood. Het is goed om daar af en toe bij stil te staan: dat wij stof zijn en tot stof zullen wederkeren... Maar de Heer is als een herder, die voor ieder schaap zorg draagt.

Hier is psalm 23 in het twents, als hommage aan mijn vriend uit Twente.

*Hee is mienen scheper  
Neargens heb ik verlet um.  
Hee dut miej liggen in 't  
greune grus,  
Hee leidt miej heandig an  
noar 't water, Waor't rustig  
is.  
Hee lut miej wier tot miezulf  
kommen,  
Hee leidt mie in zuveren  
sporen,  
Umwille van zienen naam.*

*Al mot ik de duustere delling  
van doodscha deur,  
't kwoad Zal miej niks  
maken'  
Want iej bint bie miej.  
Owen stok en staf, dee  
treust miej,  
Iej maakt miej een toafel  
terechte  
En mienen tegenstaanders  
mijt der noar kieken,  
Iej zalft miej 'n kop met  
ullie'  
Mienen beker is kaant vol.  
Joa, kloare goodheid en  
trouwe liefde  
Komt miej noa, alle dage van  
mien leaven,  
En ik zal ne vaste stee  
hebben in ZIEN hoos'  
Alle dagen dee der zult wean*

Denk er maar eens over na.

HAKA

## Oproep kandidaat-bestuursleden Stichting Vrienden van 't Zand

Binnenkort ontstaan er enkele vacatures in het bestuur van de Stichting Vrienden van 't Zand.

De stichting ondersteunt en bevordert vanuit een zelfstandige positie de cultuurhistorische waarden van het kerkgebouw en van de geloofsgemeenschap. De afgelopen jaren heeft de stichting een aantal projecten gerealiseerd zoals de plaatsing van het kunstwerk "De Bron" van Michiel Jansen, de plaatsing van twee verrijdbare counters en de ingrijpende verbouwing van de entree van de kerk en de inrichting van de dagkapel.

In 2017 heeft de stichting het jubileumboek "200 jaar Sint Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort - 1817-2017"

laten verschijnen waarin de geschiedenis van de kerk en van de geloofsgemeenschap door een achttal auteurs is beschreven.

De stichting verzorgde eveneens een folder voor bezoekers van de kerk waarin uitleg wordt gegeven over de geschiedenis van het gebouw en van het interieur. Met enige regelmaat houdt de stichting bijeenkomsten voor de donateurs en andere belangstellenden, waarin lezingen gehouden worden over de geschiedenis van de kerk en de activiteiten van de stichting worden toegelicht. De stichting financiert de activiteiten uit bijdragen van de donateurs en werft middelen uit andere fondsen.

Het bestuur nodigt leden van de geloofsgemeenschap die belangstelling hebben voor een functie in het bestuur van harte uit om dat kenbaar te maken aan het bestuur. Maar ook belangstellenden buiten de geloofsgemeenschap die affiniteit hebben met de doelstellingen van de stichting zijn van harte welkom.

Ook als u ons wilt attenderen op mogelijke kandidaat-bestuursleden is dat van harte welkom.

Voor contact met het bestuur en/of informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van het bestuur dhr. Bruno Groen, tel.033 4633972 of 0651218377 of email bruno.l.groen@gmail.com

## Zandwachten gevraagd

Sinds 7 jaar er zaterdag OPEN KERK in de SFX. Onze kerk is dan van 11 tot 15 uur open voor bezoekers. Er komen aardig wat mensen binnen, die vaak onder de indruk zijn van ons mooie kerkgebouw.

OPEN KERK is mogelijk, omdat bereidwillige Zandwachten op een gastvrije manier ons mooie historische kerkgebouw laten zien.

Als Zandwacht verwelkom je de bezoekers, je kunt hen desgevraagd rondleiden. Natuurlijk komen er ook bezoekers, die zelf rustig rond willen kijken. Daarvoor is informatie aanwezig. Ook komen de mensen voor

een moment stilte of om een kaarsje aan te steken.

De Zandwacht kan soms leuke gesprekken hebben met bezoekers, die uit alle delen van het land komen. Af en toe zal er een organist/pianist voor muzikale omlijsting zorgen. Voor nieuwe Zandwachten kan er desgewenst door een deskundig iemand een rondleiding georganiseerd worden om eerst zelf de kerk beter te leren kennen. Je mag echter ook zelf een invulling aan je rol als Zandwacht geven.

De groep Zandwachten is momenteel helaas erg klein geworden. Welke enthousiastelingen

willen zich bij ons groepje aansluiten?

Bij toerbeurt word je van 11 tot 15 uur ingepland. Het is ook mogelijk van 11 tot 13 uur of van 13 tot 15 uur, maar dan ben je iets vaker aan de beurt. Je doet het altijd met zijn tweeën. Zonder versterking van de huidige groep is er geen OPEN KERK meer! Dat zou erg jammer zijn!

Tineke Kuipers, Ton Boersen, Phil Jacobs, Marita van Haastrecht

Graag via email aanmelden bij: Phil Jacobs  
pmm.jacobs@gmail.com

De Zandraad wil graag alle medewerkers van de geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaverius uitnodigen voor de medewerkersdag.

Het werk - wat u ook doet - is voor de geloofsgemeenschap op 't Zand van bijzonder groot belang. Namens de geloofsgemeenschap nodigen wij u uit, om na de viering en

de koffie op zondag 19 mei a.s. naar de Hoor- en Leerzaal te komen. Daar wordt u een hapje en een drankje aangeboden.

Graag vernemen wij of u hierbij aanwezig zal zijn. Uw aanmelding is welkom via e-mail op [secretariaatsfx@gmail.com](mailto:secretariaatsfx@gmail.com) of telefonisch op nummer (033) 472 17 05 (op werkdagen van 9.00-12.00

uur).

Mocht u merken dat personen geen uitnodiging hebben ontvangen, wilt u dit dan even melden bij het secretariaat?

Allen tot ziens op 19 mei van 12.00 - 13.30 uur in de Hoor - en Leerzaal!

Namens de Zandraad,  
Jos Smeels  
Voorzitter

## Nieuwe voorzitter Zandraad: Spannende tijden

Jos Smeels (1946) is geboren en getogen in Amersfoort. Met uitzondering van een uitstapje naar de Haarlemmermeer heeft hij er ook altijd gewoond. Hij is 42 jaar met veel plezier werkzaam geweest in het onderwijs, eerst als onderwijzer (Jos begon op de Ceciliaschool in de wijk waar hij ook was opgegroeid), daarna als "hoofd ener school" en bouwdirecteur in Lisserbroek. Het begin van een school begeleiden zat kennelijk in zijn bloed, want dezelfde truc haalde hij nog tweemaal uit, zowel in Zielhorst (de Kameleoon) als in Vathorst (de Marke). De laatste tien jaar stuurde hij overigens een managementteam aan, want het "hoofdschap" had zich inmiddels ontwikkeld tot "directeurschap" van een basisschool. Hoewel ik de feeling met elke dag voor de klas staan kwijt raakte, zorgde ik er wel voor dat alle leerlingen wisten wie "meester Jos" was. Ik sloot me dus niet op in de directiekamer, maar liet me vaak zien.

Naast het onderwijs Na mijn pensionering ben ik niet bepaald stil gaan zitten. Ik ben nu voorzitter van het bestuur van inloophuis de Herberg in Nieuwland en van de afdeling Amersfoort van de vereniging SchuldHulpMaatje die mensen ondersteunt met financiële problemen. Verder ben ik zo'n jaar of tien voorzitter geweest van de PCI. Boeiend en mooi werk, maar vooral bij de activiteiten waar ik nu mee bezig ben kost het erg veel tijd om fondsen te werven en subsidies binnen te halen. Dat is tijd en energie die niet direct ten goede komt aan de mensen voor wie die instanties werken. Procedures en protocollen lijken belangrijker. Dat zou beter en eenvoudiger moeten verlopen.

Waarom de Zandraad? Annemiek Thomas, die de functie voor mij vervulde, was al lange tijd op zoek naar een vervanger en er waren mensen die mij polsten of ik er niet voor voelde om voorzitter te worden. Ik had geen idee wat het precies inhield en ben daarom in november op de achtergrond mee gaan draaien. Sinds 1 januari 2019 ben ik officieel voorzitter geworden en ik zit nu in een periode van kennismaken met al die werkgroepen (ik telde er zo'n kleine vijftig) en vrijwilligers (ongeveer 200). Tegelijkertijd komen er allerlei dingen op je af, waar je niet meteen aan zou denken. Onze Zandraad telt slechts drie leden (in mijn optiek zouden het er zeker vijf moeten zijn). Een actueel voorbeeld is het terugtrekken van de coördinatrice van de concertgroep, Marcella van Noordenburg. Als je je verdiept in de werkzaamheden die zij jaren achter de schermen heeft verricht, krijg je er alleen maar bewondering voor dat zij dat al die tijd heeft volgehouden. Een ander voorbeeld is de frequente klacht over de geluidsinstallatie. Inmiddels is duidelijk geworden dat met name de versterker verouderd is en dat daar mogelijk een ander exemplaar voor moet komen. De Zandraad houdt zich dus vooral bezig met de logistieke en facilitaire organisatie van en rond het gebouw. Nog niet alle werkgroepen zijn bij ons op bezoek geweest, maar het is duidelijk dat we veel waardering moeten uitspreken aan al die vrijwilligers die ervoor zorgen dat onze geloofsgemeenschap draaiend en bloeiend blijft.

Spannende tijden  
We zullen er alles aan doen om het Spiritueel Cultureel



Centrum nog meer handen en voeten te geven. In de begroting van twee jaar geleden was geld toegekend voor een verbouwing. Dat geld is er nog wel, maar inmiddels met alle prijsstijgingen in de bouw niet meer toereikend. We zullen dus op zoek moeten naar aanvullende financiering.

Net als bij die andere nevenfuncties waar ik bij betrokken ben lijkt het ook hier allemaal alleen maar om geld te gaan. Er is wel geld aanwezig, maar het bisdom moet alles goedkeuren en onze bisschoppelijke econoom houdt mijns inziens wat teveel de hand op de knip.

De parochie is ook bezig met een beleidsnota voor de volgende periode van vijf jaar. Dat betekent o.a. dat de vorm waarin katholiek Amersfoort blijft voortbestaan weer uitgebreid bediscussieerd gaat worden. Wat sowieso duidelijk is, is dat er gezocht moet worden naar nieuwe bronnen van inkomsten. Daar hoort uitgebreidere verhuur van ons prachtige gebouw zeker bij. Ik zou zeggen "investeer in een levende geloofsgemeenschap en laat niet onnodig veel geld op de plank liggen". Het worden spannende tijden.

Martin Lorijn

## Palmzondag Het negende uur



Spiritueel  
Cultureel  
Centrum Amersfoort

Zondag 14 april 15.30 uur  
(inloop 15:00 uur)

Locatie:  
Franciscus Xaveriuskerk,  
't Zand 29

Concert door vocaal  
ensemble Voxtet 'Het  
negende Uur'



De dag van de feestelijke intocht van Christus in Jeruzalem maar ook het begin van de Stille Week. De twee gezichten van deze zondag komen tot uitdrukking in de muziek en liederen gecomponeerd door Jan Zelenka en Orlandus Lassus.

Jan Zelenka (1679- 1745), een tijdgenoot van Bach en Telemann, werkte in Dresden en richtte zich op religieuze muziek - missen, cantaten en oratoria.

Orlandus Lassus, ook bekend als Di Lasso (1532-1594), werkte voornamelijk in München en was zeer productief in het componeren van missen, motetten, requiems, madrigalen, chansons en koorliederen.

Dit prachtige concert wordt uitgevoerd door het vocaal ensemble Voxtet (een dubbelkwartet van in totaal acht personen) onder leiding van Lydia Liefing.

Bijdrage: 7 euro  
Aanmelding:  
[secretariaatscc@gmail.com](mailto:secretariaatscc@gmail.com)



Geloofsgemeenschap  
Sint Franciscus Xaverius  
behorend tot  
Parochie Onze Lieve Vrouw  
van Amersfoort

't Zand 31  
3811 GB Amersfoort

Telefoon: (033) 4721705

E-mail secretariaat:  
secretariaatsfx@gmail.com

Website geloofsgemeenschap:

[www.xaveriusamersfoort.nl](http://www.xaveriusamersfoort.nl)

NL39 INGB 0000177507

tnv RK Parochie OLVA

Franciscus Xaverius  
te Amersfoort

Website parochie OLVA:

[www.katholiekamersfoort.nl](http://www.katholiekamersfoort.nl)

## Gastvrij en spiritueel in stad en regio

### Overleden

14 maart  
Petronella Johanna  
Albertina Maria (Pea)  
van de Velde  
(69 jaar)

30 maart  
Hendrika Maria (Riki)  
Boschman-de Rouw  
(84 jaar)

## Bezoek De Eshof



Elke twee jaar komt de basiscathechisatie groep van De Eshof uit Hoevelaken een viering bij ons bijwonen. Dit jaar waren er 15 kinderen en 10 volwassenen bij ons op bezoek.

In de SFX is het thema tijdens de Vasten "De Werken van Barmhartigheid" met op 10 maart aandacht voor "Voed de honger" en "Kleed de naakten". Er waren héél veel mensen die extra (veel) voedselwaren voor de Voedselbank hadden meegenomen, óók de kinderen van De Eshof. Evita Smeeing en vijf van de kinderen van De Eshof hielpen enthousiast mee met de speciale winkelwagen collecte. Een hartstikke leuk

idee! De winkelwagens zaten voller dan vol. ☺

Na afloop van de viering

kregen de kinderen de speurtocht van de SFX uitgedeeld. Altijd een succes. ☺ Hartstikke goed, zoals ze vragen stelden als ze er niet meer uitkwamen. Sowieso hebben we weer wat "in hun rugzakje gestopt".

De terugkoppeling van De Eshof wil ik graag met iedereen delen. "Wij vonden het ook erg leuk om afgelopen zondag bij jullie in de kerk te gast te zijn! We voelden ons hartelijk ontvangen door jullie! De kinderen hebben afgelopen maandagavond enthousiast verteld over afgelopen zondag, deze ervaring kunnen ze mooi meenemen."

Marja Hogendoorn  
Pastoraatsgroep - Catechese



## Zondagsvieringen

**Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!!**

### **Zondag 14 april**

\*Palmzondag\*

Viering van Woord en Gebed  
Josephine van Pampus  
Cantorij

### **Donderdag 18 April**

**20.00 uur**

\*Witte donderdag\*

Vesper- en zangdienst  
Adriaan van Es  
Phil Jacobs  
Koorgroep 't Zand

### **Vrijdag 19 April**

**15.00 uur**

\*Goede vrijdag\*

Kruisweg met Passie van

Willem Vogel

Mirjam Verstraelen

Sonja van den Brand

Projectkoor

### **Zaterdag 20 april**

**19.00 uur**

\*Paaszaterdag\*

Aan de vooravond van Pasen-

Lex van de Haterd

Giny Wierenga

Koorgroep 't Zand

### **Zondag 21 april**

\*Eerste paasdag\*

Woord- en Communieviering

Fred van Kan

Monique Derks

Cantorij

### **Zondag 28 april**

Eucharistieviering

Pastor Mauricio Meneses

Cantorij

### **Zondag 5 mei**

Viering van Woord en Gebed

Sonja van den Brand

Giny Wierenga

Koorgroep 't Zand

Er is een jeugdactiviteit!

### **Zondag 12 mei**

Woord- en Communieviering

Josephine van Pampus

Cantorij

## Let op! De volgende Zandloper verschijnt op 5 mei 2019. Kopij uiterlijk 28 april 2019.

De Zandloper verschijnt in ieder geval elke maand en verder wanneer er op korte termijn iets te melden is, of wanneer er zich belangrijke ontwikkelingen voordoen.

Redactieadres: [redactiefsfx@gmail.com](mailto:redactiefsfx@gmail.com). Bezoek ook de site van onze geloofsgemeenschap voor het laatste nieuws: [www.xaveriusamersfoort.nl](http://www.xaveriusamersfoort.nl). Ook op Facebook (Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius) en Twitter (SFXoptZand) kunt u ons vinden.

De site van Vereniging Geloofsgemeenschap 't Zand is: [www.geloofsgemeenschaptzand.nl](http://www.geloofsgemeenschaptzand.nl)

