

DE ZANDLOPER

www.xaveriusamersfoort.nl

Dertigste jaargang nummer 10

24 november 2019

Goed te weten

* Voor (hulp)vragen of een rustig gesprek met één van de medewerkers kunt u altijd contact opnemen met de pastorie. Dat kan via Sytze van der Velde tel.033 4721705 of pg.sytze@xaveriusamersfoort.nl
* Dit nummer kunt u ook bellen als vervoer van en naar de kerk gewenst is!

Advent



Laat komen, Hij die komen zal, verlangend zien wij naar Hem uit.

Dit is het refrein van een bekend adventslied.

De vier adventsweken staan in het teken van verwachten, uitzien naar.

In een mensenkind komt God ons nabij. Hoe bereiden we ons daarop voor?

Waar verlangen we diep in ons hart naar, wat verwachten we van Gods nabijheid of waarop durven we soms bijna niet meer te hopen maar toch...

Zaterdag 30 november wordt in de Joriskerk Ein Deutsches Requiem van Brahms uitgevoerd. Het koor waarin ik zing is al een tijdje aan het oefenen

Het is een requiem vol verlangen en verwachten.

"Zalig zij die treuren, want zij zullen getroost worden en zij die zaaien

in tranen zullen oogsten in vreugde. Hoe heerlijk moet het zijn te leven in Gods nabijheid.

Daar kan ik met hart en ziel naar verlangen. De dood zal zijn overwonnen en we zullen God loven."

Deze woorden en muziek die klinken net vóór de eerste zondag van de Advent helpen mij mijn eigen verlangen en verwachting op het spoor te komen.

Op de vier zondagmiddagen in de advent om 15.30 uur zal er een choral evensong zijn in de St Joriskerk. Toegang gratis. Ook dan zal adventsmuziek klinken die ons kan helpen op weg naar het kerstfeest.

Maar ook in onze eigen St. Franciscus Xaverius bidden en zingen we vier weken naar Kerstmis toe. Elke zondag brandt er een kaars meer in de adventskrans, we luisteren naar de

bijbelverhalen en zingen samen met het koor de vrouwelijke liederen. En u weet: zingen is dubbel bidden. Ik neem het liturgieboekje mee naar huis om door de week nog eens een lied in alle rust door te lezen.

Zingen en bidden dat doet wat met ons, we stellen ons open voor God, voor Zijn nabijheid

Verwachten, verlangen en hopen betekent niet, dat we met de armen over elkaar kunnen blijven zitten. Als ik me bewust word van mijn eigen verlangens realiseer ik mij dat ook anderen verlangens en verwachtingen hebben. God is ons het meest nabij in mensen. Wij allen zijn Gods kinderen. Wij mogen Gods mond, handen en voeten zijn.

Ik hoop dat wij de komende tijd voor elkaar iets van Gods nabijheid kunnen verwezenlijken.

Ria Sweers

In dit nummer:

HAKA	2
Anita Petten, nieuw gezicht op het centraal secretariaat	2
Bijbelgroep	2
Nieuws uit de Zandraad najaar 2019	3
Jesaja, profeet in deze tijd	3
Festival of Lessons and Carols	4
Zondagsvieringen	4

Bijbelgroep



Beste Mensen,

Op woensdag 4 december komen we om 20.00 uur weer samen om in gesprek te gaan met Job in zijn lijden. In de pastorie op het Zand.

Hartelijke groet,
Jan van Adrichem

Verschrikkingen

De laatste zondagen van het kerkelijk jaar worden afgesloten met het feest van Christus Koning. Daarvoor zijn een paar zondagen, waar de liturgie ons versted doet staan van vreselijke gebeurtenissen. Er gebeuren schrikwekkende dingen, zoals aardbevingen, hongersnood en de sterren vallen van de hemel. Als kleine jongen maakte dat flinke indruk op mij. Zou ik het echt allemaal meemaken? Het einde van de wereld? Het zit er bij sommige christenen diep in, dat het einde van de wereld zomaar kan komen. Matteüs – de evangelist – zag in zijn tijd allerlei tekenen die erop wezen dat het eind der tijden nabij is. In onze tijd begint het geloof in een mensheid,

die afstevent op een grote catastrofe, weer toe te nemen. De wereld ziet er niet mooi uit. Oorlogen, aanslagen, aantasting van onze omgeving. Mensen die elkaar om niets doden. Elkaar verketteren. Je zou zo een hele pagina vol kunnen schrijven.

Het evangelie van Matheus is een voortdurende waarschuwing: het kan zomaar misgaan. Soms is het goed om een pas op de plaats te maken, waakzaam te zijn en te luisteren naar mensen die wij de profeten van onze tijd noemen. Het is een zegen dat onze huidige Paus Franciscus daar een encyclic over heeft geschreven. Laudato Si. Franciscus zelf heeft hem daartoe geïnspireerd. Zorg

voor alles wat groeit en bloeit. Zorg voor mijn omgeving. Nog meer zorg voor mijn eten en drinken; minder eten weggooien en niet zo vervuילend omgaan met mijn eigen omgeving. Begin in het klein. Een goed voornemen voor de advent.

*Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen.
Tot het ze, Opeens, toont in hun hogen staat.*

*Dat heb ik bij mijzelfen overdacht,
Verregend, op een miezerigen morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.
(JC Bloem)*

HAKA

Anita Petten, nieuw gezicht op het centraal secretariaat sinds 1 november

In oktober hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van Hanneke Verhoeven. Hanneke was als vrijwilligster de afgelopen jaren onze steun en toeverlaat op het secretariaat. Wij hebben Hanneke inmiddels op gepaste wijze uitgezwaaid. Wij wensen haar veel plezier en succes met haar nieuwe baan bij de RUD te Utrecht.

Met het vertrek van Hanneke is er een belangrijke schakel bij het centraal secretariaat weggevallen. Dit leidt tot hoge werkdruk bij het secretariaat. Reden voor ons om snel op zoek te gaan naar een nieuwe vrijwilligster. En dat is gelukt! Dankzij de inzet en de betrokkenheid van de Martinusgemeenschap is het secretariaat binnenkort weer op volle sterkte. Een mooi resultaat van korte lijntjes tussen bestuur en locatie en de inzet en kracht van het lokale netwerk.

Per 1 november is Anita Petten gekomen, een actief en betrokken lid van de Martinusgemeenschap ons ondersteunen. Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend is zij aanwezig op het secretariaat in de Pastorie in Hoogland. Vanaf november krijgt u haar dus aan de lijn als u het centraal secretariaat belt. U zult niet alleen dan haar stem horen; ook zult u haar naam vaak gaan tegenkomen. Zij gaat namelijk ook de inkomende post en mails afwikkelen en het secretariaatsteam ondersteunen bij algemene



parochiezaken. Kortom u krijgt veel met haar te maken.

Anita is een energiek en betrokken persoon, die zich nauw verbonden voelt met onze Parochie en de Martinusgeloofsgemeenschap. Een echte aanwinst voor ons secretariaat! Ik heet haar van harte welkom. Ik hoop dat wij nog lang van haar aanwezigheid en

diensten mogen genieten.

Op 1 november is Anita dus aan de slag gegaan en is het centraal secretariaat gewoon weer op de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar.

Renée Hoes, secretaris
OLVva parochiebestuur



SCC



Het Spiritueel Cultureel Centrum is al weer bezig met het vijfde jaar en heeft een mooi programma. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Het SCC denkt na over het programma voor volgend jaar. Als u ideeën daarvoor hoort is de programmaraad die graag. Reacties naar Huib Klamer en Cor Scholten.

Werkgroepen



De Zandraad vindt het belangrijk dat het overzicht van medewerkers die actief zijn in diverse werkgroepen actueel blijft. Daarom hierbij een oproep aan alle werkgroepen om voor het eind van het jaar aan Marijke Jacobs door te geven wie er momenteel actief zijn. Zij zal in januari de lijst gaan bijwerken, zodat we begin volgend jaar weer up-to-date zijn. Schriftelijke reacties s.v.p. naar secretariaatsfx@gmail.com

Facility-manager



We doen een herhaalde oproep voor een 'facilitymanager', iemand die wil helpen om tijdens concerten en evenementen deuren te openen, de verwarming en verlichting te verzorgen en tijdens het evenement alles in de gaten te houden, jongeren aan te sturen die meehelpen met eventueel versjouden podium en stoelen en aanspreekpunt is voor de BHV. Om verwarring te voorkomen met taken tijdens de dienst noemen dit geen koster, maar facility-manager. Bijkomend voordeel is gratis meegenieten van mooie concerten. Reactie s.v.p. naar secretariszandraad@gmail.com

Kerkbalans



De Kerkbalans komt er weer aan. Het jaarlijkse moment waarin we u vriendelijk verzoeken om al datgene dat we in onze kerk op 't Zand het hele jaar aan betekenis geven voor u als lid van de geloofsgemeenschap en parochie blijvend mogelijk te maken. Zoals u allen weet moeten we met elk jaar minder mensen een heleboel bekostigen. Zo levert alleen het houden van een enkele dienst al een tekort op. Op jaarbasis komen we als SFX ook helaas te kort. We komen nog met cijfers daarover. Kijkt u nog eens wat u het afgelopen jaar heeft gegeven? Is het mogelijk daar nog wat bovenop te doen? Hartelijk dank namens de Zandraad.

Veiligheid



De SFX heeft sinds dit jaar een nieuw RI&E plan, waarin staat hoe te handelen bij calamiteiten. Het oude plan is daarmee vervallen. We zullen u de komende tijd nog uitgebreider gaan informeren en ook gaan we begin volgend jaar nu eindelijk de ontruimingsoefening houden, die we u al een tijdje beloven. Het belangrijkste voor nu is om in geval van nood altijd 112 te bellen en aanwijzingen van de aanwezige BHV-er te volgen. Voor o.a. gastvrouwen staat achterop de telefoon hoe te handelen.

Autoluwe binnenstad



De plannen voor een autoluwe binnenstad hebben belangrijke gevolgen voor onze kerk. De kerk blijft nog wel bereikbaar, maar toegang is in de toekomst alleen nog mogelijk via ontheffingen. We proberen de gevolgen hiervan te beperken door aan te dringen op een zo gebruiksvriendelijk mogelijke variant. We willen dit zoveel mogelijk via de Amersfoortse raad van kerken doen. We gaan u hier de komende tijd verder over berichten.

Geluidsinstallatie



De geluidsinstallatie van onze kerk zal worden vernieuwd. Hiervoor is inmiddels een opdracht verleend. We hopen zo de kwaliteit van de geluidsontvangst, ook achterin de kerk te verbeteren. Het valt of staat natuurlijk ook met het juiste gebruik. Ook daaraan zal aandacht worden besteed in overleg met o.a. de voorgangers.

Nieuw lid Zandraad

We willen de Zandraad graag versterken met een extra persoon. We zijn inmiddels her en der aan het polsen wie hiervoor belangstelling heeft. Heeft u belangstelling dan kunt u de voorzitter Jos Smeels aanspreken, of een mailtje sturen naar secretariszandraad@gmail.com.



Robert Breed, secretaris Zandraad

Jesaja, profet in deze tijd



Wanneer: zaterdag 7 December 10.30 – 12.15 uur

Waar: Pastorie Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29

Inleider: Jan van Adrichem

Als je bij ons de kerk binnenkomt, loop je over een kunstwerk: een dansende figuur in een wolk, met daaromheen de tekst *Rorate caeli desuper et nubes pluunt justum*. Die tekst zingen we iedere Advent: *Dauwt hemelen van boven, en wolken: regent de Gerechte*. Woorden van Jesaja, de profet van meer dan 2000 jaar geleden. Zo oud en toch zo fris dat die tekst het motto is van onze geloofsgemeenschap.

Het boek Jesaja is van buitengewoon belang voor de christenen. In Handelingen 8:26-40 staat dat de eunuch uit Ethiopië door het lezen van Jesaja tot geloof komt en wordt gedoopt.

In Jesaja spreekt het hart met poëtische schoonheid, zoals: 'Het volk dat rondwaalt in het duister, ziet een helder licht.' Jesaja hunkert naar betrouwbare vrede en bevrijding voor armen, blinden, lammen. En er komt iemand die dat gaat bewerken. Wie is dat? Zeg niet te snel: "Het zal Jezus wel zijn."

Jesaja troost en is bevrijdend, maar hij daagt je ook uit, prikkelt je om je weg te veranderen. Zal ons samen zijn rond zijn woorden ons in beweging brengen?



Geloofsgemeenschap
Sint Franciscus Xaverius
behorend tot
Parochie Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort

't Zand 31
3811 GB Amersfoort

Telefoon: (033) 4721705

E-mail secretariaat:
secretariaatsfx@gmail.com

Website geloofsgemeenschap:

www.xaveriusamersfoort.nl

NL39 INGB 0000177507

tnv RK Parochie OLVA

Franciscus Xaverius
te Amersfoort

Website parochie OLVA:

www.katholiekamersfoort.nl

Gastvrij en spiritueel in stad en regio

Gedoopt

17 november

Marie Lidwina

Anna Broekmans

dochter van

Matthijs Johannes

Broekmans en

Vera Maria Renée

Broekmans-Van Uem

Maya Scheerder

dochter van

Roy Scheerder en

Jellin Cataquiz -

Scheerder

Overleden

2 november

Catharina Maria Pe-

tronella (Rini) de

Gram - Everts

91 jaar



Festival of Lessons and Carols



Spiritueel
Cultureel
Centrum Amersfoort

Wanneer:
Zondag 22 december
Aanvang 19.30 uur, kerk
open vanaf 19.00 uur

Waar:
Franciscus Xaveriuskerk
't Zand 29

Projectkoor o.l.v. Frank
Kooiman

Ook dit jaar willen wij een
viering Lessons and Carols
uitvoeren. Naast traditionele
Carols worden ook moderne
Christmas Carols gezongen



van o.a. John Rutter, Ola
Gjeilo, John Tevener en Peter
Warlock. De Carols worden
afgewisseld met eigentijdse,
inspirerende maar ook Bi-
jbelse teksten.

Zang: De liederen worden
gezongen door een pro-
jectkoor onder leiding van
Frank Kooiman, dirigent van
de koren van de Franciscus
Xaveriuskerk met begeleiding
van een combo.

Een mooie gelegenheid om in
de kerststemming te komen.

Aanmelding is niet nodig.

Er wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd.



Zondagsvieringen

Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!!

Zondag 1 december

*1e zondag van de advent

Viering van Woord en Gebed

Adriaan van Es

Monique Derks

Koorgroep 't Zand

Zondag 8 december

*2e zondag van de Advent

Viering van Woord en Gebed

Josephnie van Pampus

Mannenschola

Zondag 15 december

*3e zondag van de Advent

Viering van Woord en Gebed

Huib Klamer

Sonja van den Brand

Koorgroep 't Zand

Zondag 22 december

*4e zondag van de Advent

Eucharistieviering

Pastoor Joachim Skiba

Cantorij

Let op! De volgende Zandloper verschijnt op 15 december 2019. Kopij uiterlijk 8 december 2019.

De Zandloper verschijnt in ieder geval elke maand en verder wanneer er op korte termijn iets
te melden is, of wanneer er zich belangrijke ontwikkelingen voordoen.

Redactieadres: redactiefsfx@gmail.com. Bezoek ook de site van onze geloofsgemeenschap
voor het laatste nieuws: www.xaveriusamersfoort.nl. Ook op Facebook (Geloofsgemeenschap
St. Franciscus Xaverius) en Twitter (SFXoptZand) kunt u ons vinden.

De site van Vereniging Geloofsgemeenschap 't Zand is: www.geloofsgemeenschaptzand.nl