

# DE ZANDLOPER

www.xaveriusamersfoort.nl

Dertigste jaargang nummer 11

15 december 2019

## Goed te weten

\* Voor (hulp)vragen of een rustig gesprek met één van de medewerkers kunt u altijd contact opnemen met de pastorie. Dat kan via Sytze van der Velde tel.033 4721705 of [pg.sytze@xaveriusamersfoort.nl](mailto:pg.sytze@xaveriusamersfoort.nl)  
\* Dit nummer kunt u ook bellen als vervoer van en naar de kerk gewenst is!

## Kerstmis 2019

*Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?*

Zomaar een regel uit een adventslied. Maar

de hoop op een betere toekomst levend.

In het plantsoen rond de stad zijn bomen gekapt die dreigden om te vallen.



Een stronk blijft over in de grond. Die rot vanzelf weg. Eerst groeien er allemaal schimmels en paddenstoelen op, dan valt de stronk uit elkaar en verdwijnt.

De kerstlichtjesticht vorig jaar trok een kleine 4000 bezoekers en dit jaar zullen het er vast niet minder zijn. Ook daaraan werken jongeren mee.

God is niet dood in Nederland, geloven gaat door op een andere onverwachte manier.

Met Kerst vieren we de geboorte van een Kind. Jesaja zegt: Het is vervuld van de geest van de Heer, met de geest die wijsheid geeft en inzicht, kennis van goed en kwaad, ontzag voor de Heer. Hij komt op voor het recht van de zwakken, de armen geeft hij een eerlijk proces, hij draagt de gerechtigheid als een riem om zijn middel.

Het is begonnen met een klein kind in een kribbe en is uitgegroeid tot een beweging over de hele wereld. Met vallen en opstaan proberen velen Hem te volgen, ook wij op 't Zand

Nog steeds, gaat er iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, laten we aansluiten.

Ik wens u allen een goede kersttijd toe.

Ria Sweers

## In dit nummer:

Beperkte openingstijden pastorie SFX	2
Festival of Lessons and Carols	2
Bijbelgroep	2
Komende tijd geen Haka	2
Psalmen, Naderingen van God	3
Dag van het Jodendom 2020	3
Wat ons beweegt	3
Sterke vrouwen	3
Kindje wiegen	4
Vieringen rond en na Kerstmis	4

merk ik het echt?

Zo op het eerste gezicht niet. Van de berichten op het tv-journaal of in de krant word ik over het algemeen niet vrolijk. Er is nog steeds veel onrust en narigheid op de wereld. Er heerst onvrede onder de mensen en een enkeling ziet kans schandalig rijk te worden ten koste van andere mensen. En nu ik ouder word hoor en zie ik ook in mijn naaste omgeving veel narigheid en ziekte.

De profeet Jesaja gebruikt een mooi beeld om zijn volk moed in te spreken: Er zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een scheut aan zijn wortels zal vrucht dragen. Zo houdt hij

Maar soms loopt zo'n stronk opnieuw uit. Aan de zijkant komt een jonge tak die kan uitgroeien tot een nieuwe boom.

Ik zie vrijwilligers die plastic rapen in natuurgebieden, Zij beginnen met iets kleins dwars tegen het doemdenken in. Een Zweeds meisje gaat protesteren omdat er te weinig maatregelen worden genomen tegen de opwarming van de aarde. Vele jongeren volgen haar voorbeeld en brengen een beweging op gang

Onze SFX-gemeenschap veroudert, maar een handvol jongeren verzorgt een kerkdienst waarvan iedereen onder de indruk is. Hoezo is geloven achterhaald?

## Bijbelgroep



Beste Mensen,

Volgende keer komt de bijbelgroep samen niet op 1 maar op woensdagavond 8 januari om 20.00 uur. we lezen verder uit het boeiende boek Job vanaf hoofdstuk 7.

In de pastorie op het Zand.

Vrede en alle goeds,  
Jan van Adrichem

## Komende tijd geen Haka



Vanwege persoonlijke omstandigheden zal de column van HAKA de komende Zandlopers ontbreken.

## Beperkte openingstijden pastorie SFX

Tussen Kerstmis en Driekoningen is de pastorie van de St. Franciscus Xaveriuskerk geopend op vrijdag 27 december 2019 en vrijdag 3 januari 2020 van 9.00 tot 12.00 uur.

In zeer dringende gevallen kunt bellen met telefoonnummer (033) 489 35 99. U wordt dan



doorverwezen naar de bereikbaarheidsdienst.

Vanaf maandag 6 januari zijn we weer op volle sterkte en bent u - zoals gewoonlijk - weer elke werkdag - m.u.v. woensdag - van harte welkom tussen 9.00-12.00 uur op 't Zand 31 en via tel. (033) 472 17 05.



## Festival of Lessons and Carols



Spiritueel  
Cultureel  
Centrum Amersfoort

Wanneer:  
Zondag 22 december  
Aanvang 19.30 uur, kerk open vanaf 19.00 uur

Waar:  
Franciscus Xaveriuskerk  
't Zand 29

Projectkoor o.l.v. Frank Kooiman

Ook dit jaar willen wij een viering Lessons and Carols uitvoeren. Naast traditionele Carols worden ook moderne Christmas Carols gezongen van o.a. John Rutter, Ola Gjeilo, John Tevener en Peter Warlock. De Carols worden afgewisseld met eigentijdse, inspirerende maar ook Bijbelse teksten.

Zang: De liederen worden gezongen door een projectkoor onder leiding van Frank Kooiman, dirigent van de koren van de Franciscus Xaveriuskerk met begeleiding van een combo.

Een mooie gelegenheid om in de kerststemming te komen.

Aanmelding is niet nodig.

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.



# Psalmen, Naderingen van God

15 december 2019



Spiritueel  
Cultureel  
Centrum Amersfoort

Wanneer:  
4 vrijdagavonden:  
10, 17, 24, 31 januari  
19.30 tot 21.30 uur

Waar:  
Woonzorgcentrum Mgr.  
Blom, Barchman  
Wuytierslaan 55 3819AB  
Amersfoort

Inleiders: medewerkers  
van het Titus Brandsma  
Instituut

Psalmen zijn naderingen  
van God, ze zijn  
onderweg naar het Grote  
Geheim van alle leven,  
honderdvijftig  
pelgrimswegen.

Bid je een psalm, dan  
trek je weg uit je veilige  
omgeving. Je stelt je  
bloot aan Wezer die ieder

uitnodigt te gaan leven.



Soms gebeurt er een  
wonder. Niet langer nader  
ik, maar de Oneindige  
trekt mij en nadert  
mij. Grote vreugde  
overkomt mij. Mijn  
naderingen worden Gods  
naderingen.

Medewerkers van het

Titus Brandsma Instituut  
in Nijmegen leren ons  
psalmen op een nieuwe  
manier te lezen:

- 10 januari Psalm 15  
Paul Reehuis
- 17 januari Psalm 65  
Anne-Marie Bos
- 24 januari Psalm 76  
Leon Teubner
- 31 januari Psalm 40  
Kees Waaijman

Aanmelding: zr. Jeanne  
Hommenga,  
Jeanne.Hommenga@  
beweging3.nl

of telefonisch bij de  
receptie 033 4698100  
van 9.00 tot 17.00 uur

Bijdrage: 15 euro (voor 4  
avonden voldoen op 1e  
door over te maken op  
Kerkelijke instelling Mgr  
Blom NL77 INGB  
0653890281 o.v.v  
Psalmencursus 2020

## Wat ons beweegt



Zondag 26 januari na de  
kerkdienst zal Frank  
Kooiman met ons delen  
wat hem beweegt.

Frank kennen we als de  
enthousiaste dirigent van  
onze koren.

Kom dus zondag 26  
januari om 12.00 uur  
naar de Hoor en Leerzaal.

Ria Sweers

## Dag van het Jodendom 2020 Bevrijding en vrijheid



Spiritueel  
Cultureel  
Centrum Amersfoort

Wanneer:  
Dinsdag 28 januari en  
dinsdag 11 februari  
20.00-22.00 uur

Waar:  
Pastorie Franciscus  
Xaverius, 't Zand 29

Inleider 28 jan. : Menno  
ten Brink, rabbijn Liberaal  
Joodse Gemeente  
Amsterdam

Woord vooraf 11 febr.:  
Huib Klamer, secretaris  
van de Raad van Kerken  
Amersfoort

nazi's. Een goede  
gelegenheid om ook op  
de Dag van het Jodendom  
(die ieder jaar omstreeks  
17 januari gehouden  
wordt), dit maal stil te  
staan bij vragen wat  
bevrijding en vrijheid  
eigenlijk betekenen. In de  
joodse en christelijke  
traditie is "bevrijding"  
immers een kernbegrip.  
Het verhaal van de  
uittocht uit het boek  
Exodus wordt doorverteld  
door de joden tijdens de  
Seideravond, de avond  
van Pesach. In het  
Christendom wordt het  
verhaal van de uittocht in  
de paasnacht verteld.

Aan deze thematiek zal  
tijdens de 2 avonden  
bijzondere aandacht  
worden besteed.

Tijdens de eerste avond  
(dinsdag 28 januari 2020)  
zal rabbijn Menno ten  
Brink zijn visie geven op  
de begrippen vrijheid en  
bevrijding in het licht van  
dat wat beschreven wordt  
in Exodus. En ook wat  
bevrijding betekent voor  
Joden na de rampspoed  
van de Sjoa, de  
vernietiging van het  
joodse volk door de  
nazi's. Menno ten Brink

studeerde rechten in  
Amsterdam. Sinds 2003  
is hij full time rabbijn van  
de Liberaal Joodse  
Gemeente in Amsterdam.



Twee weken later, tijdens  
de tweede avond  
(dinsdag 11 februari  
2020), zullen we met  
elkaar bespreken wat  
voor ons bevrijding en  
vrijheid betekenen aan de  
hand van een aantal  
uitspraken/stellingen,  
bezien vanuit joodse en  
vanuit christelijke kant.  
Huib Klamer, secretaris  
van de Raad van Kerken  
Amersfoort, zal daaraan  
voorafgaand bij het begin  
van de avond een korte  
inleiding geven.

Aanmelding:  
secretariaatscc@gmail.co  
m

Bijdrage: € 8 voor beide  
avonden; €5 voor één  
avond

## Sterke vrouwen

Beste mensen,

Ik ben heel blij met het  
thema wat de  
voorgangers gekozen  
hebben voor deze  
Adventtijd. Om je verder  
te verdiepen in de  
inspirerende vrouwen  
noem ik een recent boek  
"Zeg me, wie ben je?"

Magda vd Ende uit  
Amersfoort schreef een  
indrukwekkend boek over  
10 Bijbelse vrouwen:  
Sarah, Rachel, Lea, Ruth,  
Deborah, Rebekkah, Tam  
ar, Abigail, Miriam en  
Esther. Ze woont om de  
hoek en bij haar of in de  
boekhandel kun je dit  
boek kopen voor €23,50.

Schimmelpenninckkade  
30/4753001.

Vrede en alle goeds,  
Lineke



Dit jaar herdenken wij dat  
het 75 jaar geleden is dat  
Nederland bevrijd werd  
van de bezetting van de



Geloofsgemeenschap  
Sint Franciscus Xaverius  
behorend tot  
Parochie Onze Lieve Vrouw  
van Amersfoort

't Zand 31

3811 GB Amersfoort

Telefoon: (033) 4721705

E-mail secretariaat:

secretariaatsfx@gmail.com

Website geloofsgemeenschap:

www.xaveriusamersfoort.nl

NL39 INGB 0000177507

tnv RK Parochie OLVA

Franciscus Xaverius  
te Amersfoort

Website parochie OLVA:

www.katholiekamersfoort.nl

**Gastvrij en  
spiritueel in stad  
en regio**



## Kindje wiegen

Op 25 december, eerste Kerstdag, is er om 15.00 uur in de Sint Franciscus Xaveriuskerk op 't Zand 29, speciaal voor peuters en kleuters met hun (groot)ouders, weer Kindje Wiegen.

Ook oudere broertjes en zusjes zijn van harte welkom. De kinderen kunnen verkleed komen als



herder of engel, maar ook zullen er verkleedkleden klaarliggen voor de kinderen die dat willen.

Het kerstverhaal wordt verteld en gespeeld met alle kinderen. Tussendoor worden bekende liederen gezongen met alle aanwezigen.

Na afloop is er iets lekkers

voor de kinderen en natuurlijk ook een kopje koffie of thee voor de (groot)ouders.

De kerk is vanaf 14.30 uur open en we zien u dan graag verschijnen.

Marja Hogendoorn  
Pastoraatsgroep Sint  
Franciscus Xaverius -  
Catechese

## Vieringen rond en na Kerstmis

**Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!!**

### **Zondag 22 december**

\*4e zondag van de Advent  
Eucharistieviering  
Pastoor Joachim Skiba  
Cantorij

### **Dinsdag 24 december**

**20.00 uur**  
U zijt welkome  
Phil Jacobs  
Adriaan van Es  
Arena Cantat + enkele  
leden van het AJO

### **Dinsdag 24 december**

**22.30 uur**  
Viering van Woord en  
Gebed  
Mirjam Verstraelen  
Phil Jacobs  
Koorgroep 't Zand

### **Woensdag 25 december**

**10.30 uur**  
Eerste Kerstdag

Woord- en communie-  
viering  
Josephine van Pampus  
Cantorij

### **Woensdag 25 december**

**15.00 uur**  
Eerste Kerstdag  
Kindje wiegen (zie in-  
formatie bovenaan de  
pagina)

### **Zondag 29 december**

Viering van Woord en  
Gebed  
Giny Wierenga  
Monique Derks  
Koorgroep 't Zand

### **Zondag 5 januari**

Viering van Woord en  
Gebed  
Fred van Kan  
Mirjam Verstraelen  
Cantorij

### **Zondag 12 januari**

**11.00 uur**  
**Heilig Kruiskerk**  
Eucharistieviering  
Mauricio Meneses  
Aansluitend  
Nieuwjaarsreceptie!

### **Zondag 19 januari**

Oecumenische viering  
Josephine van Pampus  
Cantorij

### **Zondag 26 januari**

Viering van Woord en  
Gebed  
Huib Klamer  
Sonja van den Brand  
Koorgroep 't Zand

### **Zondag 2 februari**

Viering van Woord en  
Gebed  
Josephine van Pampus  
Cantorij

## Let op! De volgende Zandloper verschijnt op 26 januari 2020. Kopij uiterlijk 19 januari 2020.

De Zandloper verschijnt in ieder geval elke maand en verder wanneer er op korte termijn iets te melden is, of wanneer er zich belangrijke ontwikkelingen voordoen.

Redactieadres: redactiefsfx@gmail.com. Bezoek ook de site van onze geloofsgemeenschap voor het laatste nieuws: www.xaveriusamersfoort.nl. Ook op Facebook (Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius) en Twitter (SFXoptZand) kunt u ons vinden.

De site van Vereniging Geloofsgemeenschap 't Zand is: www.geloofsgemeenschaptzand.nl

