



R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Geloofsgemeenschap St Martinus Hoogland

MARTINUSBERICHT

Extra editie; 3 mei - 9 mei 2020

In deze extra editie van het Martinusbericht is veel aandacht voor het vieren van 75 jaar bevrijding. 5 mei 2020 zal heel anders gaan dan we hadden gedacht en voorbereid. Maar we staan er wel bij stil: online en op de televisie. We gedenken en we danken alle mensen aan wie we onze vrijheid te danken hebben, die zich wereldwijd ingezet hebben voor de vrede. Ontelbaar vele namen zijn te lezen op de herdenkingsmonumenten, ook in Hoogland. Als eerbetoon aan hen luiden we de klokken, hissen we de vlaggen en zijn we stil.

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 2020



Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft een alternatief bedacht voor het leggen van bloemen bij monumenten op Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Door de coronacrisis zijn de samenkomsten niet mogelijk. Maar we kunnen wel digitaal een bloem leggen, ook bij de Naald, de gedenkplek in Hoogland. Voor meer informatie: www.4en5mei.nl

Onderstaand gedicht van Ans Bruins is door haar gelezen bij het gedenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Hoogland en Hooglanderveen op Dodenherdenking 2014.

Hier staan de namen

Ieder jaar lezen wij hun namen,
de naam waarmee zij gekend werden,
de naam waarmee zij geroepen werden,
hun eigen naam, hun vaders naam.
Nu is die naam in steen gegrift,
want zij lieten het leven
door het vuur van de brand
de kracht van de kogel,
de scherf van een granaat
of een mijn, ergens in een weiland.
Het was immers de tijd van de strijd.
Zij werden geraakt, getroffen, gedood,
want de oorlog was om hen heen.
Hun lichaam is vergaan in de aarde;
zij zijn vervlogen in de tijd.
Nu nog slechts hun naam.

En wij hier
die mogen leven in vrijheid,
die de doden gedenken,
en de vrijheid vieren,
aan ons
de vrede te behoeden en te bewaren
in ons dorp, onze wijk,
onze straat, in ons huis en in ons hart.
Dat wij weten hoe kostbaar het leven is
in vrede en vrijheid.

**'TER HERDENKING VAN HEN
DIE IN DE JAREN 1940 - 1945
DOOR OORLOGSGEWELD
HET LEVEN LIETEN'.**

Geen dienst op maandagavond 4 mei om 19.00 uur in de Inham



In het laatste *Lopend Vuur* werd het samenzijn voor 4 mei aangekondigd, met dit jaar als thema 75 jaar vrijheid. Hoe mooi was het geweest om hierbij stil te staan in de viering voorafgaand aan

de herdenking bij de naald.

Helaas geen samenzijn in De Inham dit jaar op deze avond. In overleg hebben wij besloten ook geen viering via de kerkomroep of YouTube door te laten gaan. Het Oranje-comité heeft ook alle samenkomsten afgelast.

Op 4 mei leggen koning Willem Alexander en koningin Maxima een krans op de Dam in Amsterdam. De koning zal na de kranslegging een toespraak houden. Wij verwachten dat veel mensen daarop zullen afstemmen.

Wij gaan ervan uit dat volgend jaar de 4 mei viering weer door zal gaan zoals we gewend zijn van de afgelopen jaren.

Namens de voorbereidingsgroep van de samenwerkende kerken in Hoogland/ Amersfoort

Klokken en vlaggen op 4 mei van 19.45 tot 19.59 uur.

Juist nu er geen herdenking en viering is op maandagavond 4 mei, worden als eerbetoon aan allen die strede voor de vrijheid de vlaggen gehesen en klokken geluid van 19:45 tot 19:59 uur.

De kostersgroep zorgt voor dit gebaar van verbinding met elkaar, het dorp Hoogland, de stad Amersfoort en Nederland

Thematafel: 75 jaar vrijheid vieren met een vrijheidslunch



Op 5 mei vieren we 75 jaar vrijheid.

Om te vieren, te leren, te danken en te dienen, Woorden die vertrouwd klinken in de Martinus.

Natuurlijk wilden we daarom graag bijdragen

aan het organiseren van een vrijheidslunch aan gezellige lange dissen voor 150 personen in en rondom onze Martinus.

De kerk die een belangrijke plek heeft in de oorlogshistorie van Hoogland.

Vieren, omdat vrijheid nooit vanzelfsprekend is.

Leren, door te luisteren naar elkaars verhalen.

Danken, vanuit het besef dat we al zo lang in vrijheid met elkaar samenleven.

Dienen, aan elkaar, omdat jouw vrijheid nooit ten koste mag gaan van de vrijheid van je naaste.

Daarom staat de thematafel op zondag 3 mei in het teken van de vrijheidslunch. Zo ziet u wat er georganiseerd zou zijn vanuit de Martinus als er geen Corona was.

Volgend jaar op 5 mei vieren we alsnog 75 jaar vrijheid met een vrijheidslunch, We hopen dan weer met u samen aan tafel te mogen zitten, om te vieren, te leren, te danken en te dienen.

*Namens de voorbereiders van de vrijheidslunch,
Anita, Hanita, William, Joop, Ans en Ad*

75 jaar vrijheid.

Ik sprak onlangs iemand die de oorlog heeft meegemaakt. Hij vertelde hoe de beelden van toen nu intens terugkomen. Niet je huis uit kunnen. Verstoten zijn van je dierbaren. Gevangen in je huis.

Gevangen in oude tijden die herleven en dit alles herbeleven.

Tamara Tromp, 16 jaar, heeft dit gedicht geschreven opdat wij niet vergeten. Noordwijk 4/5 mei gedichten 2020

Pas als het donker is
weet je dat het licht was.

Ik, niets anders dan licht geproefd,
zag alleen een glimp van donker
op het journaal en in schoolboeken.

Ik leef zonder honger,
zonder schoten om de hoek,
zonder raketten als strepen door de lucht,
zonder angst voor razzia's

zonder...

Zonder wat?

Geen benul van het donker,
en gelukkig maar.

Herdenk het donker zodat je
het licht kunt zien,
ervan kunt genieten en
het over de wereld kunt verspreiden.

Yvonne Rooijackers, parochiaan St. Martinus.

Van parochianen

Wat brengt de Geloofsgemeenschap St. Martinus mij in deze Coronacrisis?

Misschien bent u zelf of uw dierbaren getroffen door het Coronavirus, of leeft u in angst om dit te krijgen, omdat u kwetsbaar bent. Of bent u nu meer dan eens eenzamer omdat de sociale contacten nu niet mogen, of zelfs verboden als u in het ziekenhuis of een verzorgingsinstelling verblijft.

In mijn werk als verpleegkundige zorgbegeleider op de ambulance word ik dagelijks geconfronteerd met deze ziekte, zie ik de angst van patiënten en dierbaren, maar zeker ook de eenzaamheid.

Ja, ik werk 'aan het front', zoals velen zeggen, en doordat ik hier dagelijks mee geconfronteerd word, zet het mij ook aan het denken en zoek ik naar mogelijkheden om hierover na te kunnen denken, maar ook om de rust in mijzelf te kunnen krijgen.

En dat vind ik in onze geloofsgemeenschap en de Martinuskerk.

Marcel Samuels, parochiaan St. Martinus.

Beste lezer. Als jong gezin zijn we nu een jaar actief binnen de Martinus. Ik ben vorig jaar Pasen gevormd, onze zoon gaat communie doen wanneer het weer kan en samen met mijn man, katholiek van huis uit, komen we zondags graag vieren in de Martinus.

Door het Corona had ik de eerste weken nog houvast aan de online vieringen op facebook en YouTube, maar ik merk dat ik u en ons gezamenlijke moment op zondag in de gemeenschap zo enorm mis. De sfeer van de kerk, de kerkklokken die klinken, de koren, het orgelspel , het kleurrijke pastoraal team en alle vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn. Dit alles de totale beleving van geloven als stiltemoment op de zondagen.

Mocht u uw ervaring willen delen rondom wat u nu mist, nu u niet naar de Martinus kan in deze Coronatijd, dan kunt u uw ervaring in een kort tekstbericht delen via martinus.berichten@gmail.com

IK ben benieuwd naar uw ervaringen. Namens man en zoon alle goeds en sterkte en ik hoop dat we kunnen zeggen: we gaan aftellen. Yvonne Rooijackers-Smits

Een spreuk :Doe iets geks
Doe iets moois
Zeg iets liefs
Dan heeft elke dag
Iets POSITIEFS.

Een gedichtje: Je hebt maar één klein lichtje nodig
om het donkerste duister te verlichten
Je hebt maar één mens nodig
Om de donkerste eenzaamheid te verlichten.

Allemaal sterkte, vooral ook de pastores .
Met vriendelijke groeten, Gerda Dechamps

Wil jij ook je verhaal met ons delen?

Graag horen we hoe jij deze pandemietijd beleeft; wat mis je of wat vind je nu vooral prettig? Wat maakt je angstig of wat geeft je hoop en vertrouwen. Wat maakt je bang en wat bemoedigt je? Wat geeft je energie? We horen graag jouw verhaal: Via martinus.berichten@gmail.com of in de brievenbus naar: Ans Kruisselbrink, Woudzoom 11, 3823CA Amersfoort.

In gesprek met Saskia Meeuwessen

Dit keer gaat Gerard Hilhorst in gesprek met Saskia Meeuwessen. Zij is nauw betrokken bij onze geloofsgemeenschap Sint Martinus; als lector, in de Pastoraatsgroep, bij de Sacramentsprocessie en Hoogland Goes Blackgospel.

“Ik sta hier bij het katholieke hart”

Bij de grote beukenboom hebben we een opname gemaakt, waarin zij vertelt wat de corona-crisis met haar doet en wat dit voor haar betekent. Zo horen wij haar zeggen:” Ik sta hier bij het katholieke hart en deze beukenboom symboliseert voor mij de Martinus; stevig, met twee benen op de grond en groot. Ik ben blij dat er nu in deze geloofsgemeenschap zoveel creativiteit aan het ontstaan is.

Al snel is een aantal vrijwilligers gestart met een Corona-werkgroep. Behalve praktische zaken, spannen zij zich in om de band met de parochianen te behouden en de kerk tot bij de mensen thuis te brengen. Door een ongelukje van een vrijwilliger, bezorg ik nu ook het Martinusbericht bij een aantal parochianen. Als ik dit blad in hun brievenbus stop, raak ik soms in gesprek en dan zie ik hoe de Coronacrisis deze mensen raakt, en wat het met ze doet.”

Het volledige verhaal van Saskia Meeuwessen kunt u zien en horen op het YouTube kanaal van de Geloofsgemeenschap Sint Martinus, of open deze

link: https://www.youtube.com/watch?v=GQZkNZ7x_u8

Kinderwoorddienst

Hoe gaat het met onze kinderen? Houden jullie het nog wel vol allemaal? Thuiswerk i.p.v. schoolwerk, de hele dag je ouders om je heen, de klasgenootjes missen, geen vriendjes en vriendinnetjes, niet samen komen in een familieviering. Vinden jullie het al saai?

Tip: er is een leuke website om eens met je ouders te bezoeken.

De website [Kinderwoorddienst](#) is heel gezellig om samen te bekijken. Er staan leuke verhalen op over het evangelie en er zijn elke week verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee

op te bouwen. Voor als we elkaar weer echt mogen ontmoeten in de kerk.

Klik onder de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Graag horen we ook iets van jullie in deze gekke tijd; een tekening, een versje of verhaaltje. Alles mag!

Je kunt het sturen naar: martinus.berichten@gmail.com

Kerk open zondag 3 mei tussen 14-15 uur.

We leven in een verwarrende tijd die angstig kan maken.

Waarbij afstand ons in de greep houdt.

Een tijd die ons uitdaagt op de plaats te blijven en te verduren.

Onze ogen, oren, onze zintuigen open te zetten en te kijken wat er op ons afkomt.

Nu veel wegvalt, er geen uitvluchten meer zijn, komt er ademruimte, is er tijd van bezinning. Ervaren we misschien wat echt belangrijk is, wie we ten diepste zijn, waarvoor we leven, wie belangrijk zijn in ons leven.

De deuren van St. Martinuskerk staan ook zondag a.s. weer wagenwijd open. Om een moment van bezinning te zoeken, de rust te ervaren, voor stil gebed. Om weer even in de vertrouwde kerk te zijn, een gebedsintentie op te schrijven of een kaarsje aan te steken. Te luisteren naar het orgel, soms samen met een ander muziekinstrument of met zang van een cantor.

Afgelopen zondag mocht ik dit uur met orgelspel vullen, solo én samen met zang van Annelies Noordman. Heerlijk om na weken stilte te mogen samenwerken, voorbereiden, verbinden, ontroeren. Komende zondag zal Daan de Muinck Keizer het orgel bespelen. Van harte welkom; natuurlijk met inachtneming van de voorschriften van de overheid: blijf thuis bij griep- en/of verkoudheidsklachten en houd 1,5 meter afstand tot elkaar.

Bea van de Hoef, organist St. Martinus

Mariakapel

In deze onwerkelijke tijd zoeken velen van ons houvast; een luisterend oor in stilte, een plek waar je voelt dat je gezien en

gehoord wordt. Onze Mariakapel is elke dag open en lijkt voor steeds meer mensen een ruimte te zijn waar je, zonder te horen, misschien toch antwoorden vindt, of op zijn minst een beetje troost, rust of bemoediging. Er is een map in te zien met inspirerende gedichten, teksten, kaarten en gebeden van bezoekers die u voorgingen. Naast de brandende paaskaars staat de thematafel die verwijst naar *75 jaar vrijheid vieren met een vrijheidslunch*. Er is een intentieboek om uw persoonlijk gebed bij Maria achter te laten.

De Pastorie

Op maandag- en vrijdagochtend van 9.30 - 11.00 uur is er in De Pastorie een gastvrouw aanwezig om de telefoon aan te nemen en het antwoordapparaat te beluisteren.

Avondvergaderingen in De Pastorie zijn niet mogelijk.

Dank jullie wel!!

We leven op het moment in onzekere Coronatijden.

Wat is het dan fantastisch dat er vanuit de St Martinus geloofsgemeenschap zoveel wordt aangeboden, waardoor je ondanks afstand zoveel warmte kan voelen.

Rond de Paasdagen waren dat de online vieringen, waardoor we ons toch verbonden konden voelen.

Het Martinusbericht dat elke week verschijnt en waarin we op de hoogte worden gehouden van alles wat er wordt georganiseerd en mogelijk is en dat is te veel om te benoemen. Dit is alleen maar mogelijk door de vele enthousiaste mensen die zich hiervoor inzetten en ik denk dat we daar onze pet diep voor af moeten nemen. Zelf ben ik even uitgeschakeld door een ongelukkige val. Vervelend, maar ik ga eraan werken om weer sterk terug te komen. Hartelijk dank voor de lieve kaartjes, appjes en belletjes die ik van velen mocht ontvangen. We hopen dat eenieder vrij blijft van het Coronavirus en de verplichte eenzaamheid op de een of andere manier de baas kan blijven. Op afstand zorgen we voor elkaar.

Ria Snoeren, parochiaan St Martinus

Wist u dat?

- ⇒ Het Martinusbericht graag gelezen wordt
- ⇒ Dat een vrijwilligers-team deze op de fiets bezorgt bij onze oudere parochianen
- ⇒ Door andere parochianen heel snel opgehaald worden uit de Mariakapel
- ⇒ Dat we er nu meer gaan drukken
- ⇒ Dat bezoekers het fijn vinden om op zondag tussen 14 en 15 uur de kerk te bezoeken
- ⇒ Dat het als een waardevol moment ervaren wordt
- ⇒ Dat de koster hiervoor de klokken gaan luiden om 14 uur
- ⇒ Dat u kunt meeluisteren met de kerkradio
- ⇒ Dat er elke week veel kaarsjes bij Maria branden
- ⇒ Dat het gewaardeerd wordt als door de week het orgel bespeeld wordt door diverse organisten
- ⇒ Dat we, ondanks de 1.5 m afstand, wel met elkaar verbonden zijn
- ⇒ Dat er weer gewijde palmtakjes liggen in de Mariakapel

Ontvangt u het Martinusbericht nog niet digitaal?

U kunt zich rechtstreeks abonneren via de website van Katholiek Amersfoort. Via de knop [geloofsgemeenschappen](#) gaat u naar [Martinus site](#) en daar naar het [Martinusbericht](#). Daar kunt u een formulier invullen en verzenden.

Lukt dat niet, dan kunt u een berichtje sturen met het verzoek om toezending van het digitale Martinusbericht naar martinusberichten@gmail.com. U krijgt dan een link toegestuurd. Het mailadres van de afzender wordt toegevoegd aan de verzendlijst. Het Martinusbericht wordt u dan toegezonden via mailchimp.

Kunt u het bericht niet digitaal ontvangen, dan kunt u ook nog een papieren versie vinden in de Mariakapel.

Pastoraatsgroep

Wilt u persoonlijk contact i.v.m. pastorale zaken, dan kunt u contact opnemen met de pastoraatsgroep.

Naam	Mobiel nr.	mailadres
Peter Ursem	06-23950117	ursempjf@gmail.com
Saskia Meeuwessen	06-55362132	saskia@meeuwessen.com
Ans Kruisselbrink	06-16521293	ans@kruisselbrink.eu

KOMENDE VIERINGEN

Via de website [Katholiek Amersfoort](#) wordt u van zoveel mogelijk algemene informatie voorzien over o.a. de vieringen.

De vieringen zijn te volgen als [video livestream](#)

via [katholiekamersfoort.nl](#) of via de Facebook. [Kerkomroep](#) (kies Hooglanderveen/St. Joseph) en via de [Facebookpagina](#) van RK Amersfoort.

Ook op een later tijdstip is de viering nog terug te zien via

<https://www.katholiekamersfoort.nl/online-eucharistie-coronavirus/>

Kinderwoorddienst via de link: [Kinderwoorddienst](#)

Zie hierboven voor een toelichting

Misintenties, overlijdensberichten, collecte en bloemengroet

- Misintenties en overlijdensberichten worden opgenomen in dit Martinusbericht en afgelezen in de gezamenlijke OLVA-viering via de [kerkradio](#) en [online](#).
- Collecte: wilt u financieel bijdragen? Steun de parochie via bankrekening NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. RK Parochie OLVA. Alvast hartelijk dank.
- Bloemengroet
Het bloemetje van verbondenheid gaat a.s. zondag 3 mei naar dhr van Westerlaak, Seringenpad 1, Hoogland

Vieringen in Het Brandpunt

Ook kunt u meevieren met de onlinevieringen in het Brandpunt

Liturgie:https://drive.google.com/open?id=1D7dwOKOM3bgeK_V5a24c-7L8mheWLPtRQ

Livestream met geluid en beeld: <https://youtu.be/Tu310QrNuiY>

Livestream met alleen geluid: <https://live.hetbrandpunt.net/>

Materiaal Kinderwoorddienst

<https://drive.google.com/open?id=181Vw1z6DROQ7emitz3C31Eh0VPNpiU>

GEBEDS - EN MISINTENTIES

Zondag 3 mei

Jaargedachtenis

- Wim van Middelaar

Misintentie:

- Odile Bruggink;
- Annie Kok - Houdijk;
- Jeroen van Ophoven;
- Gerard Tolboom en Bertha Tolboom - Kuijer

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.
Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat
☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor
Kerksbalans: [NL61RABO0123012902](#). Voor overige betalingen:
[NL36RABO0123000742](#) t.n.v. Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus
Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com

e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com

e-mail ledenadministratie:

centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad:

martinus.locatie@gmail.com

website: <http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/>

*Een volgend extra Martinusbericht komt uit op 10 mei. Daarom **graag kopij uiterlijk tot donderdag 7 mei 17:00 uur insturen.***

Misintenties graag tot en met maandag opgeven.