



R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Geloofsgemeenschap St Martinus Hoogland

MARTINUSBERICHT

Extra editie 19 april tot en met 26 april 2020

Hoopvol naar een onbekende toekomst

Pasen, het feest van de opstanding, van hoop en nieuw leven.

Hoe voelt voor u deze tijd? Mogelijk voelt u vooral angst en onzekerheid of voelt het alsof we nog steeds in de lijdenstijd zitten.

Wellicht ervaart u eindelijk rust, omdat er even minder moet en weinig kan. Er is meer tijd voor de tuin, voor het huis, voor een boek dat al lang gelezen wil worden en een beetje opruimen.

Of u bent juist heel hard aan het werk in de zorg of in andere vitale sectoren die ons land draaiende houden.

Misschien hebt u uw handen vol aan het combineren van thuis werken en thuis kinderen lesgeven.

Of het is juist heel stil en ervaart u een groot gevoel van eenzaamheid. Misschien overvalt u ziekte, verlies en schrijnende situaties in de familie.

Hoe het ook voelt voor u op dit moment, wij hopen dat u op eigen wijze kunt bijdragen aan een steuntje in de rug voor iedereen in deze alles overheersende pandemie.

De kerken bleven leeg met Pasen, terwijl we in deze onwerkelijke crisistijd ons graag willen bemoedigen, zoals door gesproken en gezongen teksten of door de klanken van het orgel.

Daarom willen we vanaf zondag 19 april tussen 14-15 uur onze Martinuskerk een uurtje wagenwijd openzetten; voor stil gebed, een

kaarsje opsteken, een gebedsintentie schrijven of luisteren naar het orgel dat bespeeld zal worden. U bent van harte welkom!

We houden ons wel aan richtlijnen. De spelregels leest u verderop in dit Martinusbericht.

Laten we zo, vanuit de hoop van Pasen, een vervolg geven om deze pandemie te overwinnen.

Ans Kruisselbrink-Borgonjen, pastoraatsgroep.

Liturgische Kleur Wit na Pasen

In onze Sint Martinuskerk worden vóór in de kerk op het Priesterkoor de liturgische kleuren opgehangen. Voorafgaande aan Pasen hebben we de 40- dagentijd. De liturgische kleur is dan paars.

Met de verrijzenis van Jezus vieren we in de kerk feest. Dit wordt tot uiting gebracht met de kleur wit. De Paaswake viering wordt hiermee gestart.



Zo had het moeten zijn. Maar we hebben vanwege de Coronacrisis Pasen niet kunnen vieren in onze kerk. Als koster van de Sint Martinus heb ik er op Paasmorgen voor gezorgd dat de kerk voorzien is liturgische kleur wit.

Jezus is verrezen. Mogen we als gelovigen hier kracht uit halen.

Gerard van Wee, koster Sint Martinus

Zondagmorgen

Vroeg ochtendlicht raakt haar aan
naar buiten, op weg
het is stil op straat
geen klok die luidt
het plein is leeg
de kerkdeur dicht
een specht klopt in een hoge boom
de kapel is open.

Daar is Maria
zij kijkt omhoog, Maria kijkt haar aan
het is donker binnen
er zullen mensen komen
met al hun vragen en beden
lichtjes zullen branden
Maria, Regina Caeli,
Koningin van de hemel
Heil der zieken
Troosteres van de bedroefden
Morgenster
Ora pro nobis, bid voor ons...

Stilte, alleen haar adem

Voetstappen buiten
een hand aan de deur
iemand
zij staat op en gaat.

Maria, ora pro nobis....



Van een parochiaan.

De Paaskaars en het vuur van de Godslamp.

Omdat er geen Paaswake gehouden werd in onze kerk, ging de wijding van de Paaskaars dit jaar ook anders dan gewoonlijk.

De paaskaarsen van alle geloofsgemeenschappen van de parochies Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en Maria en Martha werden tijdens de online paaswake vanuit de St. Joseph in Hooglanderveen ontstoken en gezegend.

Om een verbinding met deze paaskaars en onze St. Martinus geloofsgemeenschap te maken, heb ik het volgende gedaan: Tijdens de paaswake van vorig jaar is de paaskaars ontstoken aan een brandend vuur. Vervolgens is de Godslamp als eerste aangestoken aan deze Paaskaars.

De Godslamp is het hele jaar brandend gehouden door iedere donderdag de vulling te wisselen en de nieuwe aan de oude aan te steken.

Vandaag heb ik met dit vuur van de Godslamp de oude en nieuwe paaskaars aangestoken. Daarna heb ik met twee kaarsen een vlam genomen van de oude en van de nieuwe paaskaars. Met deze twee kaarsen heb ik één vlam gemaakt en hiermee de nieuwe Godslamp ontstoken. Hiermee is het licht van Christus brandend gehouden en doorgegeven aan de nieuwe paaskaars.



Omdat ik ook koster ben bij uitvaarten, vind ik dat belangrijk. Dan wordt de paaskaars aangestoken met het vuur van de Godslamp. Als daarmee vervolgens de 6 kaarsen om de baar aangestoken worden, wordt er vuur genomen van de Paaskaars en staat de baar in het licht van de verrezen Heer.

Ton Schoonderbeek, Koster St. Martinus

Kerk open komende zondag 19 april van 14-15 uur

Zoals door de bisschoppen gevraagd zal ook de St. Martinus zondag open zijn voor stil gebed, om een gebedsintentie op te schrijven of een kaarsje aan te steken.

Dat kan, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, tussen 14-15 uur. Volgende week zullen we in een overzichtje aangeven wanneer de kerk open is, en er mogelijk ook op het orgel gespeeld zal worden.

Er zal een koster aanwezig zijn die toeziet of alles veilig verloopt.

Spelregels voor kerkbezoek:

- Kom niet als u ziek of verkouden bent
- Houd 1,5 meter afstand van elkaar
- Niet met elkaar spreken in de kerk.

Een gebaar van hoop en troost

Vanaf Goede Vrijdag tot en met Pasen kon men bij de symbolen van Hoop Geloof en Liefde op het kerkplein terecht. Om een kaarsje aan te steken of een bloemetje of knuffel te brengen. Een gedicht of mooie tekst achter te laten of met stoepkrijt creatief bezig te zijn in woorden of een tekening. Om er zo voor elkaar te zijn in een gebaar van hoop en troost.

Veel mensen hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Om even stil te staan bij wat er gebeurt in deze tijd. Bij mensen die getroffen zijn, in welke vorm dan ook. Om een hart onder de riem te steken, vertrouwen te geven, moed in te spreken. Kinderen die een



lichtje aansteken in de Mariakapel 'voor alle zieke mensen'. Dankbaarheid te voelen voor wat je allemaal hebt. Om hulde te brengen aan werkers in de frontlinie. Voelen dat je in moeilijke tijden door de Heer gedragen wordt.

Om je diepe wens te uiten dat de echte offerdragers aangeraakt worden door geloof, hoop en liefde.

En te beseffen wat er echt toe doet. Gezondheid, saamhorigheid en liefde. Om er gewoon te zijn, in een zee van tijd. Als teken van verbondenheid, op dit 'troostplein'. Zorg goed voor elkaar
Bea, Ad en Ans

Kaarten voor elkaar



Vorige week schreven we in het Martinusbericht dat er kaartjes in de Mariakapel lagen om te versturen; naar iemand die het moeilijk heeft of eenzaam is in deze verwarrende tijd. Daarmee kunt u laten weten dat u

aan elkaar denkt.

Fijn dat iedereen enthousiast een kaartje meenam. De kaarten waren heel snel op. Gelukkig is de voorraad weer aangevuld in de Mariakapel. Neem gerust een extra kaartje mee om op te versturen. Graag hopen wij elkaar in goede gezondheid snel terug te zien in de Martinuskerk.

Vieringen

De vieringen zijn te volgen als [video livestream](#) via katholiekamersfoort.nl of via de Facebook. [Kerkomroep](#) (kies

Hooglanderveen/St. Joseph) en via de [Facebookpagina](#) van RK Amersfoort.

Ook op een later tijdstip is de viering nog terug te zien via <https://www.katholiekamersfoort.nl/online-eucharistie-coronavirus/>

Misintenties, overlijdensberichten, collecte en bloemengroet

- Misintenties en overlijdensberichten worden opgenomen in dit Martinusbericht en afgelezen in de gezamenlijke OLVA-viering via de [kerkradio](#) en [online](#).
- Collecte: wilt u financieel bijdragen? Steun de parochie via bankrekening NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. RK Parochie OLVA. Alvast hartelijk dank.
- Bloemengroet
Het bloemetje van verbondenheid is de afgelopen zondag uitgereikt aan Mw. Eijbergen, Zevenhuizerstraat 53.
Zondag a.s. gaat de bloemengroet naar Ria Snoeren, Zandkamp 199 in Hoogland.

Het Brandpunt

Ook kunt u meevieren met de onlinevieringen in het Brandpunt via [Livestream met alleen geluid](#) of [Livestream met geluid en beeld](#) en de [liturgie](#).

Mariakapel: open vanaf ongeveer 9:30 uur.

Gelieve niet met méér dan 1 persoon tegelijk in de Mariakapel

De Pastorie

Op maandag- en vrijdagochtend van 9.30 - 11.00 uur is er in De Pastorie een gastvrouw aanwezig om de telefoon aan te nemen en het antwoordapparaat te beluisteren.

Avondvergaderingen in De Pastorie zijn niet mogelijk.

Dank aan de redactie en verspreiders van het Martinusbericht

Nu we elkaar in deze Coronacrisis niet kunnen ontmoeten, zorgt de redactie elke week voor een geprinte en digitale versie van het Martinusbericht. Veel dank aan: Suson, Trudy, Ingrid, Bernadette en de drukker Leo, Bram en Ria. Ook dank aan de verspreiders van het Martinusbericht bij de oudere parochianen; Tonnie en Ria van de bezoekgroep en Saskia en Ans van De Pastoraatsgroep.

We hopen zo met elkaar in verbinding te blijven.

Heeft u aanvullingen of suggesties in deze bijzondere tijd?

Laat het ons weten via martinus.berichten@gmail.com

Pastoraatsgroep

Wilt u persoonlijk contact i.v.m. pastorale zaken, dan kunt u contact opnemen met de pastoraatsgroep.

| Naam | Mobiel nr. | mailadres |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Peter Ursem | 06-23950117 | ursempjf@gmail.com |
| Saskia Meeuwessen | 06-55362132 | saskia@meeuwessen.com |
| Ans Kruisselbrink | 06-16521293 | ans@kruisselbrink.eu |

Gebeds en Misintenties Zondag 19 april

- Odile Bruggink;
- Annie Kok - Houdijk.
- Kees Voorburg

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. e-mail voor

Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com

e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com

website: <http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/>

Het volgende Martinusbericht komt uit op 26 april. Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 23 april, 17:00 uur, insturen.

Misintenties graag tot en met maandag opgeven.