



R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort



Geloofsgemeenschap St Martinus Hoogland

MARTINUSBERICHT

Nr: 9 26 april tot met 2 mei 2020

Vanuit de 'werkgroep Coronamaatregelen'

In onze Martinusgeloofsgemeenschap is sinds het begin van de Coronacrisis een “Corona-werkgroep” opgestart met parochianen uit de verschillende werkgroepen. Naast het regelen van praktische zaken ondernemen zij allerlei initiatieven om in deze “andere” tijd zoveel mogelijk mensen betrokken te houden bij de St.

Martinuskerk. Het doel is: zichtbaar blijven voor alle parochianen, ook OLVA-breed

Dit wekelijkse Martinusbericht - digitaal en op papier- is één van de belangrijkste speerpunten. Het gaat erom dat er contact blijft bestaan mét en tússeen de mensen hier in Hoogland die elkaar anders ontmoeten bij de zondagse vieringen, in de winkels, op straat maar ook bij kaartclubs, in de sportschool en waar dan ook. Ook kan het als troostend en bemoedigend voelen om “wat van de kerk” te horen. We hebben elkaar nodig in deze unieke crisistijd!

Ook horen we graag uw ideeën om zichtbaar en aandachtig aanwezig te zijn. Heeft u suggesties? Wilt u ook een stukje schrijven? Graag! Laat het ons weten!

De groep bestaat uit: Han van Schagen, Gerard van Wee, Margreet Franck, Ans Bruins, Bea van de Hoef, Saskia Meeuwessen, Ad van Dijk, Ank Ursem en Ans Kruisselbrink-Borgonjen.

Kerk open op zondag tussen 14-15 uur

Afgelopen zondag 19 april was onze Martinus tussen 14-15 uur een uurtje open. Het Heilig Sacrament was uitgestald en volop in het licht gezet. De paaskaars brandde samen met vele kaarsen rondom de monstrans. Bezoekers konden voor het altaar ook een kaarsje opsteken, in stilte bidden, een gebedsintentie op schrijven of luisteren naar het orgel of naar liederen, gezongen door enkele leden van het St. Martinuskoor.

Veel mensen hebben gebruikt gemaakt van dit bijzondere moment. Het was ook indrukwekkend weer even in de vertrouwde kerk te kunnen zijn.

Dit werd mogelijk gemaakt door de kostersgroep die de kerk hiervoor gereed maakten en toezicht hielden op de geldende Corona-regels. Dit gaan we voortzetten op de zondagen tussen 14-15 uur.

Thematafel

Regelmatig is tijdens de openstelling een thematafel. Hierop ziet u welke activiteit plaats zou vinden in of rondom de Martinus als Corona ons niet in haar greep hield. Bijvoorbeeld de vrijheidslunch, Eerste Heilige communie, Hemelvaart, Pinksteren en sacramentsprocessie. De juiste kleuren volgens de liturgische jaarkalender zijn op het priesterkoor zichtbaar. Naast momenten van stilte zijn er live klanken van het orgel of andere muziekinstrumenten te beluisteren. Soms is er solozang.

Even een moment van rust, bemoediging en bezinning tijdens een wandeling of een fietstochtje. Om aangeraakt te worden, meer nog dan door het verstrooide licht dat door de prachtige glas in loodramen binnenvalt.

De kostersgroep van onze St. Martinus verwelkomen u graag en van harte, en begeleiden u volgens de richtlijnen.

U bent van harte uitgenodigd.

Mariakapel

Daarnaast is de Mariakapel elke dag voor u open. We stellen de thematafel en de brandende paaskaars zichtbaar op vanuit de Mariakapel. Er is een map in te zien vol inspirerende gedichten, teksten, kaarten en gebeden van bezoekers die u voorgingen. Er is een intentieboek om uw persoonlijk gebed bij Maria achter te laten.

Toch contact

Nu de maatregelen vanuit de overheid langer aanhouden, gaan we elkaar missen. Dat geldt voor je familie, je vrienden, collega's en kennissen. Ook denk je als kerkganger wel eens: hoe zou het met die zijn en met die...lang niet gezien.

Zo werd in een overleg van de Corona- werkgroep het idee geopperd om contact te zoeken met die mensen die je anders op zondagmorgen in de kerk ziet, waartegen je goedemorgen zegt en bij de vredeswens een hand geeft en misschien wel met een glimlach aankijkt. Een lid van de werkgroep vertelt:

“Dus pakte ik de telefoon en belde met enkele mensen die zondags voor mij en achter mij in de bank zitten. Het waren mooie gesprekken. Men was verrast gebeld te worden. Iemand was blij mij te kunnen vertellen dat hij ziek was geweest -geen corona- en dat hij weer helemaal de oude was. Een ander uitte haar terechte zorgen om haar kinderen. Ook gaf ze aan heel graag het digitale Martinusbericht te willen ontvangen. In een ander gesprek vertelde iemand dat zij regelmatig door Hoogland wandelt, even op het kerkplein kijkt naar alles rond “Geloof, hoop en liefde”, een kaarsje aansteekt in de Mariakapel en daar het Martinusbericht meeneemt. Daarna loopt ze naar het kerkhof en staat zij even stil bij het graf van haar pas overleden buurvrouw. Laatst heeft ze er een palmtakje neergelegd, zoals ze voorheen met Palmпасen een palmtakje voor haar meenam uit de kerk.”

Allen vonden het fijn gebeld te worden. Misschien een idee om ook te doen?

Contact en de weg wijzen in de digitale wereld

Om zoveel mogelijk parochianen aangesloten te houden, heeft de 'Werkgroep Maatregelen Coronavirus' besloten elke week een editie van het Martinusbericht uit te brengen. Dat willen we zoveel mogelijk digitaal te doen.

Onze oproep is daarom om elkaar te stimuleren zich op te geven voor het digitale Martinusbericht.

Voor degenen die niet zo vertrouwd zijn met de digitale wereld, vraag bij familie, vrienden of bekenden om hulp!

Voor wie daarmee wél vertrouwd is; wijs iemand de weg in internet-land. Bij een aantal mensen die geen internet hebben, brengen vrijwilligers het Martinusbericht thuis.

Ontvangt u het Martinusbericht nog niet digitaal?

U kunt zich rechtstreeks abonneren via de website van Katholiek Amersfoort. Daar gaat u via de knop *geloofsgemeenschappen* naar de Martinus site en daar naar het *Martinusbericht*. Daar kunt u een formulier invullen en verzenden.

Lukt dat niet, dan kunt u een berichtje sturen met het verzoek om toezending van het digitale Martinusbericht naar

martinusberichten@gmail.com U krijgt dan een link toegestuurd. Het mailadres van de afzender wordt toegevoegd aan de verzendlijst.

Het Martinusbericht wordt u dan toegezonden via mailchimp.

Kunt u het bericht niet digitaal ontvangen, dan kunt u ook nog een papieren versie vinden in de Mariakapel. Lukt het niet om het daar op te halen, dan kunt u op maandag en vrijdag tussen 9:30 uur en 11 uur bellen met de gastvrouw in De Pastorie voor opgave van uw naam en adres om dit Martinusbericht te bezorgen.

Klokken op koningsdag van 9.45-10 uur

Op koningsdag zullen van 9:45-10 uur de klokken worden geluid. De kostersgroep zorgt voor dit gebaar van verbinding met elkaar en contact met het dorp Hoogland en de stad Amersfoort.

4 mei

Gerard van Wee laat ons weten.

Het virus raakt ons steeds meer er is op 4 mei geen herdenking.

Verzoek van de Oranjevereniging wel te vlaggen en de klok te luiden van 19:45 tot 19:59. Hier ga ik gehoor aan geven. Ik verwacht dat vele zo niet alle (kerk) klokken in Nederland zullen luiden

Via de website [Katholiek Amersfoort](#) zullen we u van zoveel mogelijk algemene informatie voorzien

Voorjaars schoonmaak en andere klussen

Er is altijd onderhoud nodig in de Pastorie, de kerk en onze prachtige tuin. Nu het gebruik van kerk en Pastorie tijdelijk minder is, ontstaat ruimte voor het uitvoeren van klusjes. Zo zijn door cateringmedewerkers de keukens in de kerk en Pastorie schoongemaakt, zijn de kasten onder de toren weer netjes ingedeeld, worden er door vrijwilligers o.a. de tuintafels opgeknapt, komen er nieuwe prikborden bij de entree van de kerk en wordt er geschilderd in de Pastorie. De tuinploeg is druk bezig met water geven tijdens de droogte.

Juist nu is het goed om met elkaar actief te blijven. Fijn dat zovelen onze Martinusgemeenschap een warm hart toedragen en met hand & spandiensten zorgen dat we straks weer in schone en frisse ruimtes samen kunnen komen om te vergaderen, te vieren en te delen. Wilt u er ook even uit in deze tijd van beperking? Fijn als u ons ondersteunt want er is altijd wel iets te doen dat bij u past. Natuurlijk houden we bij het klussen de richtlijnen in acht. Bel gerust. Ad van Dijk, 06-10717871

In gesprek met Wim van Dijk



De Coronacrisis doet ons veel. Het raakt ook de vele vrijwilligers van Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland. Een van hen is Wim van Dijk en hij is al 10 jaar nauw betrokken bij de tuingroep. Het is een enthousiaste groep van 13 mensen die elke donderdagochtend aan het werk is in de '*Hortus Martinicus*.'

Ook hebben zij regelmatig contacten met het dorp Hoogland en de gemeente. Het werk in de tuin en op het kerkhof gaat gewoon door; en nu zelfs extra; door de droogte voorziet de tuinploeg de planten en bomen die het nodig hebben van water.

Wim vertelt ons wat de corona-crisis voor hem betekent en wat deze tuingroep allemaal al ondernomen heeft.

Het verhaal van Wim van Dijk kunt u zien op het YouTube kanaal van de Geloofsgemeenschap Sint Martinus, of open deze link: https://m.youtube.com/watch?v=qjzH-s5_Kbs

Gerard Hilhorst

Wist u dat:

- Dat er al voor de 5de keer op woensdagavond 19 uur 'klokken van Hoop' worden geluid door de kostersgroep. Met dit geluid kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen
- Er in de stille week voor Pasen 300 palmtakjes zijn uitgedeeld of meegenomen van uit de Mariakapel?
- Er meer dan 150 wenskaarten zijn verdeeld via het Martinusbericht of meegenomen uit de Mariakapel?
- Dat deze kaarten zijn verstuurd aan iemand die een hart onder de riem kan gebruiken?
- Dat er naar schatting zo'n 150-250 mensen een kaarsje hebben aangestoken, een knuffel neergelegd of een tekst hebben geschreven op het kerkplein bij de symbolen Geloof-Hoop-Liefde?
- Dat er soms meer dan 150 kaarsjes per week worden opgestoken bij Maria in de Mariakapel?
- Dat er wekelijks ruim 400 digitale Martinusberichten verstuurd worden en dit aantal groeit?
- Dat er ruim 60 Martinusberichten worden rondgebracht door verschillende parochianen
- Dat dit zoveel zegt over de behoefte van ons allemaal om samen te dragen, te delen en stil te staan bij wat er werkelijk toe doet.
- Dat we beseffen dat er meer is tussen Hemel en Aarde.

Tekst uit het ritueel Geloof Hoop en Liefde

Veel mensen hebben dit ritueel bezocht en iets geschreven; een gedicht of een tekst, op papier of met krijt op de stoep. Blijf dat doen! U kunt de tekst in de map bij het ritueel Geloof-Hoop en Liefde stoppen.

Tekst van de week:

Het is tijdelijk

het gaat voorbij

het vraagt offers

haar we mogen erop vertrouwen dat het goed komt.

Anders dan je denkt....

Wie helpt ons aan een tuinbankje bij de Mariakapel?

In deze onwerkelijke tijd zoeken vele van ons houvast, een luisterend oor in stilte, een plek waar je voelt dat je gezien en gehoord wordt. Onze Mariakapel lijkt voor steeds meer mensen een ruimte te zijn waar je misschien, zonder te horen, toch antwoorden vindt of op zijn minst een beetje troost, rust of bemoediging.

Omdat het nu slechts toegestaan is om met één iemand tegelijk in de kapel te zijn, staan sommigen buiten te wachten.

Hoe fijn is het dan om even te zitten op een bankje en het voorjaarszonnetje op je gezicht te voelen?

Wie heeft tijdelijk een houten of metalen bankje beschikbaar om buiten bij de Mariakapel te plaatsen?

mooier zou het zijn als iemand een bankje wil sponsoren. We hebben een mooi bankje in gedachten dat ongeveer 175 euro kost. Alvast bedankt namens iedereen die straks op het bankje zit.

Ad van Dijk 06-10717871

KOMENDE VIERINGEN

De vieringen zijn te volgen als [video livestream](#)

via katholiekamersfoort.nl of via de Facebook. [Kerkomroep](#) (kies Hooglanderveen/St. Joseph) en via de [Facebookpagina](#) van RK Amersfoort.

Ook op een later tijdstip is de viering nog terug te zien via

<https://www.katholiekamersfoort.nl/online-eucharistie-coronavirus/>

Misintenties, overlijdensberichten, collecte en bloemengroet

- Misintenties en overlijdensberichten worden opgenomen in dit Martinusbericht en afgelezen in de gezamenlijke OLVA-viering via de [kerkradio](#) en [online](#).
- Collecte: wilt u financieel bijdragen? Steun de parochie via bankrekening NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. RK Parochie OLVA. Alvast hartelijk dank.
- Bloemengroet
Het bloemetje van verbondenheid gaat a.s. zondag 26 april naar dhr. en mw. van Rutten, de Waag 3 in Amersfoort.

Het Brandpunt

Ook kunt u meevieren met de online-vieringen in het Brandpunt

Liturgie:

https://drive.google.com/open?id=1UByjaXHEp8hK8gz_7Bw7gH02F9Hdxl0H

Livestream met geluid en beeld:<https://youtu.be/Mxy5jWC8K40>

Livestream met alleen geluid:<https://live.hetbrandpunt.net/>

OVERLEDEN

Op 12 april is op 95 jarige leeftijd overleden mevrouw Johanna Hermine Maria (Hans) Zeekaf - Tummers.

Zij woonde in het woonzorgcentrum Mgr. Blom in Amersfoort.

Haar uitvaartdienst en de crematie hebben op maandag 20 april in besloten kring plaatsgevonden.

GEBEDS - EN MISINTENTIES

Zondag 26 april

Jaargedachtenis:

- Kees Voorburg;

Misintentie

- Odile Bruggink;
- Cecilia van Dijk - van Dijk;
- Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - van den Tweel;
- Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
- Ouders van de Grootevheen - De Groot;
- Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk
- Grad van den Tweel- Hilhorst, Piet van den Tweel en Antoon Smink.

Zondag 3 mei

Misintentie:

- Odile Bruggink;
- Annie Kok - Houdijk;
- Jeroen van Ophoven;
- Gerard Tolboom en Bertha Tolboom - Kuijer.

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:

NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v.

Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com

e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com

e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com

website: <http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/>

Een volgend extra Martinusbericht komt uit op 3 mei. Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 30 april 17:00 uur insturen.

Misintenties graag tot en met maandag opgeven.