

Maria en Moederdag



Inleiding (S)

Maria is op een uitzonderlijke wijze door Gods' liefde geraakt. Vanuit de ervaring in haar eigen leven wist Zij zich aangesproken door God om mee te werken aan het heil van alle mensen.

Haar gedrevenheid, haar geestdrift voor Gods' plan maakte haar ook tot een vreugdevol iemand, die de liefde deelde met allen die Zij ontmoette.

In deze meimaand staat Maria op het altaar

We zetten haar op deze Moederdag in de bloemen en in het licht. We beginnen met een kruisteken:

In de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest.

Amen.

Moeder (T)

Het opvallende van Maria is dat zij niet opvalt, dat zij een gewoon mens was.

Toch is Maria voor velen nog steeds een voorbeeld.

We zien haar voorbeelden in deze Corona Crisis overal in de zorg,

in ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en hospices,

Verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, schoonmakers;

mensen die zich, als een moeder, ontfermen over vele doodzieke en kwetsbare mensen.

Vol overgave zorgen, bemoedigen en zijn hen nabij, Ze begeleiden zwaar zieke patiënten in alle eenzaamheid, soms tot in het uur van hun dood... Weesgegroet Maria!

We zetten Maria, net als de vele zorgmedewerkers,
vandaag in de bloemen en in het licht.
Mogen wij in dit samenzijn
ook iets ervaren van die onbeschrijfelijke gedrevenheid.
De naam Maria is ontegensprekelijk verbonden
met het woord "moeder".

Wees gegroet Maria....(samen bidden)

Gebed (M)

Heilige Maria

Wij vinden moeilijk de woorden
wanneer mensen ons vragen wie U eigenlijk bent
en soms hebben we het lastig
om achter kaarsen en medailles uw gelaat te herkennen.
U bent gezegend onder de vrouwen,
omdat U, ondanks alle pijn en onzekerheid,
trouw bleef aan uw woord,
zelfs tot onder het kruis van uw Zoon.
Wij komen niet bij U omdat U groot bent,
want we zien U niet vaak verschijnen in het evangelie.

Wij komen bij U omdat u gelukkig was
door gewoon nederig uw werk te doen,
omdat U, zonder alles te begrijpen,
als moeder de weg gekozen hebt van Uw Zoon.

In de corona crisis waar wij middenin zitten, zien wij
medewerkers in de zorg als een moeder zorgen voor de
zwaar zieken. Soms tot in het uur van hun dood. Wij

vragen U, Heilige Maria om hen bij te staan in deze zware taak, die ze iedere dag weer uitvoeren met veel toewijding en liefde.

Met U willen wij bidden,
wij willen proberen om te geloven zoals U,
want gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

'Wees gegroet Maria....(samen bidden)

Wij brengen bloemen naar het Maria (T)

Voor vele mensen is de verering van Maria belangrijk in het leven. Wij hopen dat dit Mariabeeld voor ons allen de herinnering en de voorspraak oproepen van Maria, die ons is voorgegaan op de weg naar Jezus.

Wij hebben bloemen meegebracht voor Maria: zeven witte rozen, voor al de blijde dagen die zij heeft gekend. (Marijke legt 7 witte rozen neer)

Hiermee willen wij even stilstaan bij het mooie dat wij in ons leven mochten meemaken.

Wij denken aan alle mensen van wie we warmte, vriendschap of liefde mochten ontvangen:

kinderen, echtgenoot of vrienden met wie we vreugdevolle gebeurtenissen mogen delen, met wie we plezier kunnen maken maar die ons ook dragen in moeilijke dagen.

Wij denken ook aan de momenten waarop we zelf iets mochten betekenen voor anderen.

Want geven en delen geeft voldoening die niet in woorden is uit te drukken.

We geven ook zeven rode rozen, voor alle droeve dagen die Maria heeft gekend, vooral de dag waarop haar zoon Jezus veel te vroeg is gestorven.

En ook hier staan we even stil bij onze eigen moeilijke momenten.

Tegenslagen, ruzie met iemand die we eigenlijk wel graag zien, een kwetsend woord dat we soms veel te vlug uitspreken. En nu in het bijzonder in deze Coronacrisis voor de duizenden zieken en dierbare overledenen, die soms in alle eenzaamheid gestorven zijn

Marijke overhandigt 7 rode rozen aan een vertegenwoordiger van de Meander voor het Meander MC.

Met op een kaartje:

Weesgegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God, sta de zorgverleners bij in het uitvoeren van hun zware taak.

*Bid voor ons, nu en in het uur van onze dood, **Amen.***

We brengen een kaars bij Maria (M)

Voor we van hier weggaan willen we nog eens ons vertrouwen in Maria uitdrukken door het offeren van een kaars.

Het licht dat wij hier mochten vinden,
willen wij graag brandend houden in de komende tijd,
lang nadat wij van hier zijn weggegaan.

Wij stellen ons door het symbool van deze kaars
onder Maria's blijvende bescherming.

(Tonnie zet een kaars neer)

We brengen/overhandigen ook een licht voor het
Meander MC (**overhandigt een kaars neer**)

Voor de mensen die werken in de zorg, als een teken
van verbondenheid tussen mensen.

Om hen te bemoedigen en een hart onder de riem te
steken nu er meer dan ooit een beroep op hen wordt
gedaan.

Help ons dit gevoel van samenhang te bewaren,
zodat we opgewassen zijn tegen het leven
dat soms zo hard en meedogenloos kan zijn.

Help ons oog te hebben
voor alle mooie en goede dingen
die nu rondom ons zijn.

Wees gegroet Maria...*(samen bidden)*

Moeder Maria (T+M)

Wees een zorgzame moeder, Maria,
voor wie ziek zijn of bedroefd,
voor hen die de leegte, die blijft bij het heengaan,
moeilijk kunnen dragen.

Moeder Maria, wij willen in gebed uitspreken
wat soms zo moeilijk te verwoorden is.
Wij willen vreugde delen langs onze weg
en lasten helpen dragen.

Open altijd onze ogen voor hen,
die wij als tochtgenoten ontmoeten,
maak ons dienstbaar naar uw voorbeeld.

Wees voor ons een veilige gids,
leidt ons langs veilige wegen
en leer ons steeds opnieuw het Licht te ontdekken,
bij Jezus Christus, uw zoon, onze Heer.
Amen.