



R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort



*Geloofsgemeenschap St Martinus Hoogland*

## MARTINUSBERICHT

Nr: 10 10 tot en met 16 mei 2020

### ***Maria op Moederdag***

In deze meimaand staat ook Maria op het altaar

We mogen haar in het licht zetten op deze Moederdag.

Het opvallende van Maria is dat zij niet opvalt; dat zij een gewoon mens was.

Toch is Maria voor velen nog steeds een voorbeeld.

We zien haar voorbeelden in deze Corona Crisis alom in de zorg, in ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en hospices,

Mensen die zich, als een moeder, ontfermen over vele doodzieke en kwetsbare mensen,

Verzorgenden, artsen, schoonmakers en vele

andere medewerkers zijn hen nabij en zorgen en

bemoedigen vol overgave. Ze begeleiden zwaar

zieke patiënten in alle eenzaamheid, soms tot in het uur van hun dood...

Wees gegroet Maria!

Op deze Moederdag zetten Tonnie Snijder en

Marijke van de Grinten van de werkgroep

Mariavieringen Maria in het licht en in de bloemen met 7 witte rozen.

Aansluitend brengen we een kaars met 7 rode rozen, voor elke dag

een, naar Het Meander stiltecentrum als hart onder de riem voor de

vele zorgmedewerkers.

Saskia Meeuwessen, Ans Kruisselbrink, pastoraatsgroepsleden



## ***Kostbare vrijheid***

Wat groots gevierd zou worden is het meest sobere geweest, maar het maakte enorme indruk.

Voor velen was er in 1940 geen keuze. Niet voor onze ouders, grootouders, en niet voor vele duizenden andere Nederlanders, dienstplichtigen en militairen. Zij deden wat hun land van hen vroeg en wat nodig was. En er zijn nog steeds mensen die doen wat hun land van hun vraagt.

Ook in deze pandemie staan vele mensen paraat om te helpen, als dat nodig is. We zien het in de ziekenhuizen en zorginstellingen. Daarover kunt u een stukje lezen van Marcel Samuels in dit Martinusbericht.

Ook in scholen, in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en gehandicaptenzorg staan vele mensen klaar en wordt er heel hard gewerkt.

Daarnaast zijn er de vele vrijwilligers en mantelzorgers die op welke wijze dan ook klaarstaan om de boel draaiend te houden. In kerken, bij voedselbanken en ondersteuning bij sociale of individuele acties. Als het er echt op aan komt, zijn we er voor elkaar. Dat besef is in deze Coronacrisis wel aangewakkerd. We realiseren ons meer dan ooit hoe vanzelfsprekend die vrijheid was; dat we konden doen en laten waar we zin in hadden. We konden daardoor zijn wie we willen zijn. Nu kunnen we voor even slecht een klein beetje ervaren van wat die inperking van vrijheid voelt.

Maar vrijheid is niet vanzelfsprekend; vrijheid is kostbaar en kwetsbaar. Deze vrijheid beschermen en verdedigen is waar het om gaat. Onze vrijheid geeft ons veel, maar vraagt ook iets van ons. Vrijheid vraagt om respect voor andersdenkenden, verdraagzaamheid en bereidheid elkaar de ruimte te geven. Daar mogen we bij stilstaan; niet alleen op 4 en 5 mei, maar het hele jaar door. We zullen niet vergeten!

Leo Vroman zegt het in zijn gedicht 'Vrede' zo:

*"Kom vanavond met verhalen,*

*hoe de oorlog is verdwenen*

*En herhaal ze honderd malen*

*Alle malen zal ik wenen*

Ans Kruisselbrink-Borgonjen, lid pastoraatsgroep.

## ***IJsheiligen***

De maand april heeft veel zonuren gehad. Toch waren er koude nachten en de fruittelers moesten hun fruitbomen beschermen tegen de vorst.

Ook in de maand mei kan het bij helder weer en (noord)oostenwind 's nachts koud worden. Het planten van zaailingen en éénjarigen zal even moeten wachten, tot na de IJsheiligen wordt dan gezegd.

Wanneer is dat dan en wie zijn dat, de IJsheiligen?

In de katholieke traditie zijn alle weekdays verbonden met de naam van een heilige.

De komende week is 11 mei de dag van de **H. Mamertus**, die overleed op 11 mei 475. Hij was aartsbisschop van de Franse stad Vienne en geldt als de schutspatroon van de herders en de brandweer.

12 mei is van de **H. Pancratius**, die als 14-jarige jongen in Rome in 304 als martelaar stierf, omdat hij weigerde te offeren aan de Romeinse goden.

De **H. Servatius** is van 13 mei. Hij was de eerste bisschop van Maastricht. Hij stierf in 384 en zijn graf bevindt zich, volgens overlevering, in de crypte van de naar hem genoemde St. Servaasbasiliek in Maastricht.

Op 14 mei is de sterfdag van de **H. Bonifatius** van Rome. Hij stierf in 307 als martelaar omdat hij openlijk overging tot het Christendom. Zijn relieken zijn in de naar hem genoemde basiliek in Rome. Van 11 mei tot en met 14 mei zijn dus de dagen van de IJsheiligen.

In de volksweerkunde zijn vele uitspraken bekend die verwijzen naar de naamdag van een heilige. Zaaïen, maaïen en oogsten werden bepaald door de seizoenen, de stand van de maan en de heiligenkalender. Nu vertrouwt men op de weerberichten van het KNMI enz. Bovendien kan men nog altijd gewoon het eigen (boeren)verstand gebruiken.

*Ans Bruins*

## **Zoeken naar ruimte**

Na de woorden van premier Rutte afgelopen woensdag halen mensen weer opgelucht adem: eindelijk is er meer ruimte in het vooruitzicht en dat geldt straks ook voor de kerken in onze parochies. We wachten nog op richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen maar we hopen dat wij in juli weer samen mogen vieren met maximaal 100 mensen, op voorwaarde dat die allemaal 1.5 meter uit elkaar kunnen zitten. We moeten gaan nadenken hoe de bezoekerstroom te organiseren, wie kan er wanneer bij zijn, en hoe voorkomen we dat nieuwe mensen niet meer zomaar binnen kunnen lopen om voor een eerste keer mee te doen?

Lokaal wordt hierover al gesproken en het pastoraal team stelt een denkoefening op die we na volgende week ook willen delen met alle lokale teams van Martha&Maria en OLVA. Zo willen we samen zoeken naar ruimte en kansen waardoor we weer veilig samen onder één dak kunnen zingen, bidden en vieren.

Namens het pastoraal team, Josephine van Pampus

## ***Eigentijdse Pinksternoveen 2020***

Na de Hemelvaart van Jezus is het negen dagen lang wachten op de Geest die ons met Pinksteren is beloofd. Negen dagen krijg je de tijd en ruimte om je gevoelig te maken voor de geestkracht die verscholen ligt in geloof en het leven. Volgens oude traditie is het gebruikelijk om in die 'verweesde' dagen een noveen te bidden en

daarbij een noveenkaars aan te steken die 9 dagen lang het vuur brandend houdt.

Geurt, Anna, Martin en Josephine, de oecumenische voorgangers uit Amersfoort Noord, hebben dit jaar weer een boekje gemaakt met 9 eigentijdse teksten en gebeden. Voor de kinderen is ook een pagina samengesteld door niemand minder dan pastor Balthasar de Beer. De



kinderen van de peuter- kleutervieringen kennen hem wel.

Een noveenkaars inclusief boekje kost € 5,-. Omdat we deze weken nog steeds niet samen kunnen komen om te vieren, brengen we dit keer de kaars en het boekje op Hemelvaartsdag bij iedereen thuis. Wil je graag zo'n kaars en boekje ontvangen, geef dan je naam en adres op via de WhatsApp of telefoon van Josephine van Pampus 06-300 99163, of via het mailadres [jvanpampus@casema.nl](mailto:jvanpampus@casema.nl) Betalen kan via een betaalverzoek via de telefoon of bij het afleveren van de kaars.

Tijdens deze negen dagen zullen de teksten ook via een vlog te horen en zien zijn via diverse websites – houdt de nieuwsbrieven in *de gaten*.

Wie een kaars wil, graag opgeven vóór 18 mei. En wie het leuk vindt om op Hemelvaartsdag te helpen met de verspreiding van de kaarsen: meld je bij:

Josephine van Pampus

Telefoon: 06-300 99 163

e-mail: [jvanpampus@casema.nl](mailto:jvanpampus@casema.nl)

## ***Van parochianen***

*Het volgende stukje is van een parochiaan, Marcel Samuels, werkzaam in de zorg. Het stukje is vorige week per abuis niet volledig overgenomen. Daarom plaatsen we het nogmaals.*

### ***Wat brengt de Geloofsgemeenschap St. Martinus mij in deze Coronacrisis?***

Misschien bent u zelf of uw dierbaren getroffen door het Coronavirus, of leeft u in angst om dit te krijgen omdat u kwetsbaar bent. Of bent u nu meer dan eens eenzamer omdat de sociale contacten nu niet mogen, of zelfs verboden als u in het ziekenhuis of een verzorgingsinstelling verblijft.

In mijn werk als verpleegkundige zorgbegeleider op de ambulance word ik dagelijks geconfronteerd met deze ziekte, zie ik de angst van patiënten en dierbaren maar zeker ook de eenzaamheid.

Ja, ik werk 'aan het front' zoals velen zeggen, en doordat ik hier dagelijks mee geconfronteerd wordt, zet het mij ook aan het denken en zoek ik naar mogelijkheden om hierover na te kunnen denken, maar ook om de rust in mijzelf te kunnen krijgen.

En dat vind ik in onze geloofsgemeenschap en de Martinuskerk. Zo was ik blij met het gebaar van hoop en troost op het kerkplein, maar ook dat ik een kaarsje kan opsteken in de Mariakapel, met de richtlijnen van het RIVM in acht te kunnen nemen. Ook met het nieuwste initiatief van de Pastoraatsgroep dat je op zondagmiddag de kerk kan bezoeken waarbij je de mogelijkheid krijgt om stil te worden met jezelf, ben ik erg blij.

Dat geeft verbinding met elkaar, óók met 1,5 meter er tussen. Door dit initiatief ervaar ik hier de kracht van God, maar ook die van mijn mede-parochianen.

Wanneer ik de Martinuskerk heb bezocht kan ik mij weer helemaal opladen om naar "het front" te gaan, en daar ben ik een ieder die dit nu mogelijk maakt dankbaar voor.

**Marcel Samuels, parochiaan St.Martinus**

## ***75 jaar bevrijding, maar toch weer een strijd om onze vrijheid***

### **In gesprek met Bertus van de Grootevheen**

Deze week hadden wij een kort gesprek met Bertus van de Grootevheen over de huidige beperkingen in onze vrijheid door het Coronavirus en de beperking van onze vrijheid in de Tweede Wereldoorlog. Beide hebben/hadden grote invloed op ons vrijheidsgevoel.

Velen van u zullen de ervaringen die Bertus heeft meegemaakt in de oorlog, gelezen hebben in het door hem geschreven boek, met als titel "Wij noemden hem Chris".

Nu hebben we te maken met een oorlog tegen een onzichtbare vijand. Dat is wel een groot verschil.

De gelijkenis is heel actueel, nu het deze week 75 jaar geleden is dat de 2<sup>e</sup> wereldoorlog beëindigd is. In beide situaties moeten wij opofferingen doen, om ons vrije leven te behouden.

Bertus vertelt dat hij veel overeenkomsten ziet. Mensen gaan meer waarde toekennen aan zaken, zoals onderling contact. We realiseren ineens hoe belangrijk dit is voor ieder mens. In onze welvaartsmaatschappij leken wij dit af en toe te zijn vergeten. Het is heel hartverwarmend hoeveel kleine contactmomenten, op allerlei wijze, er worden gemaakt.

Ook van mede parochianen uit onze Geloofsgemeenschap Martinus heb ik veel contactmomenten mogen ervaren, geeft Bertus aan. Er is heel veel aandacht voor elkaar.

Het is mooi om te zien dat mensen bereid zijn om elkaar te helpen. Ieder vanuit zijn eigen kracht. In feite zijn alle mensen die in de vitale beroepsgroepen zitten, ons nieuwe leger. Zij zitten aan het front en moeten de grootste inspanningen verrichten om de vijand te verslaan.

Wat beweegt mensen om de zorg op zich te nemen ? Middels een korte uitleg over de situatie van 1945, geeft Bertus antwoord op deze vraag.

Van 25 april tot 5 mei 1945 hadden de Canadezen zich ingegraven rond onze boerderij, genaamd “ ’t Hallo ”, aan de rand van het “Niemandslaan” (een strook grond tussen bezet en bevrijd gebied). Iedere ochtend kwamen jonge soldaten vanuit hun stellingen binnen in de boerderij. Daar was ook een luitenant bij van 24 jaar. Een innemende man, waarvoor de soldaten veel respect hadden. Ik stelde hem de vraag waarom hij zich vrijwillig had opgegeven om deel te gaan nemen aan de Tweede Wereld oorlog. Hij gaf aan dat zijn diep geworteld Christelijk gevoel hem hiertoe had gebracht om deze keuze te maken. Hij wilde helpen het onrecht te bestrijden en een wereld mogelijk te maken waar wij samen op basis van rechtvaardigheid in vrijheid en met vrede kunnen leven. Een uitgangspunt dat gelukkig veel mensen als norm hanteren. Er was ook een jonge Canadese soldaat van 19 jaar. Deze soldaat, Jimmy, was toen een half jaar geleden naar Europa gekomen en had de plaats ingenomen van een gesneuvelde landgenoot. Hij zag er slecht uit, was bang en had veel heimwee. Mijn broertje en ik waren vaak in gesprek met hem. Via gebaren en plakboeken lukte dit. Die afleiding was goed voor hem. Ook van hem wilden wij graag weten, wat zijn beweegredenen was om te gaan dienen in het leger. Vanuit plichtsbesef gaf hij aan. Ook wilde hij niet achterblijven bij de andere jonge jongens, die allemaal deze plicht op zich hadden genomen.

Groot verschil is dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de mensheid zelf onderling een goed functionerende samenleving verstoorde. Nu wordt dit veroorzaakt door het onzichtbare virus.

In de morgen van 5 mei 1945 kwam Jimmy heel vrolijk en opgelucht binnen. “De oorlog is voorbij en wij gaan naar huis”. En inderdaad, de Canadese soldaten pakten gelijk hun spullen. Wat wilden ze graag naar huis. Maar ze gingen nog lang niet naar huis. Sommigen hebben nog bijna een half jaar moeten wachten. Er was geen vervoer en de regering was met andere zaken bezig, zoals Nederlands Oost Indië (Indonesië). Aan de mensen die een grote



bijdrage hadden gegeven aan onze bevrijding, werd onvoldoende gedacht.

Ik hoop dat wij snel tot het einde van deze nieuwe Corona-oorlog mogen komen. Bij het einde van deze oorlog (bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een vaccin) moet de aandacht voor onze bevrijders (de mensen uit de vitale beroepsgroepen) niet vergeten worden. Dankbaarheid voor deze beroepsgroep is dan zeker op zijn plaats. Een ook, waar nodig, deze mensen ondersteuning geven. Bedankt iedereen voor de onderlinge gemeenschapszin En ..... Hou vol!

### **Bedankje van een parochiaan aan alle vrijwilligers**

Beste mensen, wat doen jullie allemaal veel voor onze parochie. Alle vrijwilligers/sters van harte bedankt (...)

Misschien zou het mooi zijn als op de zondag middagen in de meimaand Maria liedjes gespeeld kunnen worden/gezongen? Een goed initiatief om alle dagen de Mariakapel open te houden. Allemaal succes gewenst!

### ***In gesprek met William Hartman***

In de week van herdenken en vieren van de bevrijding hebben we een gesprek georganiseerd met William Hartman, want ook de



Coronacrisis doet hem veel. Het raakt hem en vele andere vrijwilligers van Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland. Hij is nauw betrokken bij onze geloofsgemeenschap Sint Martinus als communie-uitreiker. Hij vertelt wat de corona-crisis met hem doet en wat dit voor hem betekent. "Ik ervaar nu vooral de stilte en mis de contacten met vrienden en kennissen."

- Klik op: <https://youtu.be/rk5laTmE4kM>

## ***Onthulling plaquette van 5 omgekomen Canadese soldaten in Hoogland***

Het gesprek met William is opgenomen op de Begraafplaats “De Langenoord”, omdat zijn familie hier ligt. Er was echter nog een andere reden, want afgelopen maandagmorgen 4 mei is er bij de herdenkingszuil een naamplaatje onthuld. Op dit naamplaatje staan 5 namen van omgekomen Canadezen.



Vier van hen zijn toen na dit moment tijdelijk begraven op deze begraafplaats, waarna zij en nog een slachtoffer

overgebracht werden naar Canadian War Cemetery.

William was na deze herdenking erg onder de indruk. “Het mooie wat je hieraan kunt zien is dat je met elkaar iets moois kunt bereiken, door een stuk geschiedenis boven water te halen. Ik denk ook dat dit voor vele mensen dit onbekend is. Dit geldt ook voor mij. Het is hiermee zichtbaar gemaakt.

*De onthulling plaquette van 5 omgekomen Canadese soldaten in Hoogland is te bekijken op Youtube.*

Ga naar: <https://www.youtube.com/watch?v=dgs1HXb1cvl>



*U kunt meer lezen op de site van Katholiek Amersfoort. Ga dan naar het webgedeelte van onze geloofsgemeenschap Sint Martinus.*

## **Bewaarsman uitgereikt aan Joop en Ali Tondeur**



De Historische Kring Hoogland heeft een bijzondere Bewaarsman uitgebracht. Het nieuwste nummer is geheel gewijd aan het 100-jarige Sint Martinuskoor.

Op 23 april overhandigde Cees van Loen, voorzitter van de Historische Kring Hoogland en tevens schrijver van deze uitgave, het eerste exemplaar aan de voorzitter van het Sint Martinuskoor, Joop Tondeur.

Alle leden van het Sint Martinuskoor en van de Historische Kring hebben het themanummer inmiddels ontvangen.

Het is een interessant boekje geworden dat behalve “koorverhalen” ook een mooi tijdsbeeld oplevert van de Rooms Katholieke Kerk in het algemeen en de Sint Martinusparochie in het bijzonder. Daarom is dit zeer leesbare boekje ook voor niet-leden interessant.

Losse exemplaren zijn à € 3,50 te bestellen bij de penningmeester van de Historische Kring, de heer Peter Kok, tel. 06 33900959 of per mail [phkok@planet.nl](mailto:phkok@planet.nl).

Bestuur Sint Martinuskoor



## ***Voorjaars schoonmaak***

In navolging van Johan van Sluijs, die de huidige coronatijd heeft aangegrepen om samen met Corrie van Middelaar de keuken in de kerk schoon te maken, was deze week De Pastorie aan de beurt.

Nu er geen cateringactiviteiten zijn, is het ook een mooie gelegenheid om de keuken een extra beurt te geven.

Het is echter nog niet klaar. Volgende week verder en gaan we de kelder opruimen en aanvegen.

Met dank aan Johan van Sluijs, Corrie van Middelaar, Nel van de Hoven en Yvette Kommere



## ***Amersfoort 4 mei 2020 Stille Tocht online.***

Een zeer indrukwekkende weergave met een inbreng van Riet Tolboom-van Loen over enkele van haar oorlogsherinneringen. Lees [hier](#) verder.

## ***Teamweetjes***

Wist u dat

- De Vrouwenvaart, coronaproef, toch doorgaat dankzij Frank Sieraal?
- Edith Vos elke week een miniviering voor thuis plaatst op de website [kinderwoorddienst.nl](http://kinderwoorddienst.nl)? Speciaal voor gezinnen met kinderen!

- Suhail Tafur ontdekt heeft dat bij het maken van een quiz de meeste tijd gaat zitten in het bedenken van foute antwoorden?
- Alle kinderen van de kleuterkerk een filmpje hebben ontvangen van Wies Sarot over een kroon en een roodborstje?
- Pastoor Skiba voor het eerst sinds hij een mobiele telefoon heeft een tekort aan belminuten heeft?
- Roderick Vonhögen ook een uitstekende cameraman is?
- Josephine van Pampus niet alleen te horen is als voorganger in de livestreamvieringen, maar soms ook als fluitiste?
- Het pastorale team in deze coronatijd wekelijks vergadert?
- Dat heel veel extra werk betekent voor Marjolein Draijer?
- Mauricio Meneses soms tweetalige ziekenzalvingen doet?
- We veel vragen krijgen in de sfeer van 'mogen we, kan dit'?
- Ook Jan Nieuwenhuis erg veel aan de telefoon zit met parochianen?
- Het Sint Martinuskoor nu ook repeteert via Zoom?

## **Kerk open op zondag tussen 14-15 uur**



Bezoekers kunnen voor het altaar een kaarsje opsteken, in stilte bidden, een gebedsintentie op schrijven of luisteren naar het orgel of naar liederen, gezongen door enkele leden van het St. Martinuskoor. Ook is er een

thematafel opgesteld.

### **Mariakapel**

De Mariakapel is elke dag voor u open. We stellen de thematafel en de brandende paaskaars zichtbaar op vanuit de Mariakapel. Er is een map in te zien vol inspirerende gedichten, teksten, kaarten en gebeden van bezoekers die u voorgingen. Er is een intentieboek om uw persoonlijk gebed bij Maria achter te laten.

## **KOMENDE VIERINGEN:**

De vieringen zijn te volgen als [video livestream](#) via [katholiekamersfoort.nl](http://katholiekamersfoort.nl) of via de Facebook. [Kerkomroep](#) (kies Hooglanderveen/St. Joseph) en via de [Facebookpagina](#) van RK Amersfoort.

Ook op een later tijdstip is de viering nog terug te zien via <https://www.katholiekamersfoort.nl/online-eucharistie-coronavirus/>

## **Misintenties, overlijdensberichten, collecte en bloemengroet**

- Misintenties en overlijdensberichten worden opgenomen in dit Martinusbericht en afgelezen in de gezamenlijke OLVA-viering via de [kerkradio](#) en [online](#).
- Collecte: wilt u financieel bijdragen? Steun de parochie via bankrekening NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. RK Parochie OLVA. Alvast hartelijk dank.
- Bloemengroet  
Het bloemetje van verbondenheid gaat a.s. zondag 10 mei naar dhr Leo Jongmans, de Koop 41 in Hoogland.

## **Oecumenische viering in Het Brandpunt**

Liturgie: <https://drive.google.com/file/d/1LAuuBiahMAsrnlvKULBzc34BKvhe8wt/>

livestream met geluid en beeld: <https://youtu.be/lrllTzprQic>

Livestream met alleen geluid: <https://live.hetbrandpunt.net/>

## **Kinderwoorddienst**

Op website [Kinderwoorddienst](#) staan leuke verhalen over het evangelie en zijn er elke week verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen. Voor als we elkaar weer echt mogen ontmoeten in de kerk.

Klik onder de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Graag horen we ook iets van jullie in deze gekke tijd; een tekening, een versje of verhaaltje. Alles mag! Je kunt het sturen naar: [martinus.berichten@gmail.com](mailto:martinus.berichten@gmail.com)

## ***Hoe luister ik naar de kerkradio via internet?***

De Sint Martinus en Sint Joseph kerk zijn aangesloten op kerkradio ontvangst. Via een PC of de app op de tablet (Android of Apple) genaamd “kerkomroep” kunt u luisteren naar de vieringen.

### **Hoe werkt dit via de pc?**

Via de PC: Tik op de internet verkenner (of in Google) de volgende link in:

[www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl).

In het 1<sup>e</sup> scherm “vind u kerk” vult u Hoogland in.

Dit levert 3 kerken op:

Selecteer de kerk die u wilt beluisteren

- Sint Martinus of
- Sint Joseph

U kunt de viering live volgen bij uitzel opgeslagen viering beluisteren.



### **Hoe werkt dit via de tablet/telefoon?**

Installeer de app genaamd “Kerkomroep” op de tablet of telefoon (Android of Apple).

Deze App, werkt op dezelfde wijze:



- Zoek een kerk
- Selecteer Plaats
- Vul “Hoogland” in en u ziet de 3 kerken. De viering is live beluisteren of u kunt een opgeslagen viering beluisteren.



# GEBEDS- EN MISINTENTIES

**Zondag 10 mei**

**Jaargedachtenis:**

- Jan Emond;
- Jans van Middelaar - Hilhorst.

**Misintentie:**

- Odile Bruggink;
- Antonius Gerbrand Eggenkamp;
- Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
- Ouders Ten Hoedt - van Rijsewijk en Monique, schoonouders Van der Linden en Jola;
- Jopie Hoogland - Kok;
- Antoon van den Hoven en Truus van den Hoven - Voorburg;
- Jan van 't Klooster, Rita en Annelies;
- Jan van Middelaar;
- Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen van de Grootvheen.

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:

[NL61RABO0123012902](#). Voor overige betalingen: [NL36RABO0123000742](#) t.n.v.

Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: [martinus.berichten@gmail.com](mailto:martinus.berichten@gmail.com)

e-mail voor misintenties: [martinus.intenties@gmail.com](mailto:martinus.intenties@gmail.com)

e-mail ledenadministratie: [centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl](mailto:centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl)

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: [martinus.locatie@gmail.com](mailto:martinus.locatie@gmail.com)

website: <http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/>

**Het volgende Martinusbericht komt uit op 17 mei Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 14 mei 17:00 uur insturen.**

**Misintenties graag tot en met maandag opgeven.**