



R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Geloofsgemeenschap St Martinus Hoogland

MARTINUSBERICHT

Nr: 11 24 tot en met 30 mei 2020

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt in de katholieke traditie ook wel **Wezenzondag** genoemd. Het betekent dat er extra aandacht is voor de weeskinderen.

Het is niet vreemd dat juist deze zondag is gekozen. Het is Hemelvaart geweest. De leerlingen bleven achter, Jezus was niet meer onder hen en zij voelden zich verweesd.

Geen leiding, niemand die voorop gaat, hoe moet het dan verder?

We zouden het misschien ook wel over de hedendaagse situatie kunnen zeggen: we voelen ons verweesd, geen vaste grond onder de voeten, letterlijk dreiging in de lucht. Politici en deskundigen uiten hun twijfel en onzekerheid maar moeten wel besluiten nemen. Er wordt om duidelijkheid gevraagd. Waar houden we ons aan vast, hoe te denken en te doen? Zeker als deze situatie leidt tot onzekerheid omtrent baan en inkomen ontstaat gepieker en onrust.

Christenen putten voor antwoorden op levensvragen uit de Bijbel, Joden uit de Torah en Moslims uit de Koran. Soms is er een wijsgeer –uit vroegere tijden- die heel actueel lijkt te zijn. De filosoof Seneca, die leefde in Rome toen Jezus rondtrok in het Beloofde

Land, dacht na over dood, geluk en ook over alledaagse dingen. Hij vindt dat je je niet door emoties moet laten leiden, dat het onnodig is bang te zijn voor de toekomst. Het gaat toch anders.

Aan de feiten zelf kunnen we niets doen, het gaat erom hoe je er mee omgaat, zegt hij. En voor hem hangt geluk niet af van gezondheid, rijkdom en succes. Nee, innerlijke rust en blijvend evenwicht geven je geluk. Rust en evenwicht, ook in moeilijke situaties.

Voor nu zou het betekenen dat we de kalmte bewaren, positief zijn en zo veel mogelijk de medemens helpen. Vriendschap is immers niet: wat heb ik aan jou? Maar veel eerder: wat kan ik voor je doen? Seneca is ook niet van de vele mensen, de menigte, de grootse zaken, het elkaar maar nadoen en meepraten. En dan nog iets: voor hem is de dood een gebeurtenis waar je geen invloed op hebt, dus zul je er ook niet bang voor zijn. Hij begrijpt wel dat de dood één van de universele menselijke angsten is die bijna ieders leven verstoort....

Voor wie meer over dit alles wil weten kan zoeken op de naam van de filosofische stroming waartoe Seneca behoorde: het Stoïcisme.

We zitten midden in de negenen-tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren. Het bidden van een noveengebied gedurende deze negen dagen kan rust geven, hoop geven en stil doen worden. In praktische zin kan het betekenen dat je dicht bij huis blijft, geduld en aandacht hebt voor wie het moeilijk hebben. Dat kan je partner zijn, je kind(eren) of mensen in de buurt.

We wachten, we bidden en hopen op goede berichten.

Volgende week is het Pinksteren.....

Ans Bruins

Gedicht van een parochiaan

Afgelopen weekend ontving ik van parochiaan Rie Voorburg het onderstaande gedicht. Dit werd voor jaren geleden gebruikt bij de Bijbelgroep. *Gerard Hilhorst.*

*'t Rozenhoedje had zo 'n plaats in
ons leven*

*Na 't huiswerk voor bedtijd dan
baden we even.*

*'t Werd fundament, 'n heel vast
patroon*

*Je waste je ziertje weer eventjes
schoon.*

*Nog, als de rozenkrans gaat door
mijn hand*

*Ben ik weer even bij vroeger beland.
Helaas is er nu het probleem van
het dwalen*

*Gedachten die zich niet tot bidden
bepalen*

*Gewoon, misschien een minuut of
tien*

*Je concentreren door niet om je
heen te zien ...*

*"Wees gegroet, Maria, vol van
genade"*

*Oh, daar staat nog een beker
chocolade.*

"De Heer is met u, gij zijt gezegend"

De zon is weg, en het regent,...

De was is droog, da's fijn, kan ik

(Vervolg)

*Nou Maria, ik moet me wel
schamen.*

*Eén tientje pas van dit Ave-gebed
En ik heb nauwelijks opgelet Lieve
Maria, wil we vergeven.*

*Ik ben zo bezig met dit leven
Waarin ik zoveel heb gekregen...*

Bad ik er tien? Of zijn het er negen ?

*Nou ja, eentje extras kan toch geen
kwaad,*

Ik beloof u dat het beter gaat.

*Nog veertig wees gegroeten om de
schade in te halen,*

*Me op u te richten, bij u te bepalen
Veertig is veel hoor, het regent
gestaag,*

*En ja hoor, daar is al de volgende
vraag:*

*Zijn boven de ramen wel
dichtgedaan*

Of zouden ze nog wijd openstaan?

Sorry Maria , "vol van genade"i

*U zou me, "gaan sluiten-" toch zeker
aanraden.*

vouwen,
Eerst 't rozenhoedje "onder de
vrouwen,
en gezegend is Jezus de vrucht van
uw schoot"
Na eeuwen nog steeds een wonder
zo groot.
"Heilige Maria, moeder van God"
"t Is wat he, Maria , toch geen
gering lot,
Gods moeder het zal je maar
overkomen.
Dot had u toch zelf nooit kunnen
dromen.
Ik zou er, denk ik, niet blij mee
wezen
En Gabriël zou me doen beven en
vrezen.
Och, kijk die beker daar nou nog
eens staan.
Mag ik, al biddend, naar de keuken
gaan?
Melk op 't aanrecht, zo wordt die
wel zuur...
" Bid voor ons zondaars, nu en in 't
uur
van onze dood" Nog ver, hoop ik.
Amen.

Dus even het bidden nu
onderbreken,
'n Klusje van niks, 't is zo bekeken.
" De Heer is met u ",daar was ik
gebleven.
Ik ga u nu alle aandacht geven.
-Ora et labora- bid en werk
Moet je dat scheiden ? Ben je zo
sterk ?
Of is bidden werken en deert het
niet
Aïs de aandacht je even ontschiet?
Een wees gegroet, zovele
gedachten,
Is een mens dan zo weinig bij
machte
Tot concentreren in je gebeden ?
is dat soms eigen aan het heden ?
Of is het een rare gewoonte
geworden ?
Wat is hier eigenlijk aan de orde ?
Brenge je hoofd je te vaak op hol ?
Met zoveel werelds denken te vol ?
Leer mij dan bidden wil ik u vragen.
Bidden met u, leer mij me gedragen.
't Gaat steeds weer mis, mis ik heb
al gedacht:
"k Geloof niet dat 't stoort, ik voel
dat u lacht!

Documentaire discussie online Hangijzers (uit de serie Kijken in de ziel)



Samen films kijken in de pastorie met een gesprek achteraf zit er deze maanden helaas niet in. Maar wij willen graag een andere vorm van kijken naar films en gesprek aanbieden. We hebben daarvoor gezocht naar enkele boeiende korte documentaires die genoeg stof tot napraten geven. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij Edith Vos of Josephine van Pampus

via mail. Wij sturen daarop een link van de betreffende documentaire die je vooraf zelf thuis kan bekijken.

Woensdagmiddag 27 mei van 15.00 – 16.00 uur organiseren wij een videogesprek met degenen die de documentaire ook hebben gezien. Daarvoor is het belangrijk dat je een goede internetverbinding hebt thuis. De documentaire die op 27 mei besproken wordt is Hangijzers, en komt uit de serie 'Kijken in de ziel'.

Er kunnen maximaal 8 mensen tegelijk meedoen aan het gesprek. Bij veel grotere belangstelling zoeken we naar meer data.

Opgave noodzakelijk bij; ivanpampus@casema.nl of edithvos@kpnmail.nl

Josephine van Pampus en Edith Vos

Wist u dat..

- Josephine van Pampus en Edith Vos inmiddels vierkante oogjes hebben van het zoeken naar een geschikte documentaire voor een online filmavond?
- de boekenkast met kinderboeken in de Sleutel door Wies Sarot aangepast is aan de tijd van het jaar? Iedereen kan daar kinderboeken lenen om te lezen of voor te lezen.
- Pastor Roderick een aantal jongeren inwerkt voor de bediening van de camera's tijdens de live-uitzendingen van de vieringen voor onze parochies?
- Josephine van Pampus met enkele oecumenische collega's een Pinksternoveen boekje heeft gemaakt, met een kaars en origami vlammetje?
- Suhail Tafur zich het hoofd breekt over de rechten van de liederen die we in de livestreamvieringen zingen?
- Pastor Mauricio Meneses heel veel weet over Oscar Romero?
- De besturen van de beide parochies gewoon doorvergaderen onder leiding van pastoor Skiba?
- Onze jongeren bedolven worden onder huiswerk en zelfs degenen die eigenlijk al geslaagd zijn, nog toetsen en opdrachten moeten maken?
- Pastoor Joachim alle bestelde radio's met de zender Radio Maria al kwijt is? Maar wil er nog iemand elke dag vanuit huis de mis bijwonen, rozenkrans en andere gebeden meebidden, dan kan hij weer nieuwe bestellen!
- Ook het team vol spanning de nieuwe instructies van de bisschoppenconferentie afwacht?

Kerk open a.s. zondag tussen 14-15 uur

Bezoekers kunnen voor het altaar een kaarsje opsteken, in stilte bidden, een gebedsintentie op schrijven, luisteren naar het orgel of naar gezongen liederen.

Ook is er een thematafel ingericht die deze week speciaal is gewijd is aan 9 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren; we wachten op de Geest die ons met Pinksteren is beloofd.



We krijgen 9 dagen de tijd en ruimte om ons gevoelig te maken voor de geestkracht die verscholen ligt in geloof en het leven.

Volgens oude traditie is het gebruikelijk om in die 'verweesde' dagen een noveen te bidden en daarbij een noveenkaars aan te steken die 9 dagen lang het vuur brandend houdt. Op de thematafel een gebedenboekje met eigentijdse teksten en een brandende noveenkaars.

Mariakapel open

De Mariakapel is elke dag voor u open. We stellen de thematafel en de brandende paaskaars zichtbaar op vanuit de Mariakapel.

Laat waaien die Geest van verbinding

We zijn op weg van Hemelvaart naar Pinksteren. Pinksteren, het



feest van het waaien van de geest van God, gesymboliseerd door de duif. Deze duif is nu ook te zien op het kerkplein van onze St Martinus. Aan de duif zijn draden verbonden, teken van verbinding, van banden smeden,

bruggen bouwen.

Wij willen jou vragen: hoe waait bij jou de geest van verbinding?

Wat brengt deze tijd jou? Waar word je blij van? Wat inspireert jou?

Wat heb jij opnieuw ontdekt? Waar haal jij kracht en moed uit? Wat wil je vasthouden en meenemen naar de komende tijd? Antwoorden (of tekeningen) kunt u schrijven op de duif die u vorige week kon vinden in het Martinusbericht. U kunt deze duifjes inleveren vanaf Hemelvaartsdag in een mand in de Mariakapel. De werkgroep



Viering o.l.v. Parochianen zal deze dan ophangen aan de draden van de duif buiten. Er liggen evt. ook nog blanco exemplaren in de kerk als u deze gemist heeft.

Komende Vieringen

De vieringen zijn te volgen als [video livestream](#) via katholiekamersfoort.nl of via de Facebook. [Kerkomroep](#) (kies Hooglanderveen/St. Joseph) en via de [Facebookpagina](#) van RK Amersfoort.

Misintenties, overlijdensberichten, collecte en bloemengroet

- Misintenties en overlijdensberichten worden opgenomen in dit Martinusbericht en afgelezen in de gezamenlijke OLVA-viering via de [kerkradio](#) en [online](#).
- Collecte: wilt u financieel bijdragen? Steun de parochie via bankrekening NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. RK Parochie OLVA. Alvast hartelijk dank.
- Bloemengroet
Het bloemetje van verbondenheid gaat a.s. zondag 24 mei naar mevrouw Groen-Coterlet Lijsterbeslaan 32 te Hoogland.

Kinderwoorddienst

Op website [Kinderwoorddienst](#) staan leuke verhalen over het evangelie en zijn er elke week verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen. Voor als we elkaar weer echt

mogen ontmoeten in de kerk. Graag horen we ook iets van jullie in deze gekke tijd; een tekening, een versje of verhaaltje. Alles mag! Je kunt het sturen naar: martinus.berichten@gmail.com

Oecumenische viering in Het Brandpunt

Livestream met alleen geluid: <https://live.hetbrandpunt.net/>

Liturgie:

https://drive.google.com/file/d/1i8S_McNXVDP4BWR8rhijSKZldrmznhG

Livestream met geluid en beeld: <https://youtu.be/eFYtT8os-k8>

Welkomstgroet voor de basisscholen



Samen met de Inham is vorige week het idee ontstaan om de weer geopende scholen in Hoogland een goede start toe te wensen. We bezochten 7 basisscholen en overhandigden hen een mooie kaart met tekst en een gedicht, en een bloemetje; als een welkomstgroet na de vele weken van thuis zijn en op afstand moeten leren via beeldschermen. Voor de kinderen was het heel fijn in de klas te kunnen zijn. De juffen en meesters hadden hen ook gemist. Eindelijk weer samen spelen en leren. We hopen dat het nu, en in de toekomst, goed gaat jullie allemaal!

Pastoraatsgroep St. Martinuskerk, Ans Kruisselbrink-Borgonjen

Pastoraatsgroep De Inham, Martin Snaterse, Heleen Bultuis, Dick van der Tang.



Ontvangst van de attentie bij de Bieshaar en De Langenoord.

In gesprek met Corrie van Middelaar

Deze bijzondere tijd van de corona brengt ons op een andere manier samen. Dit merkt Corrie van Middelaar ook en zij vertelt daar het e.e.a. over. We hebben daarom een opname gemaakt bij



de gedenksteen die zich aan de buitenzijde bevindt van het priesterkoor van onze kerk (zie hierboven). Zij had deze plek gekozen vanwege de mooie bomen en de stilte die zij hier om haar heen voelt.

Corrie is nauw betrokken bij een aantal activiteiten in onze geloofsgemeenschap

Sint Martinus. Maar zij is ook actief bij de Zonnebloem voor de afdeling Hoogland-Nieuwland.

Verder is zij ook nog eens mantelzorgster voor een goede vriendin.



“Voor een moment van bezinning, rust en zeker de ontmoeting. De verbondenheid met elkaar.”

“Corona. Ik heb voor mezelf geprobeerd, en dat probeer ik ook vast te houden, om mij niet door angst te laten leiden en dat ik

daarin vastzuig. Maar ik probeer in realiteit en met een vaste afstand naar elkaar dit te respecteren. Het is stil in deze tijd en in het weekend, want er zijn geen diensten meer en dat geeft voor mij een ander gevoel. Ik ga naar de Sint Martinuskerk voor een moment van bezinning, rust en zeker de ontmoeting. De verbondenheid met elkaar!”

Dit is de laatste bijdrage in deze serie: I

In gesprek met Corrie kunt u zien op het YouTube kanaal van de Geloofsgemeenschap Sint Martinus, of open deze via deze link

https://www.youtube.com/watch?v=Aw29LV_fyMY

De komende tijd gaan we het hebben over Harte Wensen.

Wie helpt ons met een schilderklusje?



In deze tijd van bijzondere verbondenheid gaan veel klusactiviteiten door in en rondom de Martinus. Zo zijn bijvoorbeeld de terrastafels opgeknapt door de tuinploeg, is de cateringgroep druk bezig geweest met schoonmaken en is er een mooie

natuurstenen entree aangelegd bij de grote kerkdeuren.

Graag willen we nu de plafonds van de toiletruimtes achter in de kerk nog oprissen. Het is eenvoudig schilderwerk. Met een roller het plafond voorzien van een nieuw laagje witte verf. Afplakken is niet nodig omdat het een zwevend plafond is. In een halve dag is de klus gefikst.

Wie heeft er tijd, zin en vaardigheid om dit te verzorgen. Weet dat we blij met je zijn! Meer info kun je krijgen bij Ad van Dijk
Mobiel: 06-10717871

Zindex033.nl

Activiteiten op zindex033.nl worden wekelijks geactualiseerd.

OVERLEDEN

Op 16 mei jl. is op 86-jarige leeftijd overleden

Mevrouw Adriana Margaretha (Sjaan) Tolboom - Eijbergen.

Zij woonde op de Zandkamp nr. 117 in Hoogland.

Haar uitvaart en begrafenis vinden in besloten kring plaats op vrijdag 22 mei.

+GEBEDS - EN MISINTENTIES

Zondag 24 mei 2020

Jaargedachtenis:

- Eric Hartman.

Misintentie:

- Odile Bruggink;
- Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - van den Tweel:
- Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
- Ouders Ten Hoedt - Van Rijsewijk en Monique, schoonouders van der Linden en Jola

Zondag 31 mei 2020

Misintentie:

- Odile Bruggink;
- Cecilia van Dijk - van Dijk;
- Ouders Van de Grootevheen - De Groot;
- Gijs Hartman;
- Annie Kok - Houdijk;
- Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk.

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:

NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v.

Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com

e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com

e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com

website: <http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/>

Het volgende Martinusbericht komt uit op 31 mei 2020. Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 28 mei 17:00 uur insturen.

Misintenties graag tot en met maandag opgeven.