

# DE ZANDLOPER

www.xaveriusamersfoort.nl

Eénendertigste jaargang nummer 4

3 mei 2020

Goed te weten

\* Voor (hulp)vragen of een rustig gesprek met één van de medewerkers kunt u altijd contact opnemen met de pastorie. Dat kan via Sytze van der Velde tel.033 4721705 of [pg.sytze@xaveriusamersfoort.nl](mailto:pg.sytze@xaveriusamersfoort.nl)  
\* Dit nummer kunt u ook bellen als vervoer van en naar de kerk gewenst is!

## Vieringen in coronatijd

Met de beperkingen in de coronatijd zullen we nog wel enige tijd te maken hebben. We zijn gewoon om op zondag om 10.30 uur bijeen te komen in de geloofsgemeenschap om inspiratie op te doen aan de hand van verhalen uit de Bijbel, een overweging, door te bidden en door samen te zingen. Dit hebben we de laatste vier weken op zondag via de site met een 'papieren' versie en enkele gezongen liederen gedaan. We willen de vieringen op zondag continueren, maar dan op een andere manier. In ons geloof vormen we samen een gemeenschap. De verbondenheid met elkaar en het betrokken zijn op elkaar zijn belangrijke aspecten in

ons samenkomen. Het is zeker in deze periode van essentieel belang om die betrokkenheid op elkaar in stand te houden.

Op de zondagen zullen er korte vieringen met beeld en geluid op de site worden gezet. Hiervoor houden we de tijd van 10.30 uur aan. De viering tref je op de site [www.xaveriusamersfoort.nl](http://www.xaveriusamersfoort.nl). Klik op "in coronatijd". Helaas is de geluidskwaliteit van de muziek soms nog niet goed; er wordt aan gewerkt en we hopen dat het volgende keren beter gaat.

Om verbondenheid vorm te geven en parochianen de gelegenheid te geven actief betrokken te zijn, vragen we om voorbeden op te

geven. Dat is mogelijk tot vrijdag 12.00 uur. De voorbeden kunnen gestuurd worden naar [tzandbidt@protonmail.com](mailto:tzandbidt@protonmail.com)

Ook willen we graag weten hoe je deze manier van 'samen' vieren ervaart. Wat betekent deze manier van vieren voor je, waar heb je behoefte aan in deze tijd dat we niet fysiek bijeen kunnen komen.

En ook de bloemengroet willen we weer wekelijks naar iemand brengen namens onze geloofsgemeenschap. Zowel je reactie op de vieringen als namen voor de bloemengroep kun je sturen naar [tzandreactiecorona@protonmail.com](mailto:tzandreactiecorona@protonmail.com)

## Collecte in coronatijd

De collecte is voor de eigen geloofsgemeenschap en een goed doel. In deze periode van corona zal 40% van de collecte

bestemd zijn voor het pastoraat van de Franciscus Xaverius en 60% voor het goede doel van de zondag.  
Banknummer:

NL98RABO0135117739  
t.n.v. Parochie OLVA ten behoeve van Franciscus Xaverius.

## Ontmoeting in tijden van isolatie

In deze barre tijden zijn velen van ons alleen. We kunnen niet meer vanzelfsprekend met elkaar een praatje maken of elkaar ontmoeten. Ook niet in onze geloofsgemeenschap op 't Zand. Vrijwel alles ligt stil. Maar er zijn wel andere mogelijkheden. Via de laptop, of tablet kunnen we contact met elkaar leggen en

onderhouden. Vanaf komende maandag 20 april om 16.00 uur kunnen we elkaar ontmoeten en in gesprek gaan. Hoe? Door op deze verbinding te drukken op je computer of tablet: <https://meet.jit.si/groepsgeprekxaverius>  
We gaan met elkaar in gesprek over hoe we deze tijd beleven. Hoe het met ieder gaat, en wat dat betekent voor

ons geloof. Er kunnen telkens zeven mensen meedoen. Mochten er meer deelnemers zijn, dan splitsen we de groep, zodat ieder mee kan praten.

Technisch: test tevoren de microfoon en camera van je pc of tablet. Lukt dat niet, dan kun je even bellen naar Cor Arends 06- 243 29 126. Het liefst uiterlijk een half uur tevoren (15.30 uur).



In dit nummer:

HAKA

2

In memoriam  
Wim de Grefte

2



Geloofsgemeenschap  
Sint Franciscus Xaverius  
behorend tot  
Parochie Onze Lieve Vrouw  
van Amersfoort

't Zand 31  
3811 GB Amersfoort

Telefoon: (033) 4721705

E-mail secretariaat:  
secretariaatsfx@gmail.com

Website geloofsgemeenschap:

www.xaveriusamersfoort.nl

NL39 INGB 0000177507

tnv RK Parochie OLVA

Franciscus Xaverius  
te Amersfoort

Website parochie OLVA:

www.katholiekamersfoort.nl

## Gastvrij en spiritueel in stad en regio

### Overleden:

17 april  
Ben Smeeing  
(94 jaar)



## Toch weer (een HAKA)

Voorzichtig pak ik de draad weer op. Ben erg ziek geweest. Een val in mijn kamer met een gescheurde rib en een longontsteking in het ziekenhuis. Eenzame nachten en angstige momenten. De driedaagse nier-dialyse houdt mij zo, dat ik toch nog van het leven kan genieten. En dan zijn er mijn broers en zusters, die bleven in mij geloven. Zij stuurden lieve kaartjes en maakten gebruik van allerlei communicatie middelen. En wat deed ikzelf om op de been te blijven? Ik probeer het puzzelen weer op te pakken en wat te lezen. Dat laatste is niet zo eenvoudig. Soms dansen de letters voor mijn ogen. Onthouden wat je gelezen hebt, is een fictie. En

dan verval je vaak in gepieker. Wat zal het worden als het corona virus als ongenode gast in je lijf komt. Wat gaat er gebeuren als je heel erg ziek wordt? Mag ik dan inslapen? Allemaal vragen, die ik een jaar geleden mij niet gesteld heb. Ja, ik denk steeds vaker na over die vragen. Ik hoop dat de lieve mensen, die mij nu omringen en voor mij zorgen, hun verantwoordelijkheid nemen.

Vaak neem ik mijn bijbeltje en sla dat open bij het boek van de psalmen. Dat geeft rust. Vroeger moest je brevieren en psalmen lezen in het latijn. Nu zijn er gelukkig mooie vertalingen. Vandaag besluit ik met psalm 121.

*Ik hef op naar de bergen mijn ogen: Van waar zal komen de hulp?*

*De hulp komt mij van de Heer. Die gemaakt heeft hemel en aarde. Hij laat niet wankelen uw voet, niet sluimeren zal uw behoeder. Zie, niet sluimert, niet slaapt de behoeder van Israel. De Heer, hij is uw behoeder. De heer is uw schaduw aan uw rechterzijde. De dag zal de zon u niet steken, noch de maan in de nacht. De Heer zal U behoeden voor alle kwaad; behoeden wil hij uw ziel. Hij behoedt uw uitgaan en ingaan van thans tot in eeuwigheid.*

HAKA

## In memoriam Wim de Grefte



weken later het coronavirus haar verwoestende werk deed bij Wim? Het intense verdriet van afscheid moeten nemen zonder de nabijheid die je zo graag had gewild maakten deze weken schrijnend onmachtig – uitgerekend bij Wim, de familiemens.

Maar deze dagen bleek ook dat het fundament van de liefde, dat Wim met Jeanne heeft neergelegd in het "de Grefte bos", staat als een huis. Bij alle verdriet kwamen de verhalen naar boven, de eigen-wijsheid van Wim, zijn betrokkenheid en bovenal de dankbaarheid voor wie Wim is geweest.

Afgelopen woensdag hebben wij noodgedwongen in hele kleine kring afscheid van Wim genomen. Dat is bizar, juist voor Wim die zo verknocht was aan de gemeenschap op 't Zand. Waar hij bestuurlijke taken had, maar ook als lector bijdroeg aan de liturgie.

Het verhaal van de liefde uit 1 Korinthe 13 stond centraal: geloof en hoop – maar de liefde is de grootste. Met prachtige woorden van Ignas, gedragen door de kinderen

Guido, Timo en Oda, pianospel en woorden van de kleinkinderen werd Wim alle eer gegeven. De afstand die we moesten houden van elkaar in de aula van Rusthof werd verbonden met een rood lint: we laten elkaar niet los.

Voor de zegening en bewieroking van Wim klonk het lied dat de verbinding met de Franciscus Xaveriuskerk gaf;

*Die mij droeg op adelaarsvleugels,*

*Die mij hebt geworpen in de ruimte en als ik krijsend viel mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid totdat ik vliegen kon op eigen kracht.*

Zo droegen wij Wim over in de handen van God, met de woorden die boven de rouwkaart staan van Wim: dat hij mag schuilen bij de Eeuwige, de God van leven.

Dat de Eeuwige Jeanne, kinderen en kleinkinderen nabij mag zijn.

Josephine van Pampus

Nog geen maand geleden vierden Jeanne en Wim hun 60 jarig huwelijksfeest met alle kinderen en kleinkinderen om hen heen en met de wijze van dit samenzijn had je de 'familyman' Wim geen groter plezier kunnen doen. Want in alles wat Wim heeft gedaan in zijn leven, waar hij zich hard voor maakte, en hoe hij heeft gewerkt om uit het leven te halen wat er voor hem inzat, was zijn basis Jeanne, de kinderen met aanhang en de kinderen van de kinderen. Twee bomen waren wij, vertelde Jeanne, geworteld in elkaar met een uitgroeiend bos om ons heen.

Wie had toen kunnen vermoeden dat een paar

## Let op! De volgende Zandloper verschijnt op 7 juni 2020. Kopij uiterlijk 31 mei 2020.

De Zandloper verschijnt in ieder geval elke maand en verder wanneer er op korte termijn iets te melden is, of wanneer er zich belangrijke ontwikkelingen voordoen.

Redactieadres: redactiefsfx@gmail.com. Bezoek ook de site van onze geloofsgemeenschap voor het laatste nieuws: www.xaveriusamersfoort.nl. Ook op Facebook (Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius) en Twitter (SFXoptZand) kunt u ons vinden.

De site van Vereniging Geloofsgemeenschap 't Zand is: www.geloofsgemeenschaptzand.nl

