



**Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland**

## **MARTINUSBERICHT**

Nr. 12, 7 juni - 13 juni 2020

*Tijdens de digitale Pinksterviering afgelopen zondag heeft Pastoor Joachim Skiba een mededeling gedaan inzake het bestuursvoorstel om de Martinus kerk aan te wijzen als Eucharistisch centrum.*

*Daarom is er afgelopen zondag een extra digitale versie verschenen van het Martinusbericht met dit bestuursvoorstel.*

*Deze editie is echter niet in gedrukte versie beschikbaar gekomen; daarom hierbij nogmaals de tekst van de locatieraad en de pastoraatsgroep.*

### ***Sint Martinus wordt nieuw Eucharistisch Centrum***

#### **Sint Martinus wordt nieuw Eucharistisch Centrum**

Vorig jaar april startte een intensief traject. Aan alle geloofsgemeenschappen werd gevraagd een lijst met vragen te beantwoorden over het aantal kerkbezoekers, financiën, vitaliteit en betrokkenheid vrijwilligers. Al deze gegevens zijn meegenomen in het uiteindelijke, moeilijke besluit van het parochiebestuur om het Eucharistisch Centrum te verplaatsen en de Heilige Kruiskerk te sluiten en te onttrekken aan de eredienst, dat op 15 december 2019 bekend is gemaakt. Er volgde een periode van ongeloof, pijn, verdriet en het gevoel van onrecht. Daar is veel over gesproken,

waardoor ook de ruimte is ontstaan om te starten met de zoektocht naar een nieuwe locatie voor het Eucharistisch Centrum.

### **Raadpleging lokale achterban**

Wij hebben het Parochiebestuur gemeld dat wij het belangrijk vonden om dit zorgvuldig te doen en hebben daarvoor de tijd gekregen om aan alle werkgroepen en parochianen hun mening te vragen.

Het resultaat daarvan heeft geleid tot een document aan het Parochiebestuur, waarin wij hebben aangegeven in beginsel positief te staan tegenover de opdracht om Eucharistisch Centrum te worden én een warm thuis te bieden aan de mensen, die met de sluiting van de Heilige Kruiskerk hun kerkplek verliezen.

### **De identiteit van de Sint Martinus**

Er waren echter nog wel **vragen en zorgen**. De belangrijkste op het gebied van *het gebruik van de kerk en de pastorie buiten de eucharistievieringen* om en het *bestaansrecht van vieringen onder leiding van parochianen*. Wij hebben immers een grote groep lekenvoorgangers, die zeer actief is o.a. in gebedsvieringen, woord- en communievieringen, familievieringen en uitvaarten. Deze vieringen willen wij als geloofsgemeenschap niet verliezen. Verder waren er zorgen over mogelijk “strengere regels”, die het *karakter en identiteit van onze gemeenschap* zouden kunnen veranderen. Wij zijn ervan overtuigd dat het van vitaal belang is de lokale gemeenschap levendig en herkenbaar te houden door diversiteit en blijvend vernieuwend te zijn.

### **Het uiteindelijke besluit**

Wij hebben aangegeven het uitermate belangrijk te vinden om vóór definitieve besluitvorming met het Parochiebestuur in overleg te gaan over onze vragen en zorgen. Afgelopen woensdag 27 mei heeft de Locatieraad en de Pastoraatsgroep een overleg gehad met pastoor Skiba en een aantal andere leden van Parochiebestuur over deze zorgen en vragen. Dat was een vruchtbaar en openhartig

gesprek, zodat wij in de vergadering 'ja' durfden te zeggen tegen de opdracht om het Eucharistisch Centrum te worden. Op donderdag heeft het Parochiebestuur hierover opnieuw gesproken en het voorgenomen besluit genomen om de St. Martinus aan te wijzen als nieuwe Eucharistisch Centrum. Vrijdagavond heeft het Parochiebestuur in een onlinebijeenkomst alle geloofsgemeenschappen het besluit medegedeeld. In het Pinksterweekend zal dit voorgenomen besluit ook naar het bisdom worden gestuurd voor officiële goedkeuring.

### **Vertrouwen in de toekomst**

Wij zijn het Parochiebestuur dankbaar voor het vertrouwen dat zij hiermee heeft uitgesproken om de St. Martinus aan te wijzen als nieuwe Eucharistisch Centrum. De geloofsgemeenschap St. Martinus staat open om mensen, die hun kerk zien sluiten, een echt welkom te geven. Wij zien het als een opdracht, een **roeping**, om dit waar te maken. Het motto daarbij is: Samen opnieuw beginnen! Een balans vinden tussen het 'nu' en 'straks', zodat wij samen op weg blijven gaan naar een vitale parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en tevens ook de kerk van morgen kunnen zijn. Geen zij, maar wij!

### **Samen opnieuw beginnen**

Wij vinden het belangrijk dat de opdracht gezien wordt als een gezamenlijke opdracht voor Pastoraal Team, Parochiebestuur en **alle** geloofsgemeenschappen. Voor iedereen zal er een verandering zijn. Emoties zullen hier zeker ook een rol spelen. Zowel voor de kerkgangers als de mensen die ook vrijwilliger willen zijn in het nieuwe EC. Er komt veel werk op ons af. Hiertoe wordt een *Transitieteam* gevormd, dat wordt samengesteld uit Pastoraal Team, Parochiebestuur, mensen uit de Heilige Kruiskerk, de Henricuskerk, de Heilige- Geestkerk en de Sint Martinus. Ook de andere geloofsgemeenschappen zijn uitgenodigd gezamenlijk de overgang te begeleiden.

Wij zijn ervan overtuigd dat met onze inzet als geloofsgemeenschap, een goede begeleiding van het transitieteam en een realistisch tijdpad dit succesvol te realiseren zal zijn. Het transitieteam wil snel aan de slag. Daarbij is het streven om het nieuwe Eucharistisch Centrum gevormd te hebben voor het einde van het kerkelijk jaar.

**SAMEN OPNIEUW BEGINNEN**, dan moet het lukken!

Namens Locatieraad en Pastoraatsgroep  
Han van Schagen

### ***Parochiebestuur wijst St. Martinuskerk aan als toekomstig Eucharistisch Centrum***

Het bestuur van de Onze Lieve Vrouw van Amersfoort heeft de St. Martinuskerk in Hoogland aangewezen als nieuw Eucharistisch Centrum van de parochie. Hiermee volgt het bestuur mede het advies van het pastoraal team. Het bisdom moet de nieuwe locatie nog wel goedkeuren. [Lees verder](#)>>

## ***Pinksteren***



Het was Pinksteren  
Er waait een nieuwe  
geest...  
Dat vuur van het begin  
Wij ademen het in..

zijn de woorden van een Pinksterlied. Vijftig dagen na Pasen vierden we Pinksteren.

De leerlingen van Jezus, eerst nog verweesd en bang, ontvangen kracht en moed. De Heilige Geest daalt over hen neer. Ze raken geïnspireerd, ze worden zelfs enthousiast (geestdriftig) en durven de ramen en deuren te openen en gaan naar buiten.

Er is aan ons als Martinusgeloofsgemeenschap gevraagd Eucharistisch Centrum te worden. We hebben ja gezegd, maar we kunnen het niet alleen.

„Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken gaf”, staat er in het bijbelboek de Handelingen der Apostelen.

De apostelen zijn zich bewust van een positieve boodschap, stralen dat ook uit en worden door een ieder verstaan. Dat positieve geeft energie, maakt vurig en doet verbinden! Dat is wat we nodig hebben om onze opdracht handen en voeten te geven.

In verschillende bijbelverhalen wordt de Heilige Geest uitgebeeld als een duif, een goede en betrouwbare boodschapper.

De afbeelding van een duif is ook deze dagen nog te zien boven de grote deuren van de St. Martinuskerk om te laten weten dat mensen van de Martinus, juist in deze tijd, de verbinding zoeken. Het staat ook op de vlaggen die overal in het dorp waaien: Met elkaar, voor elkaar.

Je zou het de profane betekenis van Pinksteren kunnen noemen, een horizontale verbinding tussen de mensen. Het zijn de woorden die onze geloofsgemeenschap wil uitstralen: dienstbaar, aanwezig, aandachtig, gastvrij.

Er is ook een verticaliteit: de verbinding naar boven, naar dat wat boven ons uitstijgt, het spirituele, het goddelijke. De verbinding met God is de sacrale betekenis. Wij kunnen ons dat verticale en dat horizontale bewust zijn, iedere keer als we het kruisteken maken. Die bewegingen van boven naar beneden, van links naar rechts, kruisen elkaar in de nabijheid van ons hart.....

Laten we elkaar kracht en wijsheid wensen en bidden tot die Geest.  
Veni Creator Spiritus,  
Kom Schepper Geest,  
daal tot ons neer,  
vervul ons hart  
met hemelse barmhartigheid,  
zo staat er in dat prachtige andere lied dat ook na Pinksteren nog  
gezongen kan worden.

Ans Bruins

### ***Vieringen vanaf 1 juli***

Het parochiebestuur en pastoraal team hebben in goed overleg besloten om de kerkgebouwen van onze parochie per 1 juli weer open te stellen voor vieringen. Met beperkingen en maatregelen, dat wel. De komende dagen maken alle geloofsgemeenschappen de plannen 'op maat'. [Lees verder](#)>>

### ***Kerk open a.s. zondag tussen 14-15 uur***

Bezoekers kunnen voor het altaar een kaarsje opsteken, in stilte bidden, een gebedsintentie op schrijven, luisteren naar het orgel of naar liederen.

### **Mariakapel open**

De Mariakapel is elke dag voor u open. We stellen de thematafel en de brandende paaskaars zichtbaar op vanuit de Mariakapel. Ook kunt u daar de meest recente versie van het Martinusbericht ophalen.

## ***Komende Vieringen***

De vieringen zijn te volgen als [video livestream](#) via [katholiekamersfoort.nl](http://katholiekamersfoort.nl) of via de Facebook. [Kerkomroep](#) (kies Hooglanderveen/St. Joseph) en via de [Facebookpagina](#) van RK Amersfoort.

### **Misintenties, overlijdensberichten, collecte en bloemengroet**

- Misintenties en overlijdensberichten worden opgenomen in dit Martinusbericht en afgelezen in de gezamenlijke OLVA-viering via de [kerkradio](#) en [online](#).
- Collecte: wilt u financieel bijdragen? Steun de parochie via bankrekening NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. RK Parochie OLVA. Alvast hartelijk dank.
- Bloemengroet  
Het bloemetje van verbondenheid gaat a.s. zondag 7 juni naar de familie Kuijer, Zevenhuizerstraat 60 te Hoogland.

### **Kinderwoorddienst**

Op website [Kinderwoorddienst](#) staan leuke verhalen over het evangelie en zijn er elke week verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen. Voor als we elkaar weer echt mogen ontmoeten in de kerk. Graag horen we ook iets van jullie in een tekening, een versje of verhaaltje. Alles mag!

Je kunt het sturen naar: [martinus.berichten@gmail.com](mailto:martinus.berichten@gmail.com)

### **Oecumenische viering in Het Brandpunt**

Livestream met alleen geluid: <https://live.hetbrandpunt.net/>

Liturgie: <https://drive.google.com/file/d/1LWoM81YBZ6CjWHBU1Ok0yniFbmHM5Xjz>

Livestream met geluid en beeld: <https://youtu.be/3dpm7heOy1s>

## Bericht vanuit de St. Josephkerk

Komende zondagochtend, 7 juni, is er geen livestream- viering vanuit de St..Josephkerk.

De Eucharistieviering die door KRO/NCRV om 10:00 uur wordt uitgezonden op NPO 2, komt deze zondag vanuit de H. Nicolaaskerk in Baarn. Pastoor Skiba is voorganger.

## Weekendvieringen parochies Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en HH. Martha en Maria

De vieringen zijn te zien via [www.facebook.com/RKEemland](http://www.facebook.com/RKEemland) en [www.katholieamersfoort.nl](http://www.katholieamersfoort.nl)

Steun de parochies via [www.rkcollecte.nl](http://www.rkcollecte.nl)

	<b>Ochtendviering (09:30 uur)</b>	<b>Avondviering (17:00 uur)</b>	
<b>Zondag 7 juni</b>	Geen livestream viering. pastoor Joachim Skiba gaat voor in de Eucharistieviering om 10:00 uur op NPO 2	<ul style="list-style-type: none"><li>• pastor Roderick Vonhögen</li><li>- internationale mis</li></ul>	
<b>Zondag 14 juni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• pastor Roderick Vonhögen + diaken Frank Sieraal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• pastor Roderick Vonhögen</li><li>internationale mis</li></ul>	<i>Sacraments dag</i>
<b>Zondag 21 juni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• pastor Mauricio Meneses + diaken Frank Sieraal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• pastor Roderick Vonhögen</li><li>internationale mis</li></ul>	
<b>Zondag 28 juni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• pastor Roderick Vonhögen + diaken Jan Nieuwenhuizen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• pastor Roderick Vonhögen</li><li>internationale mis</li></ul>	



## ***Teamberichtjes 3 juni 2020***

Wist u dat

- er met de besturen druk vergaderd wordt over het samen weer gaan vieren op 1 juli?
- er voortaan na iedere bijeenkomst schoongemaakt moet worden in onze gebouwen?
- in Amersfoort- Noord kinderen op vlammenjacht zijn geweest? Ze hingen voor de ramen en Jetze heeft ze op één na alle 31 gevonden!
- de site van jongkatholiekamersfoort.nl een nieuwe uitstraling krijgt?
- de vormselwerkgroep Amersfoort onder leiding van Edith Vos volop aan het plannen is voor volgende jaar en dat er een vacature in de groep is?
- Wies Sarot kinderactiviteiten aan het opstarten is, zoals Kleuterkerk en Eerste Communievoorbereiding?
- er in het bisdomblad 'Op tocht' een foto staat van een diakenkandidaat die na de zomervakantie in onze parochies stage komt lopen?
- Suhail Tafur herbruikbare mondkapjes aan het sparen is om straks weer met het OV de verschillende locaties te kunnen bezoeken?
- Mauricio Meneses De Pest van Camus herlezen heeft en dit boek aan ons allen aan kan bevelen?
- Frank Sieraal nog nooit in zoveel tuinen koffie heeft gedronken?
- Pastoor Skiba zijn mail gelukkig weer op orde heeft?

## ***Ken uw vrijwilliger Ria Roest***

Onze geloofsgemeenschap heeft een scala aan vrijwilligers die op een of andere manier betrokken zijn bij onze mooie geloofsgemeenschap. Dit keer hebben we Ria Roest benaderd voor

de rubriek: Ken uw vrijwilliger. Haar verhaal is te zien op het youtube kanaal Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland.



### **Zeg het met bloemen**

Ria is sinds 2019 vrijwilliger in de geloofsgemeenschap Sint Martinus. Zij verzorgt samen met 10 andere vrijwilligers de bloemversiering in deze kerk. In deze korte reportage vertelt zij enthousiast hoe mooi en gezellig dit is vanuit het bloemenhuisje. De versiergroep heeft een rooster en een of twee personen hebben op een vrijdag dienst. De highlights voor deze groep zijn wel de grote gebeurtenissen in onze kerk, zoals: Pasen, Pinksteren, sacramentsdag en kerstmis. Zij vertelt daar het volgende over: “En wat het leuke is wel dat voor kerstmis alles uit de kast wordt gehaald. Je moet dan denken aan kersttakken, coniferen en ander groen wordt verzameld. Hiermee willen we dan de kosten voor onze kerk in de hand houden.” Ook laat ze zien wat de rol is van Bertus Smink. Hij is ‘de piloot’ van deze werkgroep.

Het gehele verhaal van Ria is te zien door deze link aan te klikken: <https://www.youtube.com/watch?v=UqsHprcemjA>

## GEBEDS - EN MISINTENTIES

### Zondag 7 juni

#### **Jaargedachtenis:**

- Antonius Cornelis Samuels;
- Dhr. Van Straalen.

#### **Misintentie:**

- Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
- Jeroen van Ophoven;
- mevr Annie Blaauwgeers - Plas uit dankbaarheid voor een spoedig herstel.

### Zondag 14 juni

#### **Jaargedachtenis:**

- Jan van Middelaar.

#### **Misintentie:**

- Antonius Gerbrand Eggenkamp;
- Henk van den Heuvel;
- Jan van 't Klooster, Rita en Annelies;
- Annie Kok - Houdijk;
- Jan en Bertha van Middelaar - Hilhorst;
- Jans van Middelaar - Hilhorst;
- Gerbrand Voorburg en familie;
- Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen van de Grootevheen.

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:

NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v.

Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: [martinus.berichten@gmail.com](mailto:martinus.berichten@gmail.com)

e-mail voor misintenties: [martinus.intenties@gmail.com](mailto:martinus.intenties@gmail.com)

e-mail ledenadministratie: [centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl](mailto:centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl)

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: [martinus.locatie@gmail.com](mailto:martinus.locatie@gmail.com)

website: <http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/>

***Het volgende Martinusbericht komt uit op 14 juni. Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 11 juni 17:00 uur insturen.***

***Misintenties graag tot en met maandag opgeven.***