



Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland

MARTINUSBERICHT

Nr 14 5 juli 2020

MEDEDELINGEN

***Vieringen weer mogelijk in de St. Martinus
Nog even alles op een rijtje***

We mogen weer vieren. De vieringen zullen om 9.00 uur aanvangen. Dat is vroeger dan u gewend bent, maar het is noodzakelijk omdat men verwacht dat b.v. het uitreiken van de communie veel meer tijd in beslag zal nemen.

Reserveren

Om te voorkomen dat het aantal kerkgangers groter wordt dan het maximaal aantal toegestane mensen, dient u een plekje reserveren. Dat kan op twee manieren:

1. Via het online reserveringssysteem: kies kerklocatie, kies datum en vul uw gegevens in; uw reservering wordt bevestigd met een mailbericht. Het systeem is beschikbaar op de website www.katholiekamersfoort.nl Daar staat ook een instructie. Reserveren kan tot 24 uur voor de viering én als het maximum nog niet bereikt is;
2. Indien u niet de mogelijkheid heeft om het online reserveringssysteem te gebruiken, dan kunt u op

maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur via het nummer van de gastvrouwen op De Pastorie reserveren. Het telefoonnummer is: 033-4801223

Wellicht ten overvloede, maar voor u gaat reserveren moet op alle onderstaande vragen het antwoord 'nee' zijn:

- Heeft u nu corona?
- Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
- Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
- Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?
- Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

Indien een vraag met 'ja' wordt beantwoord, verzoeken wij u **niet** te reserveren!

Entree vieringen

U komt binnen **via de grote deuren**.

U wordt u welkom geheten en gecontroleerd of u hebt gereserveerd. Helaas is het **niet mogelijk** om de viering bij te wonen als u **niet** hebt gereserveerd.

Aan u zullen opnieuw bovenstaande gezondheidsvragen gesteld worden.

Bij verkoudheidsklachten en/of koorts zal u gevraagd worden niet deel te nemen aan de viering.

Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren. Hiervoor staat een **contactloze** desinfectiedispenser bij de ingang van de kerk.

Alleen één hand kort onder de dispenser houden is voldoende!



Hierna krijgt u door de coördinator een plek in de kerk aangewezen. Het is dus **niet** mogelijk een eigen plek te zoeken. De plek is aangeduid met een rood hartje. U neemt als u alleen bent, plaats **achter** het hartje. Bent u met zijn tweeën of meer, dan krijgt u een plek tussen twee hartjes aangewezen.

Er is geen intentieboek aanwezig. Wel kunt u thuis een intentie schrijven en meenemen naar de kerk. Achter in de kerk zal een mand staan, waarin uw intentie kan worden gelegd. De wijwaterbakjes zijn leeg.

Tijdens de viering

In de kerk wordt zo min mogelijk gesproken en wordt er door de kerkgangers **niet** meegezongen met de liederen. Dit om verspreiding van vochtdeeltjes zo laag mogelijk te houden.

Bij kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.

We geven elkaar niet de hand bij de vredeswens.

Er zal geen collecte tijdens de viering zijn. Een bijdrage kan ook van te voren worden gegeven via de website katholiekamersfoort.nl of na afloop in de collecteschalen achter in de kerk.

De communie zal door de celebrant uitgereikt worden aan de mensen in de banken. De celebrant draagt hierbij gezichtsbescherming en reikt de hostie uit met een liturgisch pincet. De mensen die de heilige communie willen ontvangen, zal gevraagd worden te gaan staan. De celebrant zal gebruik maken van de lege rij banken.

Het is niet mogelijk om tijdens de viering gebruik te maken van toilet achter in de kerk.

Na afloop viering

De kerkgangers zullen rij voor rij, achterste banken eerst en zo naar voren, de kerk via de grote deuren verlaten. Napraten/ontmoeten op het kerkplein kan, mits de 1,5 m wordt aangehouden. Bij **mooi/droog** weer zal er ook een mogelijkheid zijn om elkaar (op 1,5 m) te ontmoeten in de pastorietaan. Hier zal door de mensen van de catering koffie/thee en eventueel suiker en melk aangeboden worden.

Aandachtspunt

De gegevens, die u bij reservering hebt gegeven, worden maximaal 3 weken bewaard. Bij een (mogelijke) besmetting met COVID 19 van een kerkganger zullen alle vieringen in de bezochte locatie tot nader order stopgezet worden en de kerkgangers, die in dezelfde viering zijn geweest als de mogelijk besmette persoon, zullen geïnformeerd worden. Vandaar dat uw gegevens tijdelijk worden bewaard.

Het is belangrijk dat we samen de discipline hebben om de richtlijnen van het RIVM na te leven. Dat biedt de grootste kans om weer samen te vieren en elkaar te ontmoeten in de St. Martinus. SAMEN VOOR ELKAAR!

Namens Locatieraad en Pastoraatsgroep,
Han van Schagen

Samen opnieuw beginnen

Bijna een half jaar na de mededeling dat het Eucharistisch Centrum verplaatst gaat worden en de Heilig Kruiskerk aan de eredienst wordt onttrokken, is op Eerste Pinksterdag bekend gemaakt dat het nieuwe Eucharistisch Centrum de St. Martinuskerk in Hoogland wordt. Na een periode van hoop en vrees komt dit bericht voor heel veel bezoekers van de Heilig Kruiskerk en nog meer voor de vele vrijwilligers van de Heilig- Kruisgeloofsgemeenschap heel hard binnen. Ook al kun je dit gebeuren met je verstand begrijpen, gevoelsmatig is het nauwelijks te bevatten dat je afstand moet nemen van de kerk waar je zoveel voetstappen hebt liggen. Waar hoogtepunten en soms ook dieptepunten in jouw leven en dat van anderen gevierd en herdacht zijn. Kopjes koffie gezet, misboekjes gedrukt en gevouwen, gepoetst en geklust. Hoeveel preken hebben we niet gehoord en liederen gezongen.

De Heilig Kruiskerk is ook een plek die architectonisch een kerk van vandaag is en onvergelijkbaar is met alle andere kerken in de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Aan de mensen van de H. Geest en St. Henricus geloofsgemeenschappen hebben we gezien wat de impact is als je geen eigen plek meer hebt om te vieren en samen te komen. Het is heel veel wat we moeten verwerken.

En toch, we staan er niet alleen voor. Hartverwarmend waren en zijn de bliken van medeleven. Er is een besef dat het niet de laatste keer is dat er een kerk gesloten wordt. We, en dat is niet alleen de

H. Kruis en de St. Martinus, maar alle geloofsgemeenschappen: we moeten samen verder. Uithuilen en **samen opnieuw beginnen**. Laat dat nu het motto zijn van de St. Martinus! Martinus, de heilige die de helft van zijn mantel aan de arme gaf ...

De bezoekers en vrijwilligers van de St. Martinus beseffen heel goed dat het verplaatsen van het Eucharistisch Centrum pijn doet bij de vele mensen die de afgelopen jaren met ziel en zaligheid zich hebben ingezet voor de Heilige Kruiskerk, de Heilige Geest en de St. Henricus gemeenschap. Zij willen zich dan ook tot het uiterste inspannen om dit, daar waar mogelijk, te verzachten en ruimte geven voor verwerking. Ze voelen de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt.

Samen opnieuw beginnen is dan ook niet voor niets het uitgangspunt. Dat betekent in ieder geval dat de St. Martinus de deur wagenwijd open zet voor de kerkgangers en vrijwilligers die nu ontheemd zijn door de verplaatsing van het Eucharistisch Centrum. En ook nadrukkelijk voor de overige geloofsgemeenschappen. Dat is echter niet voldoende. Als je in je nieuwe huis een thuisgevoel wilt hebben, dan moet dat nieuwe huis ook een beetje van jou voelen, anders lijkt het alsof je op visite bent en dat kan niet de bedoeling zijn. Je moet dingen kunnen herkennen als vertrouwd, je veilig voelen om jezelf te kunnen zijn en tegelijkertijd blij kunnen worden van de nieuwe mogelijkheden die het huis biedt.

De vrijwilligers van de St. Martinus willen daarom een stap naar voren zetten en echt pro- actief met de vrijwilligers van de verschillende geloofsgemeenschappen aan de slag. Samenwerken. Samen het huis opnieuw inrichten, zodat het voor iedereen als een thuis voelt. Een thuis waar plaats is voor iedereen. Waar we gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het Eucharistisch centrum, samen vieren, maar ook een gastvrije plek, waar we naar elkaar omzien, elkaar de ruimte geven, elkaar helpen en elkaar respecteren. Dat gaat niet vanzelf, maar als we onze energie samen

richten, kan ook dit einde uiteindelijk leiden tot een nieuw begin voor iedereen.

Marcella Walraven namens het Kruisberaad en Saskia Meeuwessen namens de pastoraatsgroep en locatieraad St. Martinus

De vrijwilligers van de Martinus

Zoals u ook al in bovenstaand stuk hebt kunnen lezen, vraagt de aanwijzing van de Sint Martinus als Eucharistisch centrum ook iets van onze talloze en enthousiaste vrijwilligers. Een groep mensen waar we heel trots op zijn. Aan het eind van de vakantieperiode zal er vanuit de Locatieraad/ Pastoraatsgroep een overleg georganiseerd worden voor alle vertegenwoordigers van de werkgroepen van de St. Martinus. Tijdens deze avond zullen we gezamenlijk bespreken en inventariseren welke activiteiten wij zien in de aanloop van de start van het Eucharistisch Centrum en wat we nodig hebben om samen opnieuw te beginnen. De uitnodiging hiervoor volgt spoedig.

Goed voor mekaar

Beste parochianen van de St. Martinus Geloofsgemeenschap,

Aan alle mensen die kosteren, collecteren, poetsen, vegen, timmeren, zingen, harken, bloemschikken, fotograferen, cateren, gasten ontvangen, het Martinusbericht verzorgen, koffie schenken, besturen, beheren, eerste communie - vormsel - of 2GetR- groepen begeleiden, kunst verzorgen in De Pastorie of nog vele andere niet genoemde klusjes doen.

Elke taak, groot of klein, is belangrijk!

Velen van ons die een steentje bijdragen aan de geloofsgemeenschap van de Sint Martinus, noemen zich niet vanzelf 'vrijwilliger'.

Onder het mom van 'leuk om te doen', 'vanzelfsprekend' of 'dat doe ik gewoon', doen jullie allerlei klussen en activiteiten waar wij als geloofsgemeenschap heel blij van worden en dankbaar voor zijn.

Het is bijzonder dat iedereen zo voor elkaar klaar staat!



Juist in deze coronatijd deden we een beroep op elkaar bij o.a. de kerkopenstelling, het uitbrengen van extra Martinusberichten met mooie verhalen en interviews, de extra aandacht van koorleden onderling, de mooie rituelen met Pasen en Pinksteren op het kerkplein en vele verstuurde kaarten en telefoontjes.

Dit jaar is door de Coronacrisis het organiseren van een vrijwilligers-bijeenkomst niet mogelijk.

Toch willen we elkaar bedanken voor ieders inzet in het voorbije seizoen!

Daarom een heel hartelijk dank jullie wel!

Als we in saamhorigheid blijven luisteren naar de ander en ruimte geven aan ieders inbreng, dan geeft dat vertrouwen om in het nieuwe seizoen samen te bouwen aan de Martinus als het nieuwe Eucharistisch centrum.

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep,
Ans Kruisselbrink-Borgonjen

Een laatste kerkopenstelling

Afgelopen zondagmiddag was het voorlopig de laatste kerkopenstelling in de middag. Tijdens deze middagopenstelling konden bezoekers voor het altaar een kaarsje opsteken, in stilte bidden, een gebedsintentie op schrijven, luisteren naar het orgel of naar liederen.

Aan een aantal van hen vroegen we een reactie hoe zij het vonden dat in de coronatijd de Sint Martinuskerk open was. Een 92-jarige keek er elke zondag naar uit. Haar kinderen wilden haar brengen. Tijdens de openstellingen van onze kerk was het lichaam van Christus uitgestald en dat deed haar erg veel. Daar kon ze dan de hele week weer op teren. Ze kon dan ook weer denken aan haar overleden man Maar ze kan nu weer naar de kerk 's morgens.

Een andere bezoeker zei het zo:

“Ik voelde zelfs dat Onze Lieve Heer in mij kwam” en dat kwam vooral door de sfeer, de rust, waarna hij weer helemaal tot zichzelf kwam.” Deze mogelijkheid deed hem goed in Coronatijd, want hij werd veel op zichzelf geworpen en het gaf hem stof tot nadenken hoe het nu verder moest. Ook hij is weer blij dat hij weer naar de mis kan.

Koster Bram Scheurs had voor deze laatste middag dienst samen met koster Harry van der Grinten. Alle kosteren hielden ook bij hoeveel mensen deze kerk binnen gingen, want dat was een onderdeel van het coronaprotocol. Afgelopen zondag was de monstrans met het lichaam van Christus omhuld met zonnebloemen. “Bram kreeg het gevoel dat hij bij Christus was, als hij daar zo zat, dat je erbij hoorde. Het bezoek aan deze kerk gaf hem rust en mogelijkheid voor gebed.

Bekijk op ons youtube - kanaal de reportage: Een moment voor stil gebed in de Sint Martinuskerk.

Ga naar: <https://www.youtube.com/watch?v=U7mrL2-Xc6s>

VIERINGEN

Vanaf 5 juli a.s. zijn er op zondag weer vieringen in de St. Martinuskerk. Aanvang van deze viering is om 9 uur. Voor deze viering dient u zich aan te melden

Deze viering is ook te beluisteren via de kerkradio. Daarnaast is de viering te volgen als [video livestream](#) via [katholiekamersfoort.nl](#) of via de Facebook. [Kerkomroep](#) (kies Hooglanderveen/St. Joseph) en via de [Facebookpagina](#) van RK Amersfoort.

Misintenties

Met ingang van 1 juli mogen we weer vieren in onze eigen kerken. Dat betekent dat misintenties weer in de vieringen gelezen kunnen worden en dat vanaf nu geen intenties meer doorgeven hoeven te worden voor de livestreamviering.

Mochten er echter mensen zijn die specifiek voor de livestreamviering een intentie willen opgeven, omdat zij bijv. nog niet naar de kerk kunnen of durven, dan is er de mogelijkheid om bij het secretariaat van de St. Josephkerk een intentie op te geven.

Dit kan per mail naar secretariaat@stjoseph-olva.nl of telefonisch op 033-2571285.

Collecte: wilt u financieel bijdragen? Steun de parochie via bankrekening NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. RK Parochie OLVA. Alvast hartelijk dank.

Kinderwoorddienst

Op website [Kinderwoorddienst](#) staan leuke verhalen over het evangelie en zijn er elke week verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.

Oecumenische viering in Het Brandpunt

Livestream met alleen geluid: <https://live.hetbrandpunt.net/>

Livestream met beeld en

geluid: <https://live.hetbrandpunt.net/youtube>

Bloemengroet in de zomer

In verband met de vakantie is zondag 14 juli is de laatste bloemengroet.

Mocht u vinden dat er toch een bloemetje naar een medeparochiaan zou mogen, dan kunt u contact opnemen met Margreet Franck (4806976) of Ans Bruins (4809049).

Op zondag 6 september starten we weer met een bloemengroet vanuit de zondagsviering.

De kerkopenstelling op zondagmiddag komt nu te vervallen.

Mariakapel

Openingstijden: op maandag, woensdag en vrijdag vanaf 9 uur; op dinsdag en donderdag vanaf 9:30 uur.

De Pastorie

Gastvrouw in de ochtenduren door de week

Vanaf maandag 15 juni zijn wij op de maandag, woensdag en vrijdag weer bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur. Dit rooster loopt in ieder geval tot maandag 31 augustus!

Namens de gastvrouwen van de ochtend, Margreet Franck; 033-4806976

h.w.franck@planet.nl

Avondvergaderingen en avondcatering

Er kunnen, met inachtneming van de regels en protocollen, weer kleinschalige vergaderingen plaatsvinden in De Pastorie. De avondcatering zal op maat worden geregeld.

De verantwoordelijkheid om dit in de avond te regelen ligt bij Ad van Dijk.

Uitgangspunt bij vergadering van onze eigen vrijwilligers en werkgroepen: zelf een sleutel regelen en zelf koffiezetten. De sleutel kan in de ochtend worden gehaald tussen 9-12 uur bij de gastvrouwen.

Van maandag 20 juli tot en met vrijdag 28 augustus a.s. geldt de zomervakantie regeling. Gedurende deze periode zullen er 's avonds géén gastvrouwen en gastheren zijn.

Afhankelijk van de Corona-ontwikkelingen, zullen we mogelijk 1 september a.s. de avondcatering weer opstarten.

[Avondvergaderingen en avondcatering](#)

Namens de verzorgers van de avondcatering Ad van Dijk, advandijk1@gmail.com, coördinator verhuur.

Martinusbericht nu weer tweewekelijks

Extra Editie Martinusbericht stopt

De coronamaatregelen worden verder versoepeld en we gaan weer richting 'nieuw normaal'.

Komend weekend starten ook de vieringen weer in de St. Martinus. Daarom stoppen we nu met de extra edities en wordt er weer 2-wekelijks een MB uitgegeven. Deze 2-wekelijkse uitgave kunt u als vanouds vinden in de kerk of in de Mariakapel.

Rondbrengen Martinusbericht

We vonden het tijdens de Coronacrisis belangrijk dat alle parochianen op de hoogte gehouden werden. Daarom is bij een aantal mensen die geen digitale versie konden ontvangen, het Martinus bericht thuisbezorgd.

Graag willen we weten of u dit Martinusbericht wilt blijven ontvangen.

U kunt dit doorgeven aan:

Ria Snoeren | 033-480 77 24 | snoerenria@gmail.com

Ans Kruisselbrink - Borgonjen | 06-16521293

| ans@kruisselbrink.eu

Martinusbericht digitaal ontvangen

Mocht u het Martinusbericht nog niet digitaal ontvangen maar wilt u dit wel, dan kunt u zich rechtstreeks abonneren via de website www.katholiekamersfoort.nl

Daar gaat u via de knop geloofsgemeenschappen naar de Martinus site en daar naar het Martinusbericht. Daar kunt u een formulier invullen en verzenden.

Lukt dat niet, dan kunt u een berichtje sturen met het verzoek om toezending van het digitale Martinusbericht

naar martinusberichten@gmail.com

U krijgt dan een link toegestuurd. Het mailadres van de afzender wordt toegevoegd aan de verzendlijst. Het Martinusbericht wordt u dan toegezonden via mailchimp.

Gebedsviering vrijdag 17 juli 2020

Nu we weer wat vrijer naar buiten kunnen en samenkomen, zal er op vrijdagochtend 17 juli gelegenheid zijn om naar de St. Martinus te komen.

Om 09.00 uur zal in de kerk waar meer ruimte is om de aangegeven anderhalve meter te gebruiken, parochianen voorgaan in een **gebedsviering**.

Wel zullen we de maatregelen die gesteld zijn in acht moeten nemen, zoals het aanmelden en de hygiënische voorschriften. We hopen u te ontmoeten. Van harte welkom!

Even stil in De Herberg

Even stil in De Herberg - ruimte voor je gedachten en gebeden Op veel plaatsen in de stad is in deze tijd ruimte om even rust te zoeken, en om stil te staan bij je gedachten en gebeden. Dat kan de komende weken ook op woensdagmiddag in De Herberg in Nieuwland. Ongeveer een half uur rondom het licht, met een meditatieve tekst, stilte, wat muziek. Iedereen die zo'n wat meditatief



samenzijn kan waarderen of het gewoon wel eens wil ervaren is van harte welkom. Als je erbij wilt zijn: we beginnen om 13.00 uur.

Meer weten? mail of bel Anna Walsma, Walsma, a.walsma@protestantsekerk.nl of 06-239 73 284.

Anna Walsma en Anet Kiela

Een Zwoele Zomerse filmavond in de Hortus Martinicus

Op zaterdagavond 18 juli as om 21:00 u, organiseren de Vrienden van Martinus in de Hortus Martinicus (de pastorietuin) een Zwoele Zomerse filmavond. Iedereen is van harte welkom om te komen genieten van een mooie en goede speelfilm. Deze filmavond wordt georganiseerd om wat reuring te geven in Hoogland e.o. De corona betekende voor iedereen veel, omdat we elkaar amper konden ontmoeten, spreken, enz. Het is daarom de reden dat de Vrienden van Martinus u bij elkaar wil brengen onder het genot van een drankje en een speelfilm.

Welke film we gaan vertonen is op dit moment nog niet bekend. Voor deze avond kunnen we maximaal 100 gasten ontvangen, want we houden in deze Coronatijd voldoende afstand van elkaar. Deze activiteit is nu al mede mogelijk gemaakt door het Buurtbudget Hoogland! Daar zijn we erg blij mee.

Na afloop vragen we u om een vrijwillige bijdrage. In de volgende editie van het Martinusbericht laten we nog meer van ons horen. Kijk

ook met enige regelmaat op de site van <https://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/>
Als de weersverwachtingen niet goed zijn, dan moeten we deze Zwoele Zomerse filmavond helaas annuleren.
Noteer deze datum en tijd alvast in uw agenda en kom gezellig zwoelen.

Parochiekoor in de tuin van De Pastorie



Vorige week is het Parochiekoor Hoogland bij elkaar geweest in de tuin van De Pastorie.

Afval prikken langs de Eem op 11 juli

Een aantal weken geleden deden we de volgende een oproep: “*Wie wil er lid worden van een ad hoc-plog-groepje, dat dit al wandelend*”

/fietsend of hardlopend opruimt? (Ploggen komt van het Zweeds woord voor 'verzamelen')”.

We kunnen op 11 juli a.s. aanhaken bij [ARocha](#), een wereldwijde beweging van Christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. (zie website [ARocha](#))

Dan gaat A Rocha nl. zwerfvuil rapen langs de Eem. Dit gebied achter Coelhorst wordt steeds populairder bij recreanten met een hoop zwerfafval tot gevolg.

De start is om 19.00 uur op de kruising van het Malesluispad (het fietspad richting de brug over de Eem) en de Slaagseweg. Voor grijpers, vuilniszakken en handschoenen wordt gezorgd.

Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM.

Doe je mee? Geef je even op met een miltje naar amersfoort@arocha.org

Teamweetjes

Wist u dat...

- ...we ons verheugen op het weer opengaan van onze kerken?
- ... dat de verkoop van tape (voor looproutes) drastisch is gestegen mede door het gebruik in de kerk?
- ...pastoor Skiba een gesprek heeft gehad met het PCI-bestuur van de Martha en Mariaparochie en hen graag wil ondersteunen?
- ...Wies Sarot om die reden de diocesane diaconale werker Hans Oldenhof heeft uitgenodigd voor 23 september?
- ...er een enquête is waar al onze tieners en jongeren hun ervaringen in onze parochie kunnen invullen?
- ...er weer een eerste 'gewone' kleuterkerk is geweest in Soesterberg?
- ...pastor Roderick op Vaderdag lang bezig is geweest met het herstellen van het geluid voor de live stream?

- ...het pastoraal team vanaf juli weer vergadert volgens het gewone vergaderritme, eens in de twee weken?
- ...Marjolein Draijer daar heel blij om is, want ze notuleerde zich suf?
- ...we uitzoeken of MijnRKK ook iets voor onze parochies is?

Ken uw vrijwilliger Ruth Jütte



Onze geloofsgemeenschap heeft een scala aan vrijwilligers die op een of andere manier betrokken zijn bij onze mooie geloofsgemeenschap. Dit keer hebben we Ruth Jütte benaderd voor de rubriek: Ken uw vrijwilliger. Haar verhaal is te zien op het youtube - kanaal Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland.

Ruth Jütte woont sinds 1987 in Hoogland en doet vanaf die tijd al vrijwilligerswerk. Sinds een aantal jaren is zij actief om de ontmoetingsruimte van het parochiecentrum: “De Pastorie” van de Sint Martinus geloofsgemeenschap te Hoogland te voorzien van de nodige exposities. Dit doet zij namens de werkgroep WEEL. Deze werkgroep, voluit Werkgroep Exposities Evenementen en Lezingen, geeft kunstenaars een podium hun werk te exposeren. De Pastorie is een prachtige, sfeervolle ruimte, waar de kunstwerken goed tot

hun recht komen. De werkgroep bestaat uit: Ans van Wegen, Agnes van Dieren, Erika Reinders en Ruth Jütte.

De 7 sacramenten

Nu we in deze coronatijd zitten wilden we toch een expositie hebben en op dit moment hangen haar schilderijen in de pastorie samen met het keramiekwerk van Ans van Wegen. Ruth vertelt in deze reportage wat de betekenis is van deze 7 sacramenten die zij in opdracht gemaakt heeft voor onze geloofsgemeenschap. Ze vond de centrale hal wel erg leeg, toen er niets meer geëxposeerd werd. De 7 sacramenten maken samen met het keramiek van Ans de ruimte nu wat sfeervoller. Het is nu de moeite waard om deze te komen bekijken.

Vakantiestop

De reportages “Ken uw Vrijwilliger” stopt nu even, want we gaan genieten van de vakantie. In september komen we weer terug met nieuwe frisse ideeën.

De reportage met Ruth is te bekijken op het youtubekanaal.

<https://www.youtube.com/watch?v=E0320kjZYAs&feature=youtu.be>

Red: Dank je wel Gerard voor deze mooie en inspirerende reportages in de afgelopen weken!!!!

Hooglandse pianostudente laat zich inspireren door klokken Sint Martinus

De klokken van de Sint Martinus in Hoogland hebben pianostudente Noëmi Schermann (20) geïnspireerd tot een eigen compositie.

Speciaal vanwege de coronacrisis.

Dat leest u over twee weken in het volgende Martinusbericht.

In memoriam Corrie Reitz,



Altijd actief, altijd op pad. Zo onthouden wij jou.

Na jouw laatste terugkomst uit Indonesië zocht je meer rust. Ondanks het gemis, gunnen wij dit jou.

Dankbaar voor haar liefde en zorg, zijn wij bedroefd om afscheid te hebben moeten nemen van Corrie Reitz
Corrien

Soekasari, 25 september
1938 † Amersfoort, 20 juni
2020

GEBEDS - EN MISINTENTIES

Zondag 5 juli 2020

misintentie:

- Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;
- Wim en Eric Hartman, familie Hartman - Van Velthuizen;
- Toos van Middelaar - Boots
- Jeroen van Ophoven.

Zondag 12 juli 2020

Jaargedachtenis:

- Albertus van Dijk en Geertruida van Dijk - Schouten en Jan.

Misintentie:

- Antonius Gerbrand Eggenkamp;
- Annie Kok - Houdijk;
- Antonius Cornelis Samuels.

KOMENDE VIERINGEN:

week 28

week 29

<p>Zondag 5 juli om 09.00 uur Gebedsviering; Voorganger: Diaken F. Sieraal; Zang: Parochiekoor Hoogland.</p>	<p>Zondag 12 juli om 09.00 uur Gebedsviering; Voorganger: Diaken F. Sieraal en werkgroep; Zang: Jeugdkoor St. Maarten; Familieviering.</p> <p>Vrijdag 17 juli om 09.00 uur Gebedsviering; Voorganger: Werkgroep; Seniorenviering.</p>
---	---

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. ☎033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

☎06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:

[NL61RABO0123012902](https://www.kerkbalans.nl/NL61RABO0123012902). Voor overige betalingen: [NL36RABO0123000742](https://www.kerkbalans.nl/NL36RABO0123000742) t.n.v.

Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com

e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com

e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com

website: <http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/>

Het volgende Martinusbericht komt uit op 19 juli as. Daarom graag kopij uiterlijk tot donderdag 16 juli 17:00 uur insturen.

Misintenties graag tot en met maandag opgeven.