

DE ZANDLOPER

www.xaveriusamersfoort.nl

Eénendertigste jaargang nummer 7

6 september 2020

Een haag vol rode bessen

In dit nummer:

Haka	2
Nieuws uit de Zandraad	2
Stiller	2
Bedankje	2
Weekend pleeggezin gezocht	2
Symposium Kerk zijn in oorlogstijd	3
Zondagsvieringen	3



de geuren van de kruiden in de binnenring en ziet de kleuren van de buitenring vol bloemen. Bloemen die ook regelmatig in de kerk en bij Maria worden gebruikt.

Binnenkort gaan we een derde ring ontginnen en daarna wat struiken en lage fruit- en notenbomen te planten. Uw financiële bijdrage daaraan stellen wij zeer op prijs. De 2e collecte was op 30 augustus is voor dit doel bestemd.

Over de hele breedte van de Frans- en Hildehof staat een rij appelbessen. De besjes zijn alle kleuren rood en ze glinsteren uitnodigend naar de vogels. De haag wordt zo hoog dat de auto's van de parkeerplaats erachter

zullen verdwijnen. Deze multifunctionele haag is door U betaald uit de collecte van de Dag van de Schepping in 2019. Waarvoor hartelijk dank.

Op zondag 30 augustus is er in de Hof koffie gedronken na afloop van de viering. Je ruikt dan

Op de zaterdag 3 oktober is de Hof van 11-13 uur open.

Anita Groenendijk, Agnes Janmaat, Cocky van Leeuwen, Dirk Kramer, Ruth van der Vliet, Lineke Schakenbos en onze vele vrijwilligers

Eucharistieviering 13 september



Op 13 september is er weer een eucharistieviering in onze kerk.

Voor eucharistievieringen

gelden enkele aanvullende regels:

- De dienst begint om 11.00 uur

- Als U ter communie wilt gaan blijft U op Uw plaats en gaat staan
- De voorganger gaat dan rij voor rij de staande kerkgangers af
- Wilt U de H.Hostie niet met de hand aanpakken dan kunt U zorgen voor een eigen "corporale". (een schone -witte- zakdoek).
- De voorganger zal de H.Hostie daarop leggen en kunt U deze daarna zelf vanaf pakken en naar de mond brengen.

Bedankje

Beste mensen,

Hartelijk dank voor de hele mooie bos bloemen..dat waarderen wij heel erg.

Annie en Henk Kruthoff

Weekend-pleeggezin gezocht

Twee broers zoeken een weekendpleeggezin in Amersfoort e/o. Tim (13) en Daan (10) zoeken een deeltijdpleeggezin voor 2 weekenden per maand in (de omgeving van) Amersfoort. De broers maken graag samen grapjes en zijn erg aan elkaar gehecht.



Er is in het leven van Tim en Daan veel gebeurd. Mede vanwege de ziekte van hun moeder. De broers hebben behoefte aan een langdurig deeltijdgezin dat hen bijstaat in moeilijke tijden en waar ze samen terecht kunnen.

Over Tim en Daan
Beide jongens zitten op het speciaal onderwijs en hebben duidelijkheid en structuur nodig. Tim houdt van rust, fantasy, zwemmen en zelf spelletjes verzinnen. Daan houdt van zijn tablet en eveneens van zwemmen en dan vooral van de glijbanen. Hij kan ondeugend zijn, maar wil ook af en toe een dikke knuffel!
Bent u of kent u het deeltijdpleeggezin dat zijn wereld 2 weekenden per maand wil openen voor de broers?

Laat het weten aan Nienke Boonstra. Zij is telefonisch bereikbaar op 06 - 13 64 27 39 en per e-mail via n.boonstra@rading.nl. Dank u wel!

Noot: vanwege hun privacy zijn de namen van de broers verzonnen en is de foto niet echt.

<https://www.rading.nl/pleegkinderen/weekend-pleeggezin-gezocht-in-amersfoort-of-omgeving-voor-broers-tim-en-daan/>

Bezoek



Het was midden in de nacht. Ineens ging mijn telefoon. Het was mijn zus uit Epse. Mijn broer was overleden. De schok was groot. Daar lig je alleen in het ziekenhuis. Aan niemand kun je je gevoels kwijt. Of toch wel. Ik heb de Nachtdienst gebeld. Gelukkig kwam er een begripvolle broeder, die naar mijn verhaal luisterde. Hij ging rustig naast mijn bed zitten, pakte mijn hand vast en luisterde naar mijn verdriet. Een oase van rust

en troost. Dankbaar ben ik hem nog steeds.

Het is alweer een hele tijd geleden. Toch kom ik weleens van de die momenten tegen, dat je je alleen voelt, niet zo goed de weg weet met je verdriet of al je vragen. Dan heb je behoefte aan iemand die je hand vast pakt en even naast je blijft zitten. En als er niemand is, Dn neem ik mijn psalmen in het twents en lees psalm 139 en daar knap ik wel even van op. Maar het is wel even fijn om van de geloofsgemeenschap iets te horen: een kaartje, een bloemetje of een telefoontje. Ik Kan mij nog herinneren uit de jaren zeventig dat het heel gewoon was om de communie te brengen,

samen te bidden en samen een onderwerp aan te snijden, dat het leven raakt. Het is wat op de achtergrond geraakt, maar toch. Wij zijn een geloofsgemeenschap en geen sportclub. Ik moet ook zeggen dat mijn broers en zussen geen ogenblik voorbij laten gaan om ons te bellen, te appen en te bezoeken. Ook al zijn er vele kilometers voor nodig om ons te bezoeken. Het is voor ons beiden een weldaad wanneer ze komen. Verzorgings - huizen zijn mooi. Zij nemen een geweldige zorg over, die onbetaalbaar is. Maar het kunnen ook oorden worden van eenzaamheid. Wat corona ons heeft geleerd: wij hebben elkaar nodig, op welke manier dan ook.

HAKA

Nieuws van de Zandraad

Autoluwe binnenstad

De gemeente heeft half juli een besluit genomen i.v.m. de autoluwe binnenstad naar aanleiding van de ingekomen bezwaren. Dat wil zeggen zij gaat verder met de voorbereidingen, met her en der aanpassingen. Aan ons bezwaar wordt gedeeltelijk tegemoetgekomen. Dat wil zeggen de parkeerplaatsen achter de kerk blijven in gebruik en de gebruikers mogen nog door de binnenstad rijden, maar zullen zich moeten aanmelden. Het voorstel om voor de zondagmorgen een uitzondering te maken daarop heeft het niet gehaald. De gemeente gaat het systeem van aanmelden nu verder uitwerken, via een website en een app. De Zandraad blijft dit kritisch volgen, het moet voor ons praktisch haalbaar zijn.

Stiller

Je wordt stiller,
je luistert en zwijgt

Af en toe voel je je
eenzaam

en heb je behoefte aan
een teken

van vriendschap en
genegenheid.

Zanddag

Op 27 september vindt de Zanddag, tevens Medewerkersdag plaats, na de dienst. Vanwege de Corona beperkingen kan dit niet, zoals gebruikelijk, in de Hoor en Leerzaal. We hopen op mooi weer en dan gaan we naar buiten. Bij slecht weer blijven we in de kerk, waar de inmiddels bekende voorzorgmaatregelen gelden. Uiteraard zullen we een aantal mensen die zich het afgelopen jaar bijzonder hebben ingezet en zijn voorgedragen door de werkgroepen in het zonnetje zetten. We geven kort het podium aan de 'Initiatiefgroep in coronatijd', die de afgelopen tijd o.a. de digitale uitzendingen hebben verzorgd en ook voorstellen hebben voor de toekomst. Er zullen ook hapjes en drankjes zijn maar dit zal dit jaar anders worden georganiseerd, om zoveel mogelijk contact te

Je hebt een tikje heimwee
naar de tijd die voorbij is.

Je weet je onderweg.
Maar die weg loopt niet
dood.

Je houdt je ver van
tobben en piekeren,

beperken. Verder geldt dat we aan u vragen zich vooraf aan te melden. Uw aanmelding kan uiterlijk vrijdag 25 september naar: secretariszaandraad@gmail.com.

Goed rentmeesterschap

We zijn al geruime tijd bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op ons kerkgebouw. Inmiddels ligt er een passende offerte voor de plaatsing van circa 70 zonnepanelen op het plattendak van de kerkzalen wel zodanig dat we maximale zonneopbrengst genereren terwijl de panelen niet zichtbaar zijn vanaf de begane grond. Dit laatste is een belangrijke voorwaarde voor Monumentenzorg. Met dit aantal panelen kan de kerk en de pastorie met de bovenwoningen volledig in de eigen elektrabehoefte voorzien

blijft je vertrouwen
stellen,

ondanks alles,

op mensen en bijzonder
op God,

die zich openbaart als
vader/moeder

H. van Pelt



Geloofsgemeenschap
Sint Franciscus Xaverius
behorend tot
Parochie Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort

't Zand 31
3811 GB Amersfoort
Telefoon: (033) 4721705
E-mail secretariaat:
secretariaatsfx@gmail.com
Website geloofsgemeenschap:
www.xaveriusamersfoort.nl
NL39 INGB 0000177507
tnv RK Parochie OLVA
Franciscus Xaverius
te Amersfoort
Website parochie OLVA:
www.katholiekamersfoort.nl

**Gastvrij en
spiritueel in stad
en regio**



Symposium Kerk zijn in oorlogstijd



Spiritueel
Cultureel
Centrum Amersfoort

Wanneer:
zaterdag 19 september 2020
10.30 tot 12.30 uur

Waar: Via zoom

Dit jaar, 2020 herdenken wij 75 jaar bevrijding. Welke rol speelden de kerken tijdens de bezetting 1940/45. Hoe krachtig was hun verzet? Aartsbisschop De Jong sprak zich nadrukkelijk uit tegen de Jodenvervolgung. Heel wat gelovigen boden hulp aan onderduikers of namen deel aan verzetsgroepen. Maar er was ook collaboratie. Veel voorkomend was ook een houding van passiviteit, neutraliteit, lijdzaamheid.

Prof. Jan Bank kijkt terug op de bezettingstijd. Bank is historicus en schreef de grote studie "God in de

Oorlog" (2015; 727 pag.). In aansluiting daarop worden drie voorbeelden gegeven van religieus verzet:

drie korte inleidingen over sprekende voorbeelden van christenen in oorlogssituaties:

Dietrich Bonhoeffer, predikant/theoloog, actief in het Duitse verzet tijdens de Tweede wereldoorlog, geëxecuteerd in 1945; door Anna Walsma, predikant te Amersfoort

Oscar Romero, aartsbisschop in El Salvador, vermoord in 1980; door Mauricio Meneses, pastor te Soest/Amersfoort; afkomstig uit Columbia

Frans van der Lugt, jezuïet, omgekomen in Syrië in 2014;

door em. prof dr Jan Peters, jezuïet, arabist en voorzitter van de Pax Christi

Ledenraad.

Daarna is er ruimte voor dialoog.

We kijken naar terug maar proberen ook lessen te trekken voor onze huidige tijd. Welke positie moeten kerken innemen tegenover bezetting, dictatuur en sociale conflicten?

Organisatie: Spiritueel Cultureel Centrum in samenwerking met Raad van Kerken Amersfoort, Ambassade van Vrede Amersfoort, Amnesty International Amersfoort

bijdrage: € 5
informatie en opgave:
secretariaatscc@gmail.com

**Nota bene
Hoe werkt de conferentie
via Zoom?**

U kunt zich aanmelden tot vrijdag 18 september 12.00 uur bij het secretariaat.

Vervolgens ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. In deze bevestiging is een bankrekeningnummer waarop u de bijdrage kunt storten, vermeld en het adres van Zoom waarop u vanaf 10.15 uur kunt inloggen en kunt deelnemen aan het symposium.



Zondagsvieringen

Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!!

Zondag 13 september

11.00 uur

Eucharistieviering
Mauricio Meneses
Projectkoor

Zondag 20 september

Viering van Woord en Gebed

Fred van Kan
Monique Derks
Projectkoor

Zondag 27 september

Viering van Woord en Gebed

Mirjam Verstraelen
Lex van de Haterd
Projectkoor

Zondag 4 oktober

11.00 uur

Eucharistieviering
Joachim Skiba
Koorgroep 't Zand
Projectkoor

Zondag 11 oktober

Viering van Woord en Gebed

Josephine van Pampus
Projectkoor

**Let op! De volgende Zandloper verschijnt op
4 oktober 2020. Kopij uiterlijk 27 september
2020.**

De Zandloper verschijnt in ieder geval elke maand en verder wanneer er op korte termijn iets te melden is, of wanneer er zich belangrijke ontwikkelingen voordoen.

Redactieadres: redactiessfx@gmail.com. Bezoek ook de site van onze geloofsgemeenschap voor het laatste nieuws: www.xaveriusamersfoort.nl. Ook op Facebook (Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius) en Twitter (SFXoptZand) kunt u ons vinden.

De site van Vereniging Geloofsgemeenschap 't Zand is: www.geloofsgemeenschaptzand.nl

