

De Doopviering

Elke maand worden er op diverse plaatsen in de parochie doopvieringen gehouden. Vaak op de zondagmiddag, soms in de viering op zondagmorgen. Per middagviering worden maximaal 4 kinderen gedoopt. In de ochtendviering zijn dat er maximaal 2.

Data van doopvieringen kunt u opvragen bij het Centraal Secretariaat van de parochie. Deze worden steeds een paar maanden van te voren vastgesteld. Wij verzoeken u in verband met de voorbereiding, zich ruim van te voren op te geven. *(zelfde zin gemaakt als BP)*

De voorgangers in de doopviering zijn leden van het RK pastoraal team; gewoonlijk is dit de pastoor van de parochie of één van de diakenen.

De doop leidt mensen binnen in de geloofsgemeenschap. Daarom wordt er in onze geloofsgemeenschappen gekozen voor gezamenlijke doopvieringen, waarin meerdere kinderen tegelijk worden gedoopt. Ook de voorbereiding is met meerdere ouders samen.

Aanmelden?

Wanneer u zich bij het secretariaat van de parochie aanmeldt voor een doopdatum, krijgt u een formulier om in te vullen. U hoort ook de data van de voorbereidingsavonden. De avonden zijn beiden voor de doopdatum. U wordt op allebei deze avonden verwacht, ook wanneer u al eens eerder een kind heeft laten dopen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag bij de voorbereiding op de doop van uw kind.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Centraal Secretariaat van de parochie, elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Centraal Secretariaat
Parochie Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort
Kerklaan 22
3828 EB Hoogland
033-4893599
centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl



Dopen in de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Informatie over
het laten dopen
van uw kind
in onze geloofsgemeenschappen
en de begeleiding
die daarbij geboden wordt

Dopen is een feest!

Dopen hoort er voor u misschien wel gewoon bij, of het is voor u een hele bewuste keuze. Wellicht bent u er nog helemaal niet uit of u uw kind wilt laten dopen.

Hoe uw situatie ook is, wanneer u nadenkt over het dopen van uw kind, dan borrelen er vaak vanzelf vragen op.

Hoe kan ik mijn kind laten dopen?

In welke kerken kan dat?

Wanneer moet ik dat gaan regelen?

Wat wordt er van mij verwacht?

Wat kost het?

Hoe gaan we na de doop thuis om met de opvoeding in het geloof?

In deze folder proberen we vast een paar antwoorden te geven op deze vragen. In de voorbereiding op de doop zullen al uw vragen aan de orde kunnen komen.

Eén ding moge wel al duidelijk zijn: in de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is dopen een feest! Samen met u zorgen we ervoor dat de doop van uw kind vreugdevol wordt; dat het de betekenis meekrijgt waar we samen achter staan.

Hoe kan ik mijn kind laten dopen?

Wanneer u ingeschreven bent in de parochie kunt u contact opnemen met het Centraal Secretariaat om te horen wat de mogelijke doopdata zijn.

Na aanmelding voor één van de doopvieringen ontvangt u de data van de voorbereiding waarop u (liefst beide ouders) verwacht wordt.

In welke kerken kan dat?

Er kan gedoopt worden in alle Katholieke kerken van de parochie en in Oecumenisch Kerkcentrum Het Brandpunt.

Wanneer moet ik dat gaan regelen?

De voorbereiding bestaat uit meerdere bijeenkomsten daarom vragen wij u zich vroegtijdig aan te melden, zodat u niets hoeft te missen. Omdat er niet elke maand in elke kerk doopvieringen zijn kunt u best tijdig informeren.

Wat kost het?

Een vergoeding voor de onkosten (richtprijs € 40,-) wordt op prijs gesteld, maar is vrijwillig.

Deze is over te maken naar:

123041171 ten name van Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, onder vermelding van 'doopviering' en de doopdatum.

Wat wordt er van mij verwacht?

De doopvoorbereiding bestaat uit meerdere avonden. Er wordt van u verwacht dat u daaraan deelneemt. Een van de avonden is met de pastor die zal voorgaan in de doopviering. De andere avonden zijn catechese-avonden, waarop ook materiaal beschikbaar is.

Na deze avonden gaat u zelf aan de slag om een boekje voor de viering te maken.

Hoe gaan we na de doop thuis om met de opvoeding in het geloof?

Tijdens de voorbereiding denkt u samen met andere ouders na over geloofszaken en de rol van geloof in uw leven en dat van uw gezin. Soms heel praktisch: wat kun je met je jonge, opgroeiende kind doen als het gaat om geloofsopvoeding. Ook de parochie doet natuurlijk een aanbod: zo is er 5x per jaar peuterkerk, om samen bezig te zijn met het geloof, en worden er speciale workshopmiddagen georganiseerd rond geloofsopvoeding.