

In welke kerk is de voorbereiding en waar is de Eerste Communieviering?

Voor een aantal gemeenschappen vindt de voorbereiding gezamenlijk plaats. Kinderen uit de H.Geestkerk, H.Kruiskerk, St.Ansfriduskerk en St.Henricuskerk volgen met elkaar de voorbereiding en doen samen in een van deze kerken hun Eerste Communie. Kinderen uit de St.Franciscus Xaveriuskerk, St.Martinuskerk, St.Josephkerk en Het Brandpunt worden in een eigen groep voorbereid en doen in deze kerk ook hun Eerste Communie. Kinderen uit De Herberg sluiten aan bij de St.Martinus.

Wat houdt de voorbereiding in?

Op diverse locaties in onze parochie worden informatieavonden gehouden voor de ouders/verzorgers. Enkele weken later start de voorbereiding. Ouders zijn hier actief bij betrokken. De kinderen worden in 6 bijeenkomsten aan de hand van het project GA JE MEE? voorbereid op hun eerste deelname aan de Eucharistie. Tijdens de bijeenkomsten werken kinderen in hun communicemap, horen ze verhalen en wordt er gebeden en gezongen. Meestal is er een opdracht voor thuis, b.v. een verhaal om samen te lezen. Ook maken een rondleiding/speurtocht door de kerk en enkele vieringen deel

uit van de voorbereiding.

Elk jaar is er door een spaardoel voor de groep aandacht voor kinderen die het niet zo goed hebben.

Voor de ouders/verzorgers zijn er twee ouderavonden.

Wanneer is de voorbereiding?

De voorbereiding is meestal op de zondagmorgen, soms op woensdag.

Mijn kind is niet gedoopt, kan het wel meedoen?

Kinderen die een Katholieke ouder/verzorger hebben kunnen in de RK kerk gedoopt worden. Voor kinderen die hun Eerste Communie gaan doen is er een speciale doopviering opgenomen in het project. Bij aanmelding wordt u verzocht aan te geven dat het communicantje nog niet gedoopt is.

Op de informatieavond worden hierover afspraken gemaakt.

Kost het iets?

Er wordt een vergoeding voor de onkosten (o.a. projectmap) gevraagd.

Meer informatie:

Kijk op www.katholiekamersfoort.nl

Dringende vragen: neem contact op via catechese@katholiekamersfoort.nl



**Eerste Heilige
Communie
voorbereiding in de
Parochie
Onze Lieve Vrouw
van Amersfoort**

Eerste Heilige Communie = Feest!

De Eerste Heilige Communie is een feestelijke gelegenheid.

In de kerk wordt in een feestelijke viering deze eerste deelname aan het sacrament gevierd. En thuis gaat het feest vaak nog verder.

Toch staat dit feest niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een eeuwen oude traditie van een gemeenschap van mensen die geloven in Jezus. Het verhaal van zijn leven, dood en verrijzenis verbindt alle mensen die in hem geloven.

Dat verhaal en de toekomstdromen en idealen die mensen hebben vormen de basis voor dit feest. Met het verhaal van Jezus en wat mensen daar nu mee doen gaan we de voorbereiding in.

Graag maken we in de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort van de communievoorbereiding én van de Viering van de Eerste Heilige Communie een feest!

Samen met u zorgen we ervoor dat het voor uw kind een onvergetelijke tijd wordt; dat het de betekenis meekrijgt waar we samen achter staan.

Vragen?

Misschien weet u nog niet zeker of u uw kind deel wilt laten nemen aan de communievoorbereiding en het feest van de Eerste Heilige Communie of heeft u nog vragen.

Deze brochure probeert alvast een aantal antwoorden te geven op mogelijke vragen.

Op de informatieavond en tijdens de voorbereiding zullen al uw vragen aan de orde kunnen komen.

Wat is de Eerste Heilige Communie?

De Eerste Heilige Communie (EHC) wordt gevierd wanneer iemand binnen onze geloofsgemeenschap voor het eerste deel gaat nemen aan de H. Eucharistie. Hiermee vormt het de tweede stap van initiatie binnen de RK kerk.

Na het eerste sacrament van het H. Doopsel, waarmee

de opname in de kerk begon, mag iemand die 'de jaren van verstand' bereikt deel gaan nemen aan de Eucharistie.

De initiatie wordt tenslotte volledig wanneer ook het sacrament van het H. Vormsel ontvangen wordt.



Wie doen er mee?

Kinderen uit groep 4 van de basisschool kunnen deelnemen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Belangrijk is dat kinderen moeten kunnen lezen en schrijven. De kinderen die volgens de parochie-administratie in aanmerking komen worden hiervoor uitgenodigd.

*In de wijken in Amersfoort Noord (Hoogland, Hooglanderveen, Vathorst, Nieuwland, Kattenbroek en Zielhorst) gebeurt dit via de RK scholen in de wijken. Pastores komen in de klas en alle kinderen krijgen een uitnodigingsbrief mee.

*In de overige wijken van Amersfoort krijgen de ouders/verzorgers van kinderen die in aanmerking komen om dit jaar hun Eerste Communie te doen een uitnodiging thuisgestuurd.

Wie op **1 december** nog geen uitnodiging heeft ontvangen, maar wel een kind in groep 4 of hoger heeft dat deel wil nemen aan de voorbereiding op de Eerste Communie, kan contact opnemen door een email te sturen naar

catechese@katholiekamersfoort.nl

Vermeld in de email de geboortedatum van het kind, en de kerk waar hij/zij ingeschreven is.